

Lied 01

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 02

Titel: Ik wandel in het licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Onbekend, Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 03

Titel: Heer wees mijn gids

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles Henry Purday

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
wees Gij mijn gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad
wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij
ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids

Licht, vriend'lijk licht
stroomt van Zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht

Lied 04

Titel: Kijk vooruit, loop verder

Eerste componist: Arthur Sullivan

(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Lied 05

Titel: Jezus ga ons voor

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 06

Titel: Gaan met God

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Don Besig

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Levenslang wil ik wand'len met God

'k Zal hem volgen waarheen Hij mij leiden zal

Zelf gaat Hij vooraan om mij bij te staan

Hij grijpt mijn hand als ik val

Levenslang wil ik spreken met God

'k zal hem loven en aanbidden dag en nacht

Ik vertrouw op hem want hij hoort mijn stem

Zijn liefde geef mij weer kracht

Halleluja, halleluja

Heer mijn God, voor U buig ik mij neer

Halleluja, halleluja

dankbaar breng ik u lof en eer

Levenslang wil ik zingen voor God

'k zal getuigen van de liefde die hij geeft

Ik verhef mijn stem, zing mijn lied voor hem

Hij is mijn God en hij leeft

Halleluja, halleluja

Heer mijn God, voor U buig ik mij neer

Halleluja, halleluja

dankbaar breng ik u lof en eer

Prijs ik U als redder en Heer

Amen

Lied 07

Titel: Jezus die langs het water liep

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Koor Capella

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Lied 08

Titel: Leid mij Heer

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Wayne & Elizabeth Goodine

(Nederlandse) Tekst: Wayne & Elizabeth Goodine

Uitvoerende: EH Studentenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

De eerste stap is moeilijk als je de weg niet kent,
alles is onzeker, de toekomst onbekend.
Maar toen U mij beloofde om met me mee te gaan,
ben ik in vertrouwen toch op weg gegaan.

Leid mij Heer, ik wil volgen.
Leid mij Heer, ik wil gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.

De plannen voor mijn leven; die zijn bij U bekend,
ik hoef dus nooit meer bang te zijn
omdat U bij mij bent.
U pakt mijn hand en leidt mij,

en laat mij nooit alleen,
Uw liefde en genade zijn altijd om mij heen.
Leid mij Heer, ik wil volgen
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.
Leid mij Heer, ik wil volgen.
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.

Lied 09

Titel: Christus is mijn alles

Eerste componist: Stephen Pelley
(Nederlandse) Tekst: H Smallegange

Uitvoerende: Staff Songsters

Uitvoering: Koorzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Ik breng mijn hart zoals het is
Voor U, die weet wat ik nog mis
kniel ik gelovig neer

en smeeek U, wat mijn lot ook zij
Laat 't goed zijn tussen U en mij
en wees mijn al, mijn alles Heer

Christus is mijn al, mijn alles nu
Christus is mijn al, alles nu
Christus is mijn al, mijn alles nu
Christus is al, mijn alles nu
Nog ben ik zwak in menig ding
Wat 'k voor U doe is maar gering,
veel minder dan ik begeer, begeer

Maar U voorziet
in mijn tekort
en door uw bloed
en door uw bloed voor mij gestort
bent U mijn alles Heer

Geen angst die mij van U vervreemdt
Geen noodlot dat m' Uw liefd' ontnemt
Telkens ervaar 'k dat weer
U redt, beschermt, verkwikt, verrast,
tot aan mijn laatste zucht weet 'k vast
U bent mij al, mijn alles Heer

Christus is mijn al, mijn alles nu
Christus is mijn al, alles nu
Christus is mijn al, mijn alles nu
Christus is al
Hij is al, Hij is al, mijn alles nu
Christus is al
Christus is al
Mijn alles nu

Lied 09

Titel: Mijn Vader dank U wel

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Franny Vink-Faasen

(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel

dat U steeds bij mij bent.

Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.

Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust

Voor vreugde en voor blijdschap

en voor levenslust.

Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt

Mijn Vader, dank U wel

Daarom wil ik U danken

dat ik zingen kan.

Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.

Dat ik U in dit lied van harte danken kan

Mijn Vader, dank U wel

Lied 11

Titel: Mijn Herder

Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solozang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid

naar Hij roept mijn naam
Ik hoor zijn stem, Hij de mijne
Als ik dwaal zoekt hij mij op
brengt mij veilig thuis
Mijn herder verzorgt al mijn wonden
heeft mij teder verbonden
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn

De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid

Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor, hij zal leiden
Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan
Mijn herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Lied 12

Titel: Eens zal op de grote morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Arie Pronk

(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Lied 13

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

Lied 14

Titel: Psalm 118 : 9 en 1

Arrangement: B Noteboom

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Confianza

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning
wij zegenen u al tezaam

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die de Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid

Lied 15

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.