

Lied 01

Titel: Komt laat ons zingen al te zaam

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: E. S. Lorenz

(Nederlandse) Tekst: Leger des Heils

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Komt laat ons zingen al te zaam:

God is goed!

Hemel en aarde prijst zijn naam,

God is goed!

Laat ieder naad'ren tot zijn troon,

zingen met ons op blijde toon,

in melodieën rein en schoon,

God is goed!

God is goed! God is goed!

In melodieën rein en schoon,

God is goed!

O, zegt het voort tot 't verste strand:

God is goed!

Voor elk is plaats in 't vaderland,

God is goed!

Van zonde maakt ons Christus vrij,

licht in de duist're nacht bracht Hij.

Als zijn verlost en juichen wij:

God is Goed!

God is goed! God is goed!

Als zijn verlost en juichen wij,

God is goed!

Lied 02

Titel: U Heer zij lof gebracht

Arrangement: Ronald IJmker

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

U, Heer, zij lof gebracht,
U klinkt ons feestlied ter ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt,
Komt U eren.
Al wat Gij geeft,
Alles wat ademt en leeft,
Wil U, zijn oorsprong vereren.

Wie in uw liefde woont,
heiligen engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit,
in liefde herboren,
zingt duizendmaal,
zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den hoge!

Lied 03

Titel: Psalm 93: De Heer regeert

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

De Heer regeert; de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
bevestigt d' aard' en houdt door zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, Heer', verheffen zich in 't rond;
rivier en meer verheffen hun geruis;
het siddert al op 't woedend stroomgedruis.

Maar, Heer', Gij zijt veel sterker dan 't geweld
der waat'ren, dien uw almacht palen stelt.
De grote zee zwijgt op uw wenk en wil,
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd heft, zal bestaan.
De heiligheid is voor uw huis, o Heer,
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Lied 04

Titel: In de goede handen

Eerste componist: Henk Pool & Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solozang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Het missen wordt het grootst
in de allerkleinste dingen.
Broodjes smeren 's ochtends,
's avonds zacht voor jullie zingen.
En jullie op mijn schoot
als we even samen praten
of zwijgen naar elkaar,
met mijn hand door jullie haren.
Alles wat ik los moet laten...

In goede handen. Ik weet dat ze er zijn
en jullie vangen. Ze helpen je voorzichtig
overeind als jullie vallen en ik er niet kan zijn.
Wees maar niet bang, want jullie zullen
in goede handen zijn.

Het leven houdt niet op.
Dat is juist het doodgewone.
Studeren, misschien trouwen?
Ik beleef het in mijn dromen.
'k Wou dat ik me altijd
dichtbij jullie kon verstoppen.
En dan stilletjes genieten
van hoe jullie zouden worden.
Maar ik moet het los gaan laten.

In goede handen. Ik weet dat ze er zijn
en jullie vangen. Ze helpen je voorzichtig
overeind als jullie vallen en ik er niet kan zijn.
Wees maar niet bang, want jullie zullen
in goede handen zijn.

In goede handen. Ik weet dat ze er zijn.
Wees maar niet bang, want jullie zullen
in goede handen zijn.

Lied 05

Titel: Aan Uw voeten Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Lied 06

Titel: Welkom hier bij ons

Eerste componist: Chris Rice

(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah, Henk Doest en Martin Brand

Uitvoerende: Studentenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Tranen vallen, harten breken,
Wij verlangen zo naar God.
We hebben naar U uitgekeken.
Welkom, heilig Kind.
Welkom, heilig Kind.

'k Hoop dat U de stal niet erg vindt,
hadden wij het maar voorzien.
Onbekend en lang verwacht kind,
U bent welkom hier.
U bent welkom hier.

Staaak ons strijden door Uw vrede.
Laat ons hart verzadigd zijn.
Laat de hemel eind'lijk spreken.
Spreekt U ook tot mij,
welkom hier bij mij.

Kleine handjes om te helen.
Hoofdje dat ooit bloeden zal,
Hartje dat voor ons zal breken.
U bent hier voor ons.
Welkom hier bij ons.

Lied 07

Titel: Heer, wijs mij Uw weg

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Elbert Smelt en Niek Smelt

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: CRK Voices en samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mijn Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Lied 08

Titel: God in de hoog' alleen zij eer

Arrangement: Ronald IJmker

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor Zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont Zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weer gebracht;
de strijd heeft thans een einde.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat Uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
Uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!