

Lied 01

Titel: Psalm 103 Medley

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional b. John Goss c. Richard Baxter

(Nederlandse) Tekst: a. Jan Willm Schulte Nordholt b. Willem Barnard c. Richard Baxter

Uitvoerende: Samenzang & combo

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

a.

Hij is een God van liefde en genade
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist
die ons niet doet naar alles wat wij deden
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

b.

Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult

c.

Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Lied 02

Titel: Zing van Zijn trouw

Arrangement: Marcel van Ketterij

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Zing van zijn trouw zo wonderbaar

Zijn majesteit en macht

Van zijn beloften eeuwig waar

die zijn genade ons bracht

't Genadewoord is vast en sterk

als 't scheppingswoord weleer

De stem die schiep het ganse werk

spreekt vrede van de Heer

Nu juicht mijn zwakke hart in Hem

'k Ben zeker van Zijn heil

Een nieuwe schepping werkt Zijn stem

Zijn liefde zonder peil

Lied 03

Titel: Heer Jezus, Uw genade

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Friedrich Silcher

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Tot winst maakt Gij de schade
die ik verdroeg
in zwakte zal ik roemen
Het is volbracht
en zo mijn onmacht noemen
verborgen kracht

Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Toen ik U vastberaden
tot driemaal vroeg
Kan ik niet beter zonder
die doorn, o Heer
toen sprak Gij onomwonden:
Vraag dat niet meer

Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig
toch weet ik nu
waartoe die doorn mij schaadde
die vuist mij sloeg
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg

Lied 04

Titel: Zoals ik ben

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong & Meier Salomon Bromet

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Zoals ik ben, 'k pleit anders niet
Dan dat Uw bloed mij redding biedt
En dat Gij mij nu zelf ontbiedt
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Zoals ik ben - niet meer gewacht
Ik durf niet te staan in eigen kracht
Uw bloed alleen heeft reddingskracht
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing
Ik kom bij U voor herstel
Ik kom bij U voor bezinning
Ik kom bij U voor Uw heil.
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.
Ik ben welkom, U wacht op mij.
Ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben Gij neemt mij aan
Om mij van zond' en schuld te ontslaan
Op Uw beloften durf ik staan
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing
Ik kom bij U voor herstel
Ik kom bij U voor bezinning
Ik kom bij U voor Uw heil.
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.
Ik ben welkom, U wacht op mij.
Ik kom zoals ik ben.

Lied 05

Titel: Welk een Vriend is onze Jezus

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Charles C. Converse
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Lied 06

Titel: Dierb're Heiland mijn Verlosser

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Dierb're Heiland, mijn Verlosser

'k Ben de Uwe Godd'lijk Lam

In uw bloed ben ik gereinigd

lof en ere zij het Lam

Lof en ere, halleluja

Lof en ere zij het Lam.

In uw bloed ben ik gereingd

lof en ere zij het Lam

'k Leef nu slechts in stil vertrouwen

want uw bloed neemt weg mijn smart

'k Vind mijn kracht nu in de heilbron

vloeiend uit mijns Heilands hart

Lof en ere, halleluja!

Lof en ere zij het Lam.

In uw bloed ben ik gereingd,

lof en ere zij het Lam.

Aan uw dienst gewijd voor eeuwig,

leef en sterf ik aan uw zij

Tot uw eer zal 'k steeds betuigen

uw genade, rijk en vrij

Lof en ere, halleluja

Lof en ere zij het Lam

In uw bloed ben ik gereingd

lof en ere zij het Lam

Lied 07

Titel: Mijn houvast

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: David Moffitt

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Wat wist al mijn zonden uit?
Wat maakt mij weer smetteloos?
Wat spoelt als een regenbui
mijn hart weer schoon?
Wat maakt wie gewond is heel?
En wie is gebonden vrij?
Vult de leegte in mijn ziel?
Bemoedigt mij?

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Dat U mij terug hebt, Heer,
wat heeft dat U veel gekost.
Maar geen schuld of zorgen meer:
ik ben verlost.
Als mijn tijd gekomen is.
Ik voor God verschijnen moet.
Weet ik dat er redding is
door Jezus' bloed.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Lied 08

Titel: Here Jezus om uw woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Rudolf Ahle 1664

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Lied 09

Titel: Rivier van vrede

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Nan & Dennis Allen

Uitvoerende: Willemijn de Munnik & EH Studentenkoor

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start

Rivier van vrede reinigt van zonden
En wijst de weg in tijden van onzekerheid
River van vrede geneest je wonden
En leidt je naar de eeuwigheid

In de dorre droge vlakte ontspringt een fontein
Een bron van levend water midden in de woestijn
bron van hoop
bron van hoop
bron van kracht
bron van kracht
bron van leven

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede

Lied 10

Titel: Dankliederen Medley

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a,b.Traditional c.Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: a.Adriaan Bruining b.Charles Groot c.Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a. 'k Wil U o God mijn dank betalen
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

b. U zij de lof, de dank en eer,
U Vader, Zoon en Geest,
die is en was en komen zal
ja, altijd is geweest.
U was er al in het begin
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

c. Loof de Heer, o mijn ziel.
O, mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam,
met meer passie dan ooit , o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam,
met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam

Lied 11

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Remco Hakkert

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Centre Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden
in leven en dood
En ik wil U prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
'k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom.
Dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu
'k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 12

Titel: Genade, zo oneindig groot

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: John Newton

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir & Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 13

Titel: Geprezen zij de Heer

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.