

Lied 01

Titel: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt

Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht

Lied 02

Titel: Als een hert

Arrangement: Martin Zonnenbrand, Huub Hellenbrand & Marco den Toom

Eerste componist: Martin Nystrom

(Nederlandse) Tekst: Martin Nystrom

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vrededorst!

'k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Lied 03

Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: T. M. Everaarts

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan Uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer,
vul mij met Uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door Uwe liefde,
groeïend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Lied 04

Titel: Herstel mijn eerste liefde

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Duet

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Vader, in de hemel die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade Uw zoon gegeven heeft.
Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw.
Dat, ondanks al mijn falen, U zegt: "Ik houd van jou."

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,
want ik wil van U houden, nog zo veel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan.
Vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven trok mij met zich mee.
De liefde die vervaagde, de passie die verdween.
Ik was U niet vergeten, maar nam de tijd niet meer
om in Uw woord te lezen. Bij U te zijn o Heer.

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,
want ik wil van U houden, nog zo veel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan.
Vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan.

Vader, in de hemel, met eerbied vraag ik nu
of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U.
Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw.
Vader, ik wil zeggen, dat ik zoveel van U houd.

Lied 05

Titel: De kracht van uw liefde

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock

Uitvoerende: Koor en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 06

Titel: Heer uw licht en uw liefde

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uitvoerende: Vocals, Gerald Troost & JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Lied 07

Titel: Zuiver hart

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Marcel Koning

(Nederlandse) Tekst: Marcel Koning

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Schep o God, een zuiver hart in mij.
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Verban mij niet uit Uw nabijheid,
Neem Uw heilige Geest niet van mij weg.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke Geest.
Bevrijd mij God van de dreigende dood
En ik zal juichen om Uw gerechtigheid.

Laat mij de vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit Uw ogen voor mijn zonden
En doe heel mijn schuld teniet.

Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U, God, niet verachten.
Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U God, niet verachten.

Verban mij niet uit Uw nabijheid,
Neem Uw heilige Geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke Geest.

Lied 08

Titel: Geest van God

Arrangement: Pieter Stolk

Eerste componist: Daniel Iverson

(Nederlandse) Tekst: onbekend

Uitvoerende: Vox Jubilans en Samenzang

Uitvoering: Koor- en Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Geest van God, maak in dit uur al Uw kind'ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schek het ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij.

Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed,
dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus' bloed.
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij.
Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus' bloed.

Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.

Lied 09

Titel: Van U wil ik zingen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Van U wil ik zingen,
wie d' eng'len omringen,
al juichend getuigend,
Uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer

Mag hier dan mijn zingen,
Uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen,
met hemelse toon,
tot 'k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als 'k juichend zal staan,
bij Uw stralende troon.

Lied 10

Titel: My life is in Your hands

Arrangement: Tore Aas

Eerste componist: Kirk Franklin

(Nederlandse) Tekst: Kirk Franklin

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir

Uitvoering: Koorzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

You don't have to worry
and don't you be afraid
Joy comes in the morning
troubles they don't last always

For there's a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say

Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

So when your tests and trials
they seem to get you down
and all your friends and loved ones
are nowhere to be found

Remember there's a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say

Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand

No matter what may come my way
my life is in your hands

I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

I know that I can make it a capella
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

my life is in your hands
my life is in your hands
my life is in your hands

Lied 11

Titel: Wees genadig

Arrangement: Arjan Wouters

Eerste componist: Steve Merkel

(Nederlandse) Tekst: A. Wiersma

Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Elise Mannah, Samenzang, Frank Emens

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

De woorden die U sprak, Heer, ben ik al weer vergeten.
Het vuur van Uw beloften is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel volg ik aardse wijsheid,
vergeef mij toch mijn ongelof; hernieuw het vuur in mij.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij in Uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij opnieuw Uw weg te gaan.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik hunker naar Uw liefde, barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving, die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U, hier in Uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Lied 12

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 13

Titel: De rivier

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Brain Doerksen

Tweede componist: Michael Hansen

Uitvoerende: Samengesteld projectkoor en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer