

Lied 01

Titel: Geef vrede Heer, geef vrede

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Nooter

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.

Lied 02

Titel: Breng ons samen

Eerste componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 03

Titel: Psalm 72

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.

Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien aller wegen,
toddat geen maan meer is.

Lied 04

Titel: Zoekt eerst het koninkrijk

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: K. Lafferty

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.

En dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult Hem zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja,

halleluja,

halleluja,

hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult Hem zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Lied 05

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 06

Titel: Heerser over alle dingen

Eerste componist: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelaal:
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is

Lied 07

Titel: De kracht van uw liefde

Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 08

Titel: Ga nu heen in vrede

Eerste componist: E. Elgar

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende: Solisten en samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Neem van hieruit mede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.