

Lied 01

Titel: Machtig God sterke rots

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: F. Hernandez & G. Bonov

(Nederlandse) Tekst: P. Katipana & Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Mchtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 02

Titel: Een koninklijk kind

Arrangement: Martin Zonnenberg, koorzetting Martin Mans

Eerste componist: M.A. Clifton

(Nederlandse) Tekst: Margretha A. Alt

Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.

'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind.
'k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht.
'k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.

'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met juub'lende stem.
Tot ik sta voor de poort van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.

'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

Lied 03

Titel: De kracht van uw liefde

Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 04

Titel: Mijn Vader dank U wel

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Franny Vink-Faasen

(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel

dat U steeds bij mij bent.

Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.

Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust

Voor vreugde en voor blijdschap

en voor levenslust.

Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt

Mijn Vader, dank U wel

Daarom wil ik U danken

dat ik zingen kan.

Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.

Dat ik U in dit lied van harte danken kan

Mijn Vader, dank U wel

Lied 05

Titel: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Stuart Townend

Tweede componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 06

Titel: Jezus leeft in eeuwigheid

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 07

Titel: Uw liefde redde mij

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Miles & Kate Simmonds

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Studentenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Ik was verloren, maar U redde mij.
U trok mij uit de put, verhoogde mij.
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald,
zocht u naar mij.
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan,
maar door uw bloed mag ik nu voor U staan.
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,
ik roep het uit met heel mijn hart,
een lied van dank voor mijn grote God,
Halleluja!
Nu sta ik vast op deze rots,
nu ben ik veilig in de hand van God.
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,
halleluja, uw liefde redde mij!

Nu mag ik leven in uw koninkrijk,
want Jezus offer maakte plaats voor mij.
Zoveel vrede, omdat U van mij hield,
stierf U voor mij.
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn,
zijn wij gekomen om bij U te zijn.
Zoveel vreugde, te weten dat U van ons houdt.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,
ik roep het uit met heel mijn hart,
een lied van dank voor mijn grote God,
Halleluja!
Nu sta ik vast op deze rots,
nu ben ik veilig in de hand van God.
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,
halleluja, uw liefde redde mij!

Zoveel wonderen heeft U gedaan,
zoveel plannen liggen voor ons klaar.
Uw genade is zo groot voor ons,

dat wat geen mens verdient,
dat wat geen mens bedenkt,
is wat uw liefde schenkt.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,
ik roep het uit met heel mijn hart,
een lied van dank voor mijn grote God,
Halleluja!

Nu sta ik vast op deze rots,
nu ben ik veilig in de hand van God.
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,
halleluja, uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Lied 08

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Eerste componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 09

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes
(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 10

Titel: Hier ben ik kind

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Justus van Tricht

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Hier ben ik kind, ik heb je roep gehoord
Je bent bemind, Ik schenk aan jou mijn woord
Hier is mijn hand waaraan je steeds mag gaan
om eens 't beloofde land dan in te gaan

Hier sta Ik, kind, Ik blijf je steeds nabij
Door Mij bemind, mijn kind, je hoort bij Mij
Schenk Mij je hart, Ik blijf je eeuwig trouw
In vreugd en smart ga Ik mijn weg met jou

Lied 11

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.