

Lied 01

Titel: Daar zijn geen grenzen

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Stuart Hamblen

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?

Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?

Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort,
vertrouw op 's Heren woord.

Hij hoort uw wee en schenkt u vree
in liefde eind'loos teer.

Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog'lijk meer!

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Lied 02

Titel: Roept uit aan alle stranden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes de Heer

(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord,
het evangeliewoord!

Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient,
wat tot hun vrede dient.

De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is weten
dat daar een Heiland is,
dat daar een Heiland is.

Lied 03

Titel: Psalm 134

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Loys Bourgeois, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegt zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegt zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegt zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Lied 04

Titel: Mijn houvast

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: David Moffitt

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Wat wist al mijn zonden uit?

Wat maakt mij weer smetteloos?

Wat spoelt als een regenbui

mijn hart weer schoon?

Wat maakt wie gewond is heel?

En wie is gebonden vrij?

Vult de leegte in mijn ziel?

Bemoedigt mij?

Bloed van Jezus, mijn houvast.

Vol van hoop, gerechtigheid.

Vol genade als ik val.

Tot vergeven steeds bereid.

Red mijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast.

Dat U mij terug hebt, Heer,

wat heeft dat U veel gekost.

Maar geen schuld of zorgen meer:

ik ben verlost.

Als mijn tijd gekomen is.

Ik voor God verschijnen moet.

Weet ik dat er redding is

door Jezus' bloed.

Bloed van Jezus, mijn houvast.

Vol van hoop, gerechtigheid.

Vol genade als ik val.

Tot vergeven steeds bereid.

Red mijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast.

Vol van hoop, gerechtigheid.

Vol genade als ik val.

Tot vergeven steeds bereid.

Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Lied 05

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij.
Ik ben van U
en U van mij.

Lied 06

Titel: Luister naar de wind

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Rudolf Pantou

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Luister naar de wind
die een lied van liefde zingt
Kom zoals je bent
met je treurend hart mijn kind
En Ik zal jou verlossen
dat je vrede vindt

Houd je vast aan mij
als je eenzaam bent en klein
En wees niet bezorgd
Ik zal altijd bij je zijn
Ik geef je overwinning
over dood en pijn

Jezus U bent Heer
en ik ben uw zwakke kind
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint

Lied 07

Titel: Heer wees mijn gids

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
wees Gij mijn gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad
wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij
ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids

Licht, vriend'lijk licht
stroomt van Zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht

Lied 08

Titel: Uw liefde laat nooit los

Eerste componist: Matthijn Buwalda
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solozang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan t einde van de nacht
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht

Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan 't einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust

Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Lied 09

Titel: Kom o bron van zegeningen

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: John Wyeth

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Kom o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart.
Vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.

Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis.
En uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep,
en Hij kocht mij door genade
met zijn bloed dat redding biedt.

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
't is genade onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet o Heer.