

Lied 01

Titel: Vreugde, vreugde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Ludwig van Beethoven

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Hasper

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.

Lied 02

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
tekens van zijn grote trouw

Noe.....

Lied 03

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 04

Titel: Hij redde mij

Componist: Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik zonk in de golven weg
door zonden overspoeld
in de storm die om mij heen
en in mij woedt
Maar de Heer van zee en land
greep, toen ik riep, mijn hand
trok mij op en leidde mij
naar veilig strand

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

God heeft ons geen kalme reis
op deze zee beloofd
maar Hij brengt behouden thuis
wie op Hem hoopt
Hij is Heer van zee en land
wie rooft ons uit Zijn hand?
Hij verdient het mooiste lied
mijn lof en dank

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Lied 05

Titel: O Jezus Christus, licht ze bij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:

O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.

Open de doven het gehoor,
de stomme lippen, spreek ze voor,
dat zij belijden hun geloof,
niet langer stom, niet langer doof.

Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.

Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde_en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken U.

Lied 06

Titel: Majesty

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Jack Williams Hayford

(Nederlandse) Tekst: Joke Goldschmeding

Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Majesty,
worship His majesty,
Unto Jesus be all glory
honor and praise. (give Him praise)

Majesty,
kingdom authority,
flow from His throne,
unto His own
His anthem raise.

So exalt, lift up on high
the name of Jesus.
Magnify, come glorify,
Christ Jesus the King.

Majesty,
worship His majesty,
Jesus who died, now glorified,
King of all kings.

He is Lord
Lift up His name
The name of Jesus
He is risen from the dead
and He is Lord.

Holy, holy, holy
Lord God Almighty
Early in the morning
our song shall rise to Thee.

Majesty (holy, holy, holy)
worship His majesty (merciful and mighty)
Unto Jesus be all glory (God in three persons)
honor and praise. (blessed trinity)

Majesty,
worship His majesty,
Jesus who died, now glorified
King of all kings
Jesus who died, now glorified
King of all kings.

Lied 07

Titel: God enkel licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Lied 08

Titel: Vol van Uw licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Arthur Sullivan

(Nederlandse) Tekst: Lenie Boelen en Martin Zonnenberg

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah, The Martin Mans Formation en Mannenkoor De Gouwestem

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

O Heer, zegen hen, Uw kind'ren.

Wij komen hier tot U

in zingen en in bidden.

O Here hoor hen nu.

Veel hebben wij te vragen

en veel te danken, Heer.

Leer hen te leven tot Uw eer

en zingen voor eeuwig, Heer.

Leer ons leven

en zingen tot Uw eer.

U wilt ons begeleiden

in vreugde en in nood.

U zult ons veilig leiden

in leven en in dood.

Het duister overwonnen,

de dood zal niet meer zijn.

De dag komt dat de wereld

vol van Uw licht zal zijn.

Veel hebben wij te zingen

en veel te prijzen, Heer.

Leer hen te leven tot Uw eer

en zingen Uw naam ter eer.

Het duister overwonnen,

de dood zal niet meer zijn.

De dag komt dat de wereld

vol van Uw licht zal zijn.

Vol van Uw licht.