

Lied 01

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Lied 02

Titel: Heerlijk is Uw naam

Arrangement: M den Toom

Eerste componist: Peter van Essen

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Confianza en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Heerlijk is Uw naam

Heerlijk is Uw naam

Hoogverheven en vol van kracht

Heerlijk is Uw naam

Jezus, Jezus

Heerlijk is Uw naam

Heilig lam van God

Heilig lam van God

Dat de zonde der wereld droeg

Heilig lam van God

Jezus, Jezus

Heilig lam van God

Waardig bent U, Heer

Waardig bent U, Heer

Alle macht en heerlijkheid

Alle lof en eer

Jezus, Jezus

Waardig bent U, Heer

Jezus, Jezus

Waardig bent U, Heer

Lied 03

Titel: 'k Ben een schip in de storm
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jakko Lyöttty
(Nederlandse) Tekst: Alfred C Bronswijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:

'k Ben een schip in de storm
Dat de haven niet vindt
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

'k Ben een vogel die vlucht
Voortgejaagd door de wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Als uw woord mij bereikt
Ik in U richting vind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Lied 04

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Lied 05

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 06

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

Lied 07

Titel: Psalm 121: 1, 2 en 4

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ichtus en samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde

Hij is, al treft u 't felst verdriet
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt
Hij, Israels wachter sluimert niet
Geen kwaad zal u genaken
de Heer zal u bewaken

De Heer zal U steeds gadeslaan
opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar
De Heer, 't zij g' in of uit mocht gaan
en waar g' u heen moogt spoeden
zal eeuwig u behoeden

Lied 08

Titel: Een weg naar U

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Kinga Bán & Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Harold Ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden
Al zucht mijn hart al veel te lang
mijn God zal mijn gebeden horen
Al is de hemel zwijgzaam en stil
U geeft me kracht om vol te houden
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt
Dan nog blijf ik op U vertrouwen

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U
Al is het wonder waar ik op hoop
waar ik om bid, nog uitgebleven
Toch vind ik troost in dit geloof
mijn naam staat in het boek van leven

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U

Lied 09

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 10

Titel: Agnus Dei

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Michael W. Smith

(Nederlandse) Tekst: Daan van der Vlist

Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!

Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

Dus verhoog,
maak eeuwig groot,
de naam van Jezus!
Volk van God,
Kom en breng lof
aan Jezus de Koning.

Majesteit,
groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd hij verhoogd,
Jezus regeert.

Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Amen.

Lied 11

Titel: Jezus Overwinnaar

Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde

Eerste componist: Kees Kraayenoord, Reyer van Drongelen en Eline Bakker

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Reyer van Drongelen en Eline Bakker

Uitvoerende: Reni Kraayenoord, Kees Kraayenoord, Vocaal Ensemble en samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar