

Lied 01

Titel: Grote God zie ons verlegen

Arrangement: Marco den Toom

Componist: William Rowland

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Grote God, zie ons verlegen  
ogen hunk'rend naar het licht  
over nevelige wegen  
dakloos, zwervers zonder zicht,  
roepend al te grote woorden,  
lam geslagen, ziende blind,  
zoekers die zichzelf verloren  
hoe wij zoeken, niemand vindt

Christus, hoor ons diep verlangen,  
vrij van heimwee, thuis te zijn.  
Waar wij blij verbaasd ontvangen  
levend water, brood en wijn,  
om te delen, door te geven  
parels uit een oude schat,  
niet nog langer zo te leven  
als wij nu doen: moe en mat

Lied 02

Titel: Wij leven van de wind

Arrangement: Martin Zonneberg

Componist: Johann Cruger

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen  
die doordringt in het hart  
in de verborgen hof  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof

Wij teren op het woord  
het brood van God gegeven  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven  
Dus zegt en zingt het voort  
geeft uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart  
dit voedsel voor elk land

Lied 03

Titel: Zoekt eerst het koninkrijk

Componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Zoekt eerst het koninkrijk van God,  
en zijn gerechtigheid.

En dit allen krijgt u bovendien.

Hallelu,  
halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult Hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja.

Halleluja,  
halleluja,  
halleluja,  
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult Hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja.

Lied 04

Titel: De Heer is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

Lied 05

Titel: Wie zich door God alleen laat leiden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Georg Neumark

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Wie zich door God alleen laat leiden  
enkel van Hem zijn heil verwacht  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht  
Want wie op God alleen vertrouwt  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd

Zing maar en bid, en ga Gods wegen  
doe wat uw hand vindt om te doen  
Weet dat de hemel zelf u zegent  
u brengt naar weiden fris en groen  
Wie zich op God alleen verlaat  
weet dat hij altijd met ons gaat

Lied 06

Titel: Aan U vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw,  
die met vrede uit de hoge  
onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie,  
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden Vriend en Naaste,  
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,  
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,  
die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat weergeeft.  
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft.

Lied 07

Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: T.M. Everaarts

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer,  
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 08

Titel: Samen eten wij

Componist: Adrian Roest en Peter Dijkstra / John O.C.W. Ewbank

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest en Peter Dijkstra / Chandler's Ford Music

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Wij nemen aan de tafel plaats  
met ieder die gelooft.  
U maakt dat wij één lichaam zijn  
met Jezus als ons hoofd.

Wij willen zoals Jezus zijn,  
veranderd naar zijn beeld;  
een lichaam dat ruimhartig geeft,  
het goede leven deelt.

Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één.

Deel je rijkdom met een ander;  
liefde nog veel meer dan goud.  
En wees lief voor wie je lief is;  
zeg als je van iemand houdt.  
Sluit je ogen maar vanavond  
met een lach op je gezicht.  
Wees maar dankbaar voor het leven  
zoals het hier nu voor je ligt.

Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel...!

Whohoho, vier het leven om je heen.  
Hang de slingers op en dans met iedereen.  
Whoho, het leven is al veel te kort,  
ja, en alleen is maar alleen.  
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.

Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.



Hier aan tafel zijn wij één.  
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één.

Lied 09

Titel: Hij, die de blinden weer liet zien

Componist: E Miller / J. Bredewout

(Nederlandse) Tekst: Henk Jongerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Hij, die de blinden weer liet zien  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is Zelf het licht dat ruimte geeft  
Ons levenslicht, de Zoon van God

Hij, die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is Zelf het brood dat honger stilt  
Ons levensbrood, de Zoon van God

Hij, die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is Zelf het Woord dat Waarheid spreekt  
Het Levend Woord, de Zoon van God

## Lied 10

Titel: Breng ons samen

Componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,

Tekst:

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

## Lied 11

Titel: Het jaar neigt zich tot stille groet

Arrangement: Martin Setchell

Componist: William Crowfoot

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Kamerkoor Santiago

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Het jaar neigt zich tot stille groet,  
het rijpte een zomer lang tot zin,  
nu in de herfst houdt het zich in  
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.  
Wij doen of het het onze is  
wat God ons geeft. Of aan 't gemis  
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,  
wij danken God voor overvloed.  
O geef, Heer, dat de hand toch doet  
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft  
aan alle mensen in de nood,  
zoals Gijzelf u in de dood  
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Lied 12

Titel: Feed my sheep

Componist: R. Sterling

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koorzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

I am going away  
If you love me please hear what I say  
Ev'ry man is your brother  
Love and keep one another

Feed my sheep  
Feed my sheep

I am going away  
If you love me please do what I say

Lose no soul to the cold night  
Use your deep love to hold tide  
Feed my sheep  
Feed my sheep

Follow me where I go  
Follow me and you'll know  
how to give, how to grow  
how to love others so

I am going away  
If you love me please hear what I say

man is your brother  
Love and keep one another  
Feed my sheep  
Feed my sheep

Follow me where I go  
Follow me and you'll know  
how to give, how to grow  
how to love others so

I am going away  
If you love me please do what I say

Lose no soul to the cold night  
Use your deep love to hold tide

Feed my sheep  
Now go and feed my sheep  
Feed my sheep  
My children feed my sheep

Lied 13

Titel: Onze Vader in de hemel  
Componist: Gerard van Amstel  
(Nederlandse) Tekst: Gerard van Midden  
Uitvoerende: Elise Mannah  
Uitvoering: Solozang  
Opname: Franeker - Martinikerk  
Tekst:

Onze Vader in de hemel  
U staat zorgzaam om ons heen  
Geef dat alle mensen weten  
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn  
In uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander  
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar  
Geef dat wij het juiste kiezen  
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven  
dat u onze wereld leidt  
Met uw licht helpt u ons verder  
Hier en nu en straks. Altijd  
Amen amen