

Lied 01

Titel: Rust mijn ziel uw God is Koning

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Pieter L. van de Kastele

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Rust mijn ziel, uw God is Koning,  
heel de wereld zijn gebied.

Alles wisselt op zijn wenken,  
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand'ring  
en betreurt ze dag aan dag,  
hunkert naar hetgeen hij zien zal,  
wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!  
Wees tevreden met uw lot!  
Zie, hoe alles hier verandert,  
en verlang alleen naar God!

Lied 02a

Titel: Medley Psalm 146 - Gezang 146c

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Daniel Herrnschmidt

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

Lied 02b

Titel: Medley Psalm 146 - Psalm 146 (nieuwe berijming)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,  
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor den HEER uw God.

Lied 02c

Titel: Medley Psalm 146 - Psalm 146 (oude berijming)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Prijs den HEER met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen  
Vrolijk wijden aan zijn lof;  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven  
Jacobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,  
Vestigt op den HEER, zijn God.

Lied 03

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart  
leer mij U kennen in vreugde en smart  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht  
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer  
dat ik in U blijf en U in mij Heer  
U als mijn Vader en ik als Uw kind  
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens  
Bij U te wonen is al wat ik wens  
met als beloning dat ik op U lijk  
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon  
als ik daar kom in het licht van Uw zon  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 04

Titel: Welk een vriend is onze Jezus

Eerste componist: Charles Crozat Converse

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus,  
Die in onze plaats wil staan  
Welk een voorrecht dat ik door hem  
Altijd vrij tot God mag gaan  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
Dikwijls drukt ons zonde neer  
Juist omdat wij 't al niet brengen  
In 't gebed tot onze Heer

Lied 05

Titel: Als g'in nood gezeten

Eerste componist: Henri Abraham César Malan  
(Nederlandse) Tekst: Petrus Johannes Mouton

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Als g'in nood gezeten,  
Geen uitkomst ziet,  
Wil dan nooit vergeten,  
God verlaat u niet  
Vrees toch geen nood,  
's Heren trouw is groot  
En op 't nachtelijk duister,  
Volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden,  
Ducht toch geen kwaad  
God zal u behoeden,  
Uw toeverlaat

Lied 06

Titel: Veilig in Jezus ' armen

Eerste componist: William Howard Doane

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Veilig in Jezus' armen,  
Veilig aan Jezus' hart  
Daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust van ziel van smart.  
Hoor, 't is het lied der eng'len,  
Zingend van lefd en vree,  
Ruisend uit 's hemels zalen,  
Over de glazen zee

Veilig in Jezus' armen,  
Veilig aan Jezus' hart.  
Daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust van ziel van smart



Lied 07

Titel: Als het leven soms pijn doet  
Eerste componist: Elisa Krijgsman  
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer  
Uitvoerende: Sharon Kips  
Uitvoering: Solozang  
Opname: Den Haag - Grote Kerk  
Tekst:

Als het leven soms pijn doet  
en de storm gaat te keer,  
in een tijd van moeite en verdriet.  
Alsof de zon niet meer opkomt  
en het altijd donker blijft  
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten,  
als het echt niet meer gaat,  
laat me merken laat me voelen,  
dat U werkelijk bestaat.  
Dat Uw armen om mij heen zijn  
en Uw liefde mij omgeeft.  
Dat ik zal zien als ik terugkijk,  
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen,  
met mijn twijfels en mijn pijn,  
met mijn angst en onveiligheid,  
lijkt de hemel soms van koper.  
Geen gebed komt er doorheen  
en ik verstik in onzekerheid.

Juist op die momenten,  
als het echt niet meer gaat,  
laat me merken laat me voelen,  
dat U werkelijk bestaat.  
Dat Uw armen om mij heen zijn  
en Uw liefde mij omgeeft.  
Dat ik zal zien als ik terugkijk,  
dat U mij gedragen heeft.

Heer wilt U mij helpen,  
als ik moe ben of verward,  
dat het geloof in mijn verstand  
ook zal leven in mijn hart.

Juist op die momenten,

als het echt niet meer gaat,  
laat me merken laat me voelen,  
dat U werkelijk bestaat.  
Dat Uw armen om mij heen zijn  
en Uw liefde mij omgeeft.  
Dat ik zal zien als ik terugkijk,  
dat U mij gedragen heeft.

En dat Uw armen om mij heen zijn  
en Uw liefde mij omgeeft.  
Dat ik zal zien als ik terugkijk,  
dat U mij gedragen heeft.

Lied 08

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiter

Eerste componist: Amanda McBroom

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom

Laat mij niet mijn lot beslissen  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandlen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land

Lied 09

Titel: Ga niet alleen door het leven

Arrangement: André Bijleveld

Eerste componist: Johannes Hermanus Gunning

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Ga niet alleen door 't leven,  
Die last is u te zwaar.  
Laat Eén u sterkte geven,  
Ga tot uw Middelaar!  
Daar is zoveel te klagen,  
Daar is zoveel geweest,  
En zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!  
En zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!

Ga niet alleen, uw Koning  
Wil komen in uw hart.  
Ach geef het Hem ter woning,  
Hoe stilt Hij dan uw smart!  
Wie kan er tranen drogen.  
Als Jezus? Immers geen!  
Richt dan de treurend' ogen  
Naar Jezus heen!  
Richt dan de treurend' ogen  
Naar Jezus heen!

En dan, als 't leed der aarde  
Voor immer is gedaan;  
Als in des hemels gaarde  
Uw blijde voeten staan;  
Dan ziet g' in 't zalig Eden  
Slechts zaal'gen om u heen.  
Dan prijst g' in eeuwigheden  
Uw Heer alleen!  
Dan prijst g' in eeuwigheden  
Uw Heer alleen!  
Uw Heer alleen!  
Uw Heer alleen!

Lied 10

Titel: Veilig rustend in Uw armen Heer/ o hart vol zorg

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Robert Critchley

Uitvoerende: De Urker zangers, vocals & soliste Judith Koedoot

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer

O, hart vol zorg, wat drukt je neer  
Is het de last die je opneemt telkens weer  
Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.  
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.  
Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou.  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;  
geloof in zijn liefde ook voor jou.

O hart vol angst, wat buigt je neer  
Bedenk in tijd van beproeving des te meer:  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;  
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.  
Er is geen last te zwaar die Hij niet dragen zou.  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw.  
En geloof in zijn liefde, ook voor jou.

En ik prijs de grote Naam van Jezus.  
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.  
Prijs de Rots van mijn verlossing;  
Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Veilig, veilig, let op:  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,

veilig rustend in Uw armen, Heer

En ik prijs de grote Naam van Jezus.  
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.  
Prijs de Rots van mijn verlossing;  
Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand  
al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Lied 11

Titel: Psalm 62

Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen  
Ik wankel niet, want Hij staat vast  
mijn toevlucht, als het water wast  
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen  
Als gij voor Hem uw hart uitstort  
vertrouw dat gij gezegend wordt  
God is een schuilplaats voor ons allen

## Lied 12

Titel: Veilig in uw nabijheid

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Dank U voor uw ontfermende liefde,  
onpeilbaar in de hoogte en diepte.  
In al mijn vreugde en in alle pijn  
wilt U met mij zijn.

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren  
ontfermt U zich ook over mijn leven;  
U houdt mij vast in al de strijd,  
tot in eeuwigheid!

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Wanneer het donker is in het leven,  
weet ik mij door Uzelf omgeven.  
Zoals de schaduw aan mijn zij,  
bent U dicht bij mij.

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.



### Lied 13

Titel: Ik ben veilig in Jezus' armen

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet

is het soms net alsof niemand me ziet

Net of er niemand meer is die me mist

Dan mag ik weten dat Jezus er is

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Als ik door anderen soms word gepest

Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken

Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Veilig ben jij bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

Lied 14

Titel: Ga met God en Hij zal met u zijn

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Jeremiah Eames Rankin & Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,  
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,  
doe eindelijk uw aanschijn dagen,  
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,  
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,  
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,  
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,  
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,  
U in gerechtigheid aanschouwen,  
verzadigd met uw godd'lijk beeld.