

Lied 01

Titel: Familie

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Lied 02

Titel: Breng ons samen

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde die U ons geeft.

Lied 03

Titel: Eens brachten de moeders

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional / Henriëtte Maaijen

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Eens brachten de moeders,
hun kinderen tot Jezus
Toen spraken de discipelen
Ga weg van de Heer
Maar Jezus zag ze henen gaan,
en hij sprak ze o zo vriendelijk aan
Laat o laat de kinderen komen tot Mij

Want juist aan de kleinen wil
Ik Mijn liefde geven.
Het Koninkrijk der hemelen
dat is er voor hen".
Toen spreidde Hij Zijn armen wijd
en toonde Zijn genegenheid
aan alle kinderen die kwamen bij Hem.

Wie niet als een kind wordt
en leert om te ontvangen,
die zal beslist niet binnengaan
in Gods Koninkrijk.
Heer', leert U mij als hen te zijn,
maak mij ontvankelijk en klein
Laat mij het kind zijn dat U ziet in mij.

Lied 04

Titel: U zal ik loven Heer

Componist: Claude Fraysse

(Nederlandse) Tekst: Alain Bergese

Uitvoerende: Filiae en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Je louerai l'Éternel,
de tout mon cœur,
je raconterai toutes tes merveilles;
je chanterai ton nom.

Je louerai l'Éternel,
de tout mon cœur.
Je ferai de Toi le sujet
de ma joie, alléluia.

U zal ik loven, Heer
met mijn ganse hart
o God, ik zal Uw wonderen verhalen
In U wil ik mij verheugen

U zal ik loven, Heer
met mijn ganse hart
ik zal U maken
tot het voorwerp van uw vreugde
Halleluja

Lied 05

Titel: De hemelen juichen

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Joseph Haydn

(Nederlandse) Tekst: Wim van Galen

Uitvoerende: Cantare

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

De hemelen juichen,
de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst
Gods macht en majesteit.

De hemelen juichen,
de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst
Gods macht en majesteit.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

De grootheid des Heeren
wordt overal geprezen,
ja, zelfs het firmament
vertelt Zijn heerlijkheid.

Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde
een volmaakter glans
Looft Hem, looft Hem,
looft Zijn grote Naam.

De grootheid des Heeren
wordt overal geprezen,
ja, zelfs het firmament
vertelt Zijn heerlijkheid,

vertelt Zijn heerlijkheid,
vertelt Zijn heerlijkheid.

Lied 06

Titel: Ere zij God

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Ellen Laninga-van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Ik zeg steeds dat het beter is
dat het tijd was om te gaan
wat overblijft is het gemis
een herinnering aan jouw bestaan
verlost van pijn, geen lijden meer
het zijn de woorden die ik zeg
maar God, wat doen mijn tranen zeer
nooit meer hier
en altijd weg
toch glimlach ik als ik denk
aan de plek waar jij nu bent
bij de engelen die zingen van
de God die jij ook kent

Ere zij God
ere zij God
de Hoogste Heer
de Hoogste Heer
Ere zij God
ere zij God
Zijn vrede is voor iedereen
geef Hem eer

Ik geloof dat daar die vrede is
die de wereld niet meer voelt
een nieuw begin zonder gemis
rust zoals het is bedoeld
en tussen al die mensen
word jij door God herkend
die zegt: mijn lieve schat
Ik ben, Ik ben zo blij dat jij er bent
Ik glimlach als ik denk
aan de plek, het vaderhuis
jij bent uit de tijd gegaan
Jij bent veilig thuis

Ere zij God

ere zij God
de Hoogste Heer
de Hoogste Heer
Ere zij God
ere zij God
Zijn vrede is voor iedereen
geef Hem eer

Ere zij God
ere zij God
de Hoogste Heer
de Hoogste Heer
Ere zij God
ere zij God
Zijn vrede is voor iedereen
geef Hem eer

Lied 07

Titel: Wil je wel geloven

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

Lied 08

Titel: Zingen maakt blij

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Jan Visser

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 09

Titel: Kinderen van de Vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt

En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot

En net als Jezus geven aan anderen in nood

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samenleven als vrienden verder gaan

En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen spelen in huis en op de straat

Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Lied 10

Titel: Psalm 100

Arrangement: Klaas Jan Mulder en André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Cantare en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Juich aarde, juicht alom den Heer,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Want goederetieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.