

## Lied 01

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Hans van Wingerden

Componist: Jonas Myrin & Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Jonas Myrin, Matt Redman & Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

Lied 02

Titel: Heerlijk is uw naam

Arrangement: André van Vliet

Componist: Peter van Essen

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Heerlijk is uw naam

Heerlijk is uw naam

hoog verheven en vol van kracht,

heerlijk is uw naam

Jezus, Jezus,

heerlijk is uw naam

Heilig Lam van God

Heilig Lam van God

dat de zonden der wereld droeg

heilig is uw naam

Jezus, Jezus,

heilig is uw naam

Waardig bent u, Heer

Waardig bent u, Heer

alle macht en heerlijkheid

alle lof en eer

Jezus, Jezus,

waardig bent U, Heer

Lied 03

Titel: Psalm 8:1 en 2

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven,  
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven,  
machtige God, Gij die Uw majesteit,  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kindren doet Gij klinken,  
Uw machtig heil, zo maakt G' Uw vijand stil  
en doet Uw haters buigen voor uw wil.

Lied 04

Titel: Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Fred C. Atkinson en Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,  
die U ons noemt in sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,  
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.  
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid,  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

Lied 05

Titel: Breng dank aan de Eeuwige

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Henry Smith

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Breng dank.

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

hele koor inzet heren tegen elkaar in  
Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Breng dank, breng dank.

Lied 06

Titel: Welk een vriend is onze Jezus

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: C C Converse

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus  
Die in onze plaats wil staan.  
Welk een voorrecht dat ik door hem  
Altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede  
Dikwijls drukt ons zonde neer  
Juist omdat wij 't al niet brengen  
In 't gebed tot onze Heer

Zijn wij zwak, belast, beladen  
En ter neer gedrukt door zorg.  
Dierb're Heiland, onze toevlucht  
Gij zijt onze hulp en borg  
Als soms vrienden ons verlaten  
Gaan wij biddend tot de Heer  
In zijn armen zijn wij veilig  
Hij verlaat ons nimmermeer

Lied 07

Titel: Groot is uw trouw, o Heer

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: W M Runyan

(Nederlandse) Tekst: T O Chrisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 08

Titel: Schuilplaats

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste  
Zijn in de schaduw van de Almachtige.  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker  
Overnachten in zijn aanwezigheid

U bevrijdt mij uit de handen van belagers  
U redt mij van de gruwelijke dood.  
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,  
Of de pijlen die op mij zijn gericht.

Want ik ben veilig bij U,  
Beschut onder uw vleugels.  
Ik ben veilig bij U,  
U antwoordt als ik roep.

Ik ben veilig bij U  
Veilig bij U  
Als ik woon  
in de schuilplaats van de Allerhoogste

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting  
U bent mijn God, op wie ik vertrouw  
U wilt bevrijden, mij altijd redden.  
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.

Want ik ben veilig bij U,  
Beschut onder uw vleugels.  
Ik ben veilig bij U,  
U antwoordt als ik roep

Ik ben veilig bij U  
Veilig bij U  
Als ik woon  
in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste  
overnachten in Zijn aanwezigheid.



Lied 09

Titel: Mijn toevlucht

Arrangement: Sela

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uitvoerende: Sela, Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

De Heer is je schild en bevrijder,  
de redder die niet van je wijkt.  
Onder Zijn vleugels ben je veilig.  
Zijn wieken beschermen.  
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer  
voor de plaag van de dag.  
Jou zal niets overkomen.  
Open je ogen  
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats  
van de Allerhoogste woont  
en overnacht in Zijn schaduw,  
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U.  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste  
ben je veilig voor het kwaad.  
Engelen zullen je dragen.  
Je zult je niet stoten,  
maar vertrap de tegenstand.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont  
en overnacht in zijn schaduw  
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U.  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U.

Lied 10

Titel: Psalm 16

Componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Mijn God ik kom naar u

Dan ben ik veilig

Ik heb het u gezegd

en blijf het zeggen

ik heb u nodig Heer

De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten

Ik doe dat nooit en ik

zal zelfs hun naam niet noemen

Mijn God u vult mijn bord

U vult mijn beker

U hebt iets moois bedacht

en straks is het van mij

U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht

want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken

Ik voel dat Hij er is

Zijn wijsheid geeft me rust

Dan word ik blij en zeker van mijn redding

Ik leef, ik leef naast God

Ik val niet uit zijn hand

Want U zult mij niet zomaar laten sterven

Ik hoef niet naar het graf

Want u laat mij niet los

U wilt mij leren waar ik U moet zoeken

heel dicht bij U, mijn God

zal ik gelukkig zijn

## Lied 11

Titel: De Heer is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.