

Lied 01

Titel: Dit is een morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Keltische volksmelodie, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Eleanor Farjeon

Uitvoerende: Choir4Hope, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 02

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Herman Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft

O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in Uw hof
en met de eng'len zingen
Uw glorie en Uw lof

Lied 03

Titel: Kom tot de Vader

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Russel Fragar

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij Zijn eigen Zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij Zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij Zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Lied 04

Titel: Eens brachten de moeders

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional / Henriëtte Maaijen

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Eens brachten de moeders,
hun kinderen tot Jezus
Toen spraken de discipelen
Ga weg van de Heer
Maar Jezus zag ze henen gaan,
en Hij sprak ze o zo vriendelijk aan:
"Laat, o laat de kinderen komen tot Mij

Want juist aan de kleinen
wil Ik Mijn liefde geven.
Het Koninkrijk der hemelen
dat is er voor hen."
Toen spreidde Hij Zijn armen wijd
en toonde Zijn genegenheid
aan alle kinderen die kwamen bij Hem.

Wie niet als een kind wordt
en leert om te ontvangen,
die zal beslist niet binnengaan
in Gods Koninkrijk.
Heer', leert U mij als hen te zijn,
maak mij ontvankelijk en klein
Laat mij het kind zijn dat U ziet in mij.

Lied 05

Titel: Kinderen van de Vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt

En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot

En net als Jezus geven aan anderen in nood

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samenleven als vrienden verder gaan

En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen spelen in huis en op de straat

Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Lied 06

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 07

Titel: Heer U bent altijd bij mij

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten
mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond, o Heer
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan
ik weet dat U daar bent

Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal
dat U steeds bij mij bent

Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag

Heer, doorgrond en toets mijn hart

wat ik denk en doe en zeg
Laat me zien waar ik niet moet gaan

Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag.

Lied 08

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor Uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 09

Titel: Ik zie in zoveel dingen

Arrangement: André van Vliet

Componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ds. A.F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Ik zie in zoveel dingen,
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen,
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen,
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér.
Het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge,
de oogst is levenslicht.

Lied 10

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
tekens van Zijn grote trouw

Noe.....

Lied 11

Titel: Onvoorwaardelijk

Componist: Henk Pool & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Henk Pool, Matthijn Buwalda & bewerking; Ben Ketting

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solo

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je op komt dagen
Tot jij Mij met heel je hart en ziel bezoekt

Denk niet dat Ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelf niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
En ver daarvoor

Toe, neem de tijd
Zoek maar rustig en kijk maar om je heen
Ooit zal jij Me wel vinden
Want Ik laat je nooit alleen
Toe, neem de tijd
En zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk,
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd, 'k wilde niet wachten
Het liefst zag Ik je gis'ten al bij Mij
Maar dwingen zou Mijn liefde slechts ontkrachten
Juist omdat Ik van je houd laat Ik je vrij

Want Ik weet dat je ooit hier bij Mij uitkomt
Wanneer dat is - dat laat Ik echt aan jou
Ik wacht geduldig tot je thuiskomt
Hier op jou

Toe maar, neem de tijd
En zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Lied 12

Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Lied 13

Titel: Er is een dag

Arrangement: Harold Schonewille

Componist: Nathan Fellingham

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Martin Brand, studentenkoor en samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht.
Een dag van blijdschap
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid
die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal
wanneer de graven open gaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid.
De dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt
deel je in Zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Amen