

## Lied 01

Titel: Daar ruist langs de wolken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: H. Bishop

(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam,  
die hemel en aarde verenigt tezaam.  
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?  
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,  
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,  
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.  
Kent gij, kent gij die Jezus niet,  
die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,  
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof.  
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,  
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:  
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,  
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Lied 02

Titel: Jezus ga ons voor

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.

In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid.

Lied 03

Titel: Jezus Hij is Koning

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Frank Hamilton, Guy H. Carawan, Pete Seeger, Zilphia Horton

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning,  
Jezus, Hij is Koning,  
Koning van het gans heelal.  
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij is Koning!

Jezus heeft ons vrijgekocht,  
Jezus heeft ons vrijgekocht,  
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.  
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:  
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen,  
Jezus, Hij zal komen,  
komen zal Hij met gejuich.  
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij zal komen.

Lied 04

Titel: Ik weet in wie ik geloofd heb

Arrangement: Rob Buis

Componist: J McGranahan

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Ik weet niet waarom Gods gena  
aan mij ook werd betoond  
en Hij mij, klein en zondig mens  
steeds zoveel liefde toont

Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb  
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig  
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd  
tot die dag bewaard voor mij

Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn  
die Hij voor mij bereidt  
welk kruis ik draag, voordat ik Hem  
zal zien in heerlijkheid

Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb  
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig  
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd  
tot die dag bewaard voor mij

Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb  
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig  
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd  
tot die dag bewaard voor mij

Lied 05

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Remco Hakkert

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Centre Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U  
ik noem U mijn vriend  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend  
De grote Verlosser  
mijn Redder bent U  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U  
want U hield van mij.  
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in Uw zij.  
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U;  
'k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden  
in leven en dood  
En ik wil U prijzen  
zelfs dan in mijn nood  
Als ik kom te sterven  
dan roep ik tot U  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Als ik in Uw glorie  
Uw eeuwigheid kom.  
Dan buig ik mij voor U  
in Uw heiligdom.  
Gekroond met Uw heerlijkheid  
zal 'k zingen voor U  
'k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Lied 06

Titel: Morgenlicht

Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet

Componist: Jelmer & Christa van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Jelmer & Christa van der Veer

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

In de stilte van de morgen,  
als de wereld weer ontwaakt,  
ik de vogels zacht hoor fluiten  
en de zon voel door de ruiten.

In de stilte van de morgen,  
als mijn adem wolkjes blaast  
en de nieuwe dag begint,  
bid ik dat Uw liefde wint  
in wat ik doe vandaag

In de stilte van de morgen  
ga ik eerst op zoek naar U.  
In Uw trouw ben ik geborgen;  
U zult altijd voor mij zorgen.

In de stilte van de morgen  
nodig ik U bij mij uit.  
Bewoon de kamers van mijn hart,  
overstem wat mij verwacht.  
Heer, maak mij tot Uw thuis.

Met open handen en een dankbaar hart  
geef ik me over, maak een nieuwe start.  
In het morgenlicht  
zie ik Uw gezicht.

In de stilte van de morgen  
zing ik: Heer, U bent zo goed.  
Wie ben ik dat U mijn leven  
in Uw plannen hebt geweven?

In de stilte van de morgen  
leg ik alles voor U neer.

Al mijn zorgen en mijn zonden

houden mij niet meer gebonden,  
want ik weet: U bent mijn Heer

Met open handen en een dankbaar hart  
geef ik me over, maak een nieuwe start.  
In het morgenlicht  
zie ik Uw gezicht

Met open handen en een dankbaar hart  
geef ik me over, maak een nieuwe start.  
In het morgenlicht  
zie ik Uw gezicht

Lied 07

Titel: Leid mij Heer

Arrangement: Maarten Wassink

Componist: Wayne & Elizabeth Goodine

Uitvoerende: E H Studentenkoor

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

De eerste stap is moeilijk als je de weg niet kent,  
alles is onzeker, de toekomst onbekend.  
Maar toen U mij beloofde om met me mee te gaan,  
ben ik in vertrouwen toch op weg gegaan.

Leid mij Heer, ik wil volgen.  
Leid mij Heer, ik wil gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.

De plannen voor mijn leven; die zijn bij U bekend,  
ik hoef dus nooit meer bang te zijn  
omdat U bij mij bent.  
U pakt mijn hand en leidt mij,  
en laat mij nooit alleen,  
Uw liefde en genade zijn altijd om mij heen.  
Leid mij Heer, ik wil volgen  
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.  
Leid mij Heer, ik wil volgen.  
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.



Lied 08

Titel: Bij God ben ik geborgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: J. Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,  
Hij is mijn licht, mijn heil.  
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,  
zij vindt rust in Hem.

Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,  
bei Ihm ist Trost und Heil.  
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,  
kehrt in Frieden ein.

In God alone my soul can find rest and peace,  
in God my peace and joy.  
Only in God my soul can find it's rest,  
find it's rest and peace.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,  
Hij is mijn licht, mijn heil.  
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,  
zij vindt rust in Hem.

Lied 09

Titel: Lied van de wegzending

Componist: Floris van der Putt

(Nederlandse) Tekst: Harrie Beex

Uitvoerende: Schola Cantorum

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt

Gaat uit  
over alle landen  
tot zover  
als de wereld reikt  
Verkondigt het Evangelie  
dat het alles wat leeft bereikt

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En zegt  
wie in Hem geloven  
zijn gered  
voor het koninkrijk  
De wonderen, blijde tekens  
zijn dan binnen uw handbereik

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt

Verdrijft

in Zijn naam de duivels  
dat het kwaad  
uit de wereld wijkt  
Legt handen op aan wie lijden  
dat het heil tot de hemel reikt

## Lied 10

Titel: Zo lief had God de Vader ons

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Gerald Troost, Vocals & JGK Immanuel

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zo lief had God de Vader ons  
dat Hij zijn eigen Zoon zond  
tot heil van ons gebroken hart,  
omdat Hij ons zo kostbaar vond  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  
toch is het Jezus' bloed dat ons  
weer dicht in zijn nabijheid bracht

O zie de mens daar aan het kruis  
met al mijn schuld beladen;  
beschaamd hoor ik mijn eigen stem  
Hem loochenen en smaden.,  
Het was mijn zonde die Hij droeg  
totdat Hij riep: 'Het is volbracht  
zijn laatste adem bracht mij hoop,  
zijn sterven werd mijn levenskracht

Ik roem niet meer in eigen kracht  
in gaven, in wat wijsheid is;  
ik roem alleen nog in de Heer,  
zijn dood en zijn verrijzenis.  
Hoe zou ik delen in zijn loon,  
de zege die Hij heeft behaald  
Maar dit weet ik met heel mijn hart  
zijn offer heeft mijn schuld betaald

## Lied 11

Titel: Daar is kracht

Arrangement: André van Vliet

Componist: Lewis Edgar Jones

(Nederlandse) Tekst: Lewis Edgar Jones

Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?  
Daar is kracht in het bloed.  
Daar is kracht in het bloed.  
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.  
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het bloed van het Lam.  
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het dierbaar bloed van het Lam.

Satan gaat rond als een briesende leeuw.  
Daar is kracht in het bloed.  
Daar is kracht in het bloed.  
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?  
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het bloed van het Lam.  
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het dierbaar bloed van het Lam.

Wilt gij de macht van de boze ontvliên?  
Daar is kracht in het bloed.  
Daar is kracht in het bloed.  
Wilt gij de heiland in glorie eens zien?  
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het bloed van het Lam.  
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het dierbaar bloed van het Lam.