

Lied 01

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 02

Titel: 'k Stel mijn vertrouwen

Arrangement: Jan Mulder, André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional, Henriëtte Maaijen

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.

Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.
Want God heeft lief, wie worden als een kind.
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Lied 03

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Lied 04

Titel: Vernieuw Gij mij

Arrangement: Joost van Belzen

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lied 05

Titel: Zing een nieuw lied

Arrangement: Johan W Pots & Martin Zonnenberg

Componist: G C Stebbins

(Nederlandse) Tekst: Johan W Pots

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Zing een nieuw lied met hart en stem

Groot is de Heer, groot is de Heer!

Hemel en aarde jubelt voor hem:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Laten wij naad'ren voor 's Heren troon,

zingen voor hem op dankbare toon.

In melodieën, zuiver en schoon.

Jezus, uw naam zij d'eer.

Laat het maar horen met luide stem:

Groot is de Heer, groot is de Heer.

Dat alle mensen zingen voor hem:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Roep het maar uit: De Heer heeft je lief.

Hij geeft de mensen nieuw perspectief.

Dank U voor alles, dank U o Heer.

Jezus, uw naam zij d'eer

Eens in de hemel, daar klinkt het door:

Groot is de Heer, groot is de Heer.

Samen met 't juichend engelenkoor:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Al onze zorgen zijn daar voorbij.

dan zingen wij volmaakt en blij,

van gods genade, voor u en mij,

Jezus, uw naam zij d'eer.

Lied 06

Titel: Er is een land van louter licht

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: E de Jong

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn

Daar is het altijd lentetijd
in bloei staat elke plant
Alleen de smalle doodssee scheidt
ons van dat zalig land

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

Lied 07

Titel: Altijd

Componist: Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis en Rokus Maasland

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Hoe je ademt naar me als je ligt te slapen,
hoe de wereld klein wordt met jouw ogen dicht,
hoe de nacht niet meer zo donker wordt als voor jou,
hoe jij daar ligt.

Hoe je buien soms van zon en soms van regen,
hoe je boos bent en door mij teleurgesteld,
hoe je tranen en je zorgen weg laat vegen,
hoe jij vertelt.

En weet je, ik zal altijd van je houden,
veel meer nog dan je ooit geloven zal.
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,
die maken dat ik zoveel van je hou.

Hoe het niets dat wij ooit zeiden nu zoveel is,
hoe de twijfel zich aan trots gewonnen geeft,
hoe ik, kijkend naar mezelf, zie wat jouw deel is,
hoe jij leeft.

En weet je, ik zal altijd van je houden,
veel meer nog dan je ooit geloven zal.
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,
die maken dat ik zoveel van je hou.

Hoe U mij altijd getroost en beschermd heeft,
hoe U de weg wijst dwars door mijn gedachten heen,
hoe uw vaderhart zich over mij ontfermd heeft,
hoe U alleen.

En U zegt: Ik zal altijd van je houden,
veel meer nog dan je ooit geloven zal.
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,
die maken dat Ik zoveel van je hou.

Lied 08

Titel: Luister naar de wind

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rudolf Pantou

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Luister naar de wind
die een lied van liefde zingt
Kom zoals je bent
met je treurend hart mijn kind
En Ik zal jou verlossen
dat je vrede vindt

Houd je vast aan mij
als je eenzaam bent en klein
En wees niet bezorgd
Ik zal altijd bij je zijn
Ik geef je overwinning
over dood en pijn

Jezus U bent Heer
en ik ben uw zwakke kind
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint

Lied 09

Titel: Gods hart klopt voor jou

Componist: Rob Buis, Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis, Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Stel je eens voor dat jij een dag
zou kunnen zien wat Jezus zag.
Zou het je dan verbazen
als je jezelf ziet zoals Hij
die jou bedacht heeft naar je kijkt?
Zou je dan durven stralen?

Groot is Zijn trouw.
Groot is Zijn trouw.
Gods hart, het klopt
voor jou.

Stel je eens voor dat jij misschien
kostbaarder bent dan je kunt zien.
Zou je dan lichter leven?
Als je genade, die je niet verdient
omarmt en volop viert?
Zou dat je vleugels geven?

Groot is Zijn trouw.
Groot is Zijn trouw.
Gods hart, het klopt
voor jou.

Stel je eens voor dat jij een dag
zou kunnen zien wat Jezus zag.

Lied 10

Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Michael Ledner

Uitvoerende: Zeeuws koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord

U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer

You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you