

Lied 01

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Fred de Vries, Martin Zonnenberg

Componist: Matt Redman, Jonas Myrin

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Belle Magali, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam (2x)

Lied 02

Titel: Lied van verlangen

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Philip P. Bliss

(Nederlandse) Tekst: Meindert Willem Kramer

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Belle Magali

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

In 't huis mijns Vaders
zijn op Gods tijd,
voor al Zijn kind'ren
plaatsen bereid
Wijd open staat de poort,
die leidt naar 't zalig oort
Vreugde is ons bereid
in eeuwigheid

Naar 't huis mijns Vaders
verlangt mijn geest
Met al Gods kind'ren
op 't bruiloftsfeest
De paar'len poorte noodt,
waar zonde is noch dood
Hoe heerlijk zal dat zijn,
bij Jezus mijn

In 't huis mijns Vaders,
door Hem bereid,
is Jezus Koning
in eeuwigheid
Wijd open staat die poort,
die leidt naar 't zalig oort,
Vreugde is ons bereid!
In eeuwigheid

Lied 03

Titel: Draag mij door de nacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Franz Lehar

(Nederlandse) Tekst: Jan Swager

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Open voor mij straks
die schitterende dag,
die ik vol van belofte
verwachten mag.

Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Wees met Uw liefde
en glans mij nabij.
Draag mij, Heer, door de nacht
aan het donker voorbij.

Lied 04

Titel: Verborgen zegen

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Laura Story

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solo

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Wij vragen zegen en levenskracht,
Voorspoed voor ons gezin,
Bescherming voor de nacht.
Wij vragen vrede, genezing, troost,
Bidden dat Uw sterke hand
de pijn verdrijft, verzacht.
En al die tijd hoort U ons smeekgebed
en in Uw liefde geeft U wat het beste is.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

Wij vragen wijsheid: Heer, spreek tot ons.
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons.
U bent toch liefde, U bent toch goed
Zijn dan de beloften uit Uw Woord soms niet genoeg
En al die tijd hoort U ons hulpgeroep
en smeedt U een beproefd en diep geloof.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

En als het donker het lijkt te winnen,
worden wij eraan herinnerd,
Wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis,
nog ver van huis.

Want wat als Uw zegen komt door regen
en U ons heelt door tranen heen

Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent.

Wat als ons onvervuld verlangen,
Het verdriet dat ons verlamt,
Wijst op een dorst die groter is,
dan deze wereld lessen kan.
Wat als moeite en strijd,
regen en storm, verdriet en pijn,
Uw verborgen zegen zijn.

Lied 05

Titel: Jezus ga ons voor

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Adam Drese

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Lied 06

Titel: O Lord support us

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Bob Chilcott

(Nederlandse) Tekst: John Henry Newman

Uitvoerende: Belle Magali

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

O Lord, support us al the day long,
until the shadows lengthen
and the evening comes,
and the busy world is hushes,
and the fever of life is over,
and our work is done.

Then in your mercy grant us
a safe lodging and a holy rest,
and peace, peace, peace at the last.
Peace, peace, at the last.
Peace.

Lied 07

Titel: Eenmaal thuis

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Antonin L. Dvorak

(Nederlandse) Tekst: Henk van der Maten

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
eenmaal kom ik thuis
Pelgrim hier, onderweg
naar het Vaderhuis.

Waar God wacht op Zijn kind,
in de stad van goud.
Waar geen dood meer zal zijn,
waar geen mens meer rouwt.

Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
eenmaal kom ik thuis.
Pelgrim hier, onderweg
naar het Vaderhuis.

Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
eenmaal kom ik thuis.
Pelgrim hier, onderweg
naar het Vaderhuis.

Velen hier gingen voor,
zijn voorgoed bevrijd.
Zingen nu voor Zijn troon,
tot in eeuwigheid.

Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
eenmaal kom ik thuis.
Pelgrim hier, onderweg
naar het Vaderhuis.
Naar het Vaderhuis.

Lied 08

Titel: Uren dagen maanden jaren

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Hernhut

(Nederlandse) Tekst: Rhijnvis Feith

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneen!
Op de weg die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet.
Welke ramp ik mag bewenen
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leven
in mijn eeuwig vaderland.

Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.