

Lied 01

Titel: Ik bouw op U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Opwekking

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Lied 02

Titel: Dit is een morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Keltische volksmelodie, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Eleanor Farjeon

Uitvoerende: Choir4Hope, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 03

Titel: Alles heeft zijn tijd

Arrangement: André De Jager

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten

Uitvoerende: Annelies Schep, Choir4Hope, Samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Uren vliegen snel voorbij,
een dag is als een zucht.
Je tijd is kostbaar en uniek,
de klok kan niet terug.

Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Dagen worden gisteren,
de klok tikt zachtjes door.
Minuten liggen achter ons,
zo gaat het leven voort.

Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Jaren zeggen niet zoveel
maar inhoud des te meer.
Momenten met een gouden rand
vergeet je echt nooit meer.

Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Er is tijd voor lief en leed,
een tijd voor jou en mij.
Een tijd voor regen en voor zon,
want alles heeft zijn tijd.

Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;

tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Al wat is dat was er al,
zo ook wat komen gaat.
Tijd is een stukje eeuwigheid
het is niet vroeg of laat.

Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Lied 04

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Nando van Essen

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Lied 05

Titel: Gebed

Componist: Michael W. Smith

(Nederlandse) Tekst: Peter Wildeman

Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Elise Hout

Uitvoering: Koor- en solozang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

In de vroege morgen kniel ik.
'k Bid en dank tot U, o Heer.
'k Vouw mijn beide handen samen
en ik buig mij neer voor U, o Heer.
Dankbaar en ootmoedig bid ik.
Here Jezus, hoor naar mijn stem.
Neig Uw oor tot mijn gebed,
want U alleen bent het die redt.

Leer mij leven tot Uw eer
en geef dat ik mij bekeer.
Laat mij leven door Uw Geest
en maak mij toch niet bevreesd.
't Zijn de zonden van mijn hart,
wat mijn leven steeds verwacht.
Leer mij leven, grote God
naar Uw gebod.

Heilig is Uw naam, o Heer.
Mag U krijgen al de eer.
Mag Uw koninkrijk toch komen.
Uw wil geschiede op de aard'.
Geef ons elke dag ons daag'lijks brood
en vergeef ons onze schuld,
want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig.

Leer mij leven tot Uw eer
en geef dat ik mij bekeer.
Laat mij leven door Uw Geest
en maak mij toch niet bevreesd.
't Zijn de zonden van mijn hart,
wat mijn leven steeds verwacht.
Leer mij leven, grote God
naar Uw gebod.

Leer mij leven tot Uw eer
en geef dat ik mij bekeer.

Laat mij leven door Uw Geest
en maak mij toch niet bevreesd.
't Zijn de zonden van mijn hart,
wat mijn leven steeds verwacht.
Leer mij leven, grote God
naar Uw gebod.

Hoor om Jezus Christus wil.
Amen.

Lied 06

Titel: Neem, Heer, mijn beide handen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Philipp Friedrich Silcher

(Nederlandse) Tekst: Julie von Hausmann

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid Uw kind,

tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

O, doe genaad' ervaren

aan 't bevend hart,

en breng het tot bedaren

bij vreugd en smart!

Laat m' aan Uw voeten rusten,

mij, hulp'loos kind,

vertrouwen en berusten,

voor d' uitkomst blind!

En blijft m' ook soms verborgen

uw grote macht,

Gij voert mij tot de morgen,

ook door de nacht.

Neem dan mijn beide handen

en leid Uw kind,

tot ik aan d' eeuw'ge stranden

de ruste vind!

Lied 07

Titel: Toekomst

Componist: Roelof Elsinga

(Nederlandse) Tekst: Joke Verweerd

Uitvoerende: Choir4Hope

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en zand.

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.

Je valt en bent te moe om op te staan.

De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!

Wie zich verliest in droefheid en gemis,

vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in 'ooit is alles heel en goed.'

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
er is nieuw leven aan de overkant!

Lied 08

Titel: Lichtstad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt

Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de Boom des Levens bloeit
en de stroom van Levend Water
door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 09

Titel: Blijf mij nabij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: William Henry Monk

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik, Herman Pieter Schim van der Loeff

Uitvoerende: Choir4Hope, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Blijf bij mij, Heer, want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!