

Lied 01

Titel: Psalm 65:1 & 72:1

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard, Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

De stilte zingt U toe, o Here,  
in Uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

Geef, Heer, de koning Uwe rechten  
en Uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om Uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuv'len top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt Hij op.

Lied 02

Titel: God van liefde, God van trouw

Componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

God van liefde, God van trouw,  
U die alles schiep  
mij ook maakte, mij hier ziet  
mij in 't leven riep  
In de stilte, in de storm  
bent U om me heen  
God van liefde, God van trouw  
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht  
van gerechtigheid  
U die mij beschermt, vergeeft  
mij van schuld bevrijdt  
Slaan de golven om mij heen  
Heer u bent erbij  
God van liefde, God van trouw  
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm  
bent U om me heen  
God van liefde, God van trouw  
U laat nooit alleen

Lied 03

Titel: Maak ons hart onrustig

Componist: Roald Schaap

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek, Liesbeth Goedbloed, Roald Schaap

Uitvoerende: Amanda Lock

Uitvoering: Solo

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Maak ons hart onrustig, God,  
dat het ontevreden klopt  
als we mooie leugens horen  
en gemakkelijke woorden!  
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons Uw tranen uit.  
Mensen worden uitgebuit,  
weggeschopt en opgesloten.  
Zegen hen als wij hen troosten.  
Stort in ons Uw tranen uit.

Steek in ons Uw woede aan  
om het onrecht te weerstaan!  
Geef ons moed om op te treden.  
Laat ons vechten voor de vrede.  
Steek in ons Uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.  
Laat ons doorgaan tot het eind.  
Gaat het onze kracht te boven,  
laat ons dan in U geloven.  
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk  
tot in eeuwigheid.

Lied 04

Titel: We shall overcome

Componist: F. Hamilton, G. Carawan, Z. Horton, P. Seeger

(Nederlandse) Tekst: P. Seeger, Z. Horton, G. Carawan, F. Hamilton

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

We shall overcome

We shall overcome

We shall overcome, some day

Oh, deep in my heart

I do believe

We shall overcome, some day

We'll walk hand in hand

We'll walk hand in hand

We'll walk hand in hand, some day

Oh, deep in my heart

I do believe

We shall overcome, some day

We shall live in peace

We shall live in peace

We shall live in peace, some day

Oh, deep in my heart

I do believe

We shall overcome, some day

Lied 05

Titel: Amazing Grace

Componist: John Newton

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Sharon Kips

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Amazing Grace, how sweet the sound  
That saved a wretch like me  
I once was lost but now am found  
Was blind, but now I see

T'was Grace that taught my heart to fear  
And Grace, my fears relieved.  
How precious did that Grace appear  
The hour I first believed.

Through  
many dangers, toils and snares  
I have already come,  
'Tis Grace that brought me safe thus far  
And Grace will lead me home  
And Grace will lead me home

Amazing grace, how sweet the sound  
that saved a wretch like me.  
I once was lost,  
but now I'm found,  
was blind, but now I see

Was blind, but now I see

Lied 06

Titel: Lead me on

Componist: Amy Grant, Wayne Kirkpatrick, Michael W. Smith

(Nederlandse) Tekst: Michael W. Smith, Wayne Kirkpatrick, Amy Grant

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solo

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Shoulder to the wheel  
For someone else's selfish gain  
Here there is no choosing  
Working the clay  
Wearing their anger  
like a ball and chain.

Fire in the field  
Underneath a blazing sun  
But soon the sun was faded  
And freedom was a song  
I heard them singing  
when the day was done  
Singing to the holy One.

Lead me on Lead me on  
To a place where the river runs  
Into your keeping, oh.  
Lead me on Lead me on  
The awaited deliverance  
Comforts the seeking,  
lead on.

Waiting for the train  
Labelled with a golden star  
Heavy hearted boarding  
Whispers in the dark  
Where are we going  
is it very far

Bitter cold terrain  
Echoes of a slamming door  
In chambers made for sleeping, forever  
Voices like thunder  
in a mighty roar  
Crying to the Lord.

Lead me on Lead me on

To a place where the river runs  
Into your keeping, oh.  
Lead me on Lead me on  
The awaited deliverance  
Comforts the seeking,  
lead on.

Man hurts man  
Time and time, time again  
And we drown in the wake of our power  
Somebody tell me why.

Oh Lead me on Lead me on  
To a place where the river runs  
Into your keeping, oh.  
Lead me on Lead me on  
The awaited deliverance  
Comforts the seeking,  
lead on.

Lead me on Lead me on  
To a place where the river runs  
Into your keeping, oh.  
Lead me on Lead me on  
The awaited deliverance  
Comforts the seeking,  
lead on.

Lied 07

Titel: Psalm 67

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional 1543

(Nederlandse) Tekst: Martinus Nijhoff

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

De volken zullen U belijden  
o God, U loven al te zaam  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwen naam  
Volken zult Gij rechten  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid  
volken op deez' aarde  
die uw arm vergaarde  
die Gij veilig leidt

De aarde heeft de vrucht gegeven  
die door de hemel werd verwekt,  
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt  
God is ons genegen,  
onze God geeft zegen  
Hij die alles geeft  
Hij zal zijn geprezen  
Hem zal alles vrezen  
wat op aarde leeft



Lied 08

Titel: Oh happy day

Arrangement: Edwin R. Hawkins

Componist: Traditional

Uitvoerende: Sharon Kips, Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst:

Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

When Jesus washed,  
oh when He washed,  
when Jesus washed,  
He washed the sins away.  
Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

When Jesus washed,  
oh when He washed,  
when Jesus washed,  
He washed the sins away.  
Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

He taught me how to watch,  
fight and pray,  
fight and pray  
and live rejoicing,  
ev'ry day,  
ev'ry day.

Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

When Jesus washed,  
oh when He washed,  
when Jesus washed,  
He washed the sins away.  
Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.

He taught me how to watch,  
fight and pray,  
fight and pray  
and live rejoicing,  
ev'ry day,  
ev'ry day.

Oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day,  
oh happy day.