

Lied 01

Titel: Komt allen tezamen

Arrangement: David Willcocks & Rieks van der Velde

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Lied 02

Titel: De sterre gaat stralen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: J Ingen Schenau

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van 't heelal
De engelen meldden,
in Efratha's velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal

Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

In doeken gewonden
voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe
het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen
voor wie moe van 't dwalen
bij 't wonder van Bethlehem
vrede vindt

Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

Lied 03

Titel: Al wie dolend in het donker

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: H. J. Gauntlet

(Nederlandse) Tekst: H. Jongerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Lied 04

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 05

Titel: Psalm 68: 10 en 17

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad';ren van de dood
volkomen uitkomst geven.

Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G'alom
uit uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk opperwezen.
't Is Israels God die krachten geeft,
van wie het volk zijn sterkte heeft:
looft God, elk moet Hem vrezen.

Lied 06

Titel: U kennen, uit en tot U leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Georg Numark

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijs van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
Uw kerk die in de wereld is.

Lied 07

Titel: Zeg me

Componist: Ralph van Manen, Wim Rebergen en Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Ralph van Manen, Wim Rebergen en Kinga Bán

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Zeg me wat je voelt
als je aan me denkt,
in gedachten bij me bent.
Zie je me lachen?
Zie je me huilen?
Wie zie je voor je
Als je aan me denkt?

De tijd vliegt in dit leven.
En soms vraag ik me af
of ik alles heb gegeven
wat jij nodig had.

Was ik open?
Eerlijk?
Een beetje licht
voor de mensen om me heen?
En heb ik naar jou geluisterd
en voldoende tijd genomen?
Voelde jij je, met mij samen,
niet alleen?

De tijd vliegt in dit leven.
En soms vraag ik me af
of ik alles heb gegeven
wat jij nodig had.

Het leven leerde mij:
je mag geven en ontvangen.
Dus leef met hart en ziel,
dan gaat de liefde nooit voorbij.

De tijd vliegt in dit leven.
Het gaat zo snel voorbij.
Laat het me weten
of ik alles heb gegeven,
of ik alles heb gegeven
wat jij nodig had.

Lied 08

Titel: Ik zie goud in jou

Componist: Gerald Troost

(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost

Uitvoerende: Gerald Troost & Nelinda Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Ik zie goud in jou.

Want ik zie God door jou.

Ik zie goud want jij bouwt op de rots.

Ik zie jou gaan. In Jezus Naam.

Geruisloos in stilte,

verwarm jij de kilte om jou heen.

Ik zie jou gaan. Geduldig en trouw

Met vuur in jouw ogen , bezielt en bewogen

Ik heb respect voor jou

Ik zie goud in jou.

Want ik zie God door jou.

Ik zie goud. Je bent als zout in jouw wereld.

Geef nooit op.

Kijk naar boven

Kijk door de wolken.

Dwars door de zorgen

en zie de zon die schijnt.

Geef nooit op

maar vervolg jouw reis

Op weg naar de eindstreep.

Op weg naar een groot feest

en de hoogste prijs.

Ik zie goud in jou.

Want ik zie God in jou.

Ik zie goud want jij bouwt op de Rots.

Ik zie jou gaan

In Jezus naam

Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte

Ik zie goud in jou.
Want ik zie God door jou.
Ik zie goud want jij bouwt op de rots.

Ik zie goud in jou.
Want ik zie God door jou.
Ik zie goud, je bent als zout in jouw wereld

Lied 09

Titel: Toon Mijn liefde

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Elise Mannah, Samenzang

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,

dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad,
zo heb ik ook jou liefgehad.

Lied 10

Titel: Wij loven U o God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde

Lied 11

Titel: Roept uit aan alle stranden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johannes de Heer

(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord,
het evangeliewoord!

Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient,
wat tot hun vrede dient.

De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is weten
dat daar een Heiland is,
dat daar een Heiland is.

Lied 12

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God Zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van Zijn grote trouw
tekens van Zijn grote trouw

Noe.....