

Lied 01

Titel: Dankt dankt nu allen God

Componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk.

Lied 02

Titel: Geprezen zij de Heer

Arrangement: Henk Ruiter

Componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

Lied 03

Titel: Wat vlied of bezwijk

Arrangement: Martin ZonnebergComponist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
Zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door Zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Lied 04

Titel: Laat mij zijn een instrument
Arrangement: Jan Mulder & Vincent van Dam
Componist: Willy Appermont en R. de Jong
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:

Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat 't stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
't leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.

Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat 'k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag
en Uw vergeving,
die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.

Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.

Lied 05

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 06

Titel: Ik wandel in het licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Onbekend, Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 07

Titel: Gebed om zegen

Componist: Gerrit A. Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Band & samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 08

Titel: Verborgen zegen

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Laura Story

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solo

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Wij vragen zegen en levenskracht,
Voorspoed voor ons gezin,
Bescherming voor de nacht.
Wij vragen vrede, genezing, troost,
Bidden dat Uw sterke hand
de pijn verdrijft, verzacht.
En al die tijd hoort U ons smeekgebed
en in Uw liefde geeft U wat het beste is.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

Wij vragen wijsheid: Heer, spreek tot ons.
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons.
U bent toch liefde, U bent toch goed
Zijn dan de beloften uit Uw Woord soms niet genoeg
En al die tijd hoort U ons hulpgeroep
en smeedt U een beproefd en diep geloof.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

En als het donker het lijkt te winnen,
worden wij eraan herinnerd,
Wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis,
nog ver van huis.

Want wat als Uw zegen komt door regen
en U ons heelt door tranen heen

Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent.

Wat als ons onvervuld verlangen,
Het verdriet dat ons verlamt,
Wijst op een dorst die groter is,
dan deze wereld lessen kan.
Wat als moeite en strijd,
regen en storm, verdriet en pijn,
Uw verborgen zegen zijn.

Lied 09

Titel: Neem mijn leven laat het Heer

Arrangement: Henk Ruiter

Componist: Traditional

Uitvoerende: Choir Company & gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot Uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

Neem en zegen alle vreugd
al 't geluk dat mij verheugt.

Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in Uw naam

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 10

Titel: Wonderwereld vol geheimen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Huub Hellenbrand

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent & John Bell

Uitvoerende: Vocaal Ensemble Silhouet & Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

All the wonder that surrounds us
springs from God's care:
all that marvels or confounds us,
raw, rich and rare;
touch and texture, sights and voices,
nature's countless forms and choices,
all for which the heart rejoices
springs from God's care.

Wonderwereld, vol geheimen,
schepping van God,
al wat ons verbaast, verbijstert,
leeft van uw zorg:
vormen, kleuren, klank te over,
tastbaar weefsel, veelbelovend,
alles wat ons hart verover,
schepping van God.

Lied 11

Titel: Hij, die de blinden weer liet zien

Arrangement: J. Bredewout

Componist: E Miller

(Nederlandse) Tekst: Henk Jongerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Hij, die de blinden weer liet zien
hun ogen kleur liet ondervinden
is Zelf het licht dat ruimte geeft
Ons levenslicht, de Zoon van God

Hij, die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is Zelf het brood dat honger stilt
Ons levensbrood, de Zoon van God

Hij, die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is Zelf het Woord dat Waarheid spreekt
Het Levend Woord, de Zoon van God

Lied 12

Titel: Geef ons een hart U toegewijd

Arrangement: Denise Brand

Componist: Sue C. Smith

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.

Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.

Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U

Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.

Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.

U toegewijd.