

Lied 01

Titel: Komt laat ons zingen altezaam

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Edmund S. Lorenz

(Nederlandse) Tekst: Leger des Heils

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Komt, laat ons zingen altezaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn naam!
God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, zegt het voort aan 't verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in 't vaderland:
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij;
Als zijn verlost en juichen wij: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig':
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid;
Laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

Lied 02

Titel: Koning van hemel, zee en aard

Arrangement: Wim Margé en Mark Brandwijk

Componist: W.J. Kirkpatrick

(Nederlandse) Tekst: W. Raadsheer

Uitvoerende: Undique

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Koning van hemel, zee en aard',
nimmer het luist'ren moe,
U hebt Uw leven niet gespaard,
stond zelf de kruisdood toe.
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij 't leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.

Koning, Die diep vernederd is,
van alle glans ontdaan,
van alle hulp verstoken is,
tot in het graf gegaan.
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij 't leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.

Als ik probeer mijn eigen last
zelf eens te dragen, Heer,
zegt U en houdt mijn handen vast:
'Leg dat maar bij Mij neer!'
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij 't leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.

Lied 03

Titel: Mijn Jezus mijn redder

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Darlene Zschech

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Lied 04

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Margreeth de Jong

Componist: Georg Neumark 1657 - traditional

(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neem zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 05

Titel: 't Zij vreugde mijn deel is

Arrangement: Marco den Toom & Klaas Jan Mulder

Componist: Phillip Paul Bliss

(Nederlandse) Tekst: Carel Steven Adama van Scheltema

Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

't Zij vreugde mijn deel is
of smart mij verteert
en stormwind en nacht
mij verschrikk'.

Gij hebt mij, mijn Heiland
te roemen geleerd,
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'

't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'

Uw deel, hoeveel zwaarder
is 't hier niet geweest.
Hoe spande de
satan zijn strik
en ziend' op uw kruis
roemt in mij ook mijn geest;
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'

't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'

Heer, laat in mijn sterven
uw troost mij nabij,
dat mij dan uw
liefde verkwikk'.
Dan dank ik, hoe bang

mij de doodstrijd ook zij
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'.

't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'

Lied 06

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Lied 07

Titel: Welk een Vriend is onze Jezus
Arrangement: Denise Brand
Componist: Charles C. Converse
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Lied 08

Titel: Hij redde mij

Componist: Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik zonk in de golven weg
door zonden overspoeld
in de storm die om mij heen
en in mij woedt
Maar de Heer van zee en land
greep, toen ik riep, mijn hand
trok mij op en leidde mij
naar veilig strand

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

God heeft ons geen kalme reis
op deze zee beloofd
maar Hij brengt behouden thuis
wie op Hem hoopt
Hij is Heer van zee en land
wie rooft ons uit Zijn hand?
Hij verdient het mooiste lied
mijn lof en dank

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Lied 09

Titel: Eeuwige God

Arrangement: Adriaan Engels, Henk Van Der Maten

Componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Is niet muziek door U aan ons gegeven?
Hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.
Ze geeft geluk en kleur en troost mij in mijn tranen.
Een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.

Wij danken U voor al die mooie klanken.
Voor harmonieën die mij raken in het hart.
Een wijs op wieken als een vogel in de morgen.
Als stem en instrument mijn nacht ontwart.

En zo gezegend worden wij tot zegen.
Muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest.
Zij zal wie nu nog vreemden zijn tezamen brengen.
En wie ik liefheb, leiden naar een feest.

Lied 10

Titel: Houd me dicht bij U

Componist: Kelly Carpenter

(Nederlandse) Tekst: Kelly Carpenter

Uitvoerende: Centre Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Houd me dicht bij U

Laat me nooit meer gaan

Voor U leg ik mijn leven neer

verlangend naar Uw vriendschap, Heer

U alleen begrijpt

wat ik nodig heb

Uw liefde die mij warmte geeft

als U mij in Uw armen neemt.

Leid mij naar Uw hart

breng me terug naar U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen.

U bent mijn doel

houd mij heel dicht bij U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen.

U bent mijn doel

houd mij heel dicht bij U

houd mij heel dicht bij U

Lied 11

Titel: Mijn houvast

Arrangement: Denise Brand

Componist: David Moffitt

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Wat wist al mijn zonden uit?
Wat maakt mij weer smetteloos?
Wat spoelt als een regenbui
mijn hart weer schoon?

Wat maakt wie gewond is heel?
En wie is gebonden vrij?
Vult de leegte in mijn ziel?
Bemoedigt mij?

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Dat U mij terug hebt, Heer,
wat heeft dat U veel gekost.
Maar geen schuld of zorgen meer:
ik ben verlost.

Als mijn tijd gekomen is.
Ik voor God verschijnen moet.
Weet ik dat er redding is
door Jezus' bloed.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.

Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Lied 12

Titel: Pass me not, o gentle Savior
Componist: Mary McDonald
(Nederlandse) Tekst: Fanny Crosby
Uitvoerende: New Creation
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:

Savior, Savior, hear my humble cry,
while on others thou art calling,
do not pass me by.

Pass me not, o gentle Savior,
hear my humble cry.
While, while on others thou art calling,
o Lord, do not pass me by.

Savior, Savior, hear my humble cry,
while on others thou art calling,
do not pass me by.

Pass me not,
pass me not my Saviour,
pass me not.
Trusting only in thy mercy,
would I seek thy face,
heal my wounded, broken spirit,
Lord, save me by thy grace.

Savior, Savior, hear my humble cry,
while on others thou art calling,
do not pass me by.

O Lord hear my cry,
Lord do not pass me by.

Lied 13

Titel: Hoor ons loflied

Componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Reuben Morgan

Uitvoerende: Gospel Boulevard en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

Laat het feest zijn in de huizen,
Mensen dansen op de straat,
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen,
Hoor ons loflied overal,
In de hemel en op aarde,
Als Uw glorie komen zal

Laat Uw licht zien in het duister,
Als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen,
Hoor ons loflied overal,
In de hemel en op aarde,
Als Uw glorie komen zal

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

In de bergen, door de dalen,
Hoor ons loflied overal,
In de hemel en op aarde,
Als Uw glorie komen zal