

Lied 01

Titel: Sta op o kind'ren van Israel

Componist: Tom McLain

(Nederlandse) Tekst: Edith Geurts

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon, Samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Sta op, o kind'ren van Israël,
kom en prijs nu je Maker.
Dans, zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem (2x),
o Israël.

De Heer is mijn licht,
de rots van mijn verlossing.
Ik vrees geen kwaad,
want Hij is bij mij.

Sta op, o kind'ren van Israël,
kom en prijs nu je Maker.
Dans, zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem (2x),
o Israël.

Lied 02

Titel: Psalm 124: 1 en 4

Arrangement: Klaas Jan Mulder, Martin Zonnenberg

Componist: Loys Bourgeois

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de Heer, die bij ons is geweest,
indien de Heer, die ons heeft bijgestaan,
toen 's vijands heer en aanval werd gevreesd
niet had gered, wij waren lang vergaan.

W' ontkwamen haast des vogelvangens net.
De loze strik, tot ons bederf gezet:
de strik brak los en wij zijn vrij geraakt.
De Heer is ons tot hulp op ons gebed,
die God, die aard' en hemel heeft gered.

Lied 03

Titel: Jeruzalem, Jeruzalem

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Arie Pronk

(Nederlandse) Tekst: Jacques de Koning

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Jeruzalem, Jeruzalem,
Jeruzalem, Jeruzalem.
Gij gouden stad, Jeruzalem,
door engelen omringd,
naar u verlangt ons hart.....

Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem

Jeruzalem, Jeruzalem,
Jeruzalem, Jeruzalem.
Gij gouden stad, Jeruzalem,
door engelen omringd,
naar u verlangt ons hart...

Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem

Lied 04

Titel: Psalm 100 (in Israelische stijl)

Componist: Martin Zonnenberg

(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Belle Magali en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Juich, alle volken, voor de Heer.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

Juich, alle volken, voor de Heer.
Juich voor de Heer
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Met hart en stem
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort

Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

Trek zingend in een blijde stoet
een blijde stoet
zijn voorhof in want Hij is goed
Hef voor zijn naam een loflied aan
een loflied aan
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

Lied 05

Titel: Baruch Adonai

Arrangement: Dan Galbraith

Componist: Joel Chernoff

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solo

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Baruch Adonai,
Elohey Yisrael Adonai
Blessed is the Lord

Baruch Adonai,
Elohey Yisrael Adonai
Blessed is the Lord

Min ha-olam, vad ha-olam
Praise His name forever and again
Min ha-olam, vad ha-olam
Blessed is the Lord, the God of Israel

Hey!

So let the nations sing and praise Him
And Israel will say, Amen!
Sing all you nations, Hallelu-Yah
And Israel will say amen
And Israel will say.....

When the shout of the Lord is in our camp
It's the sound of victory
For the power of His voice will rout
the enemy

There's no weapon that can defeat us here
We will triumph on every side
More than conquerors through the might
of Adonai

Though the walls they stand before us
Hem us in on every side
They come crashing down
When they hear the sound
Of the name above all other

Yeshua HaMashiach,
El Gibbor You're the mighty God!
Jehovah Nissi
raise Your banner higher!
The rock of our Salvation
The messiah our Righteousness
Adonai Yireh my Provider
El Shaddai
El Shaddai
El Shaddai
El Shaddai

So let the nations sing and praise Him
And Israel will say, Amen!
Sing all you nations, Hallelu-Yah
And Israel will say amen

Baruch Adonai,
Elohey Yisrael
Adonai
Blessed is the Lord,
blessed is the
Lord...

Lied 06

Titel: Hoor Israel

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Naomi Shemer

(Nederlandse) Tekst: Naomi Shemer

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon, Samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Er is een volk door God gekozen
om tot Zijn licht te zijn.
Het werd uit slavernij gedragen,
op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen,
een woord van zuiverheid,
een leidraad voor het goede leven,
dat ons in waarheid leidt.

Hoor Israel, o volk van God,
keer weer terug naar Zijn gebod.
Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

En uit dit volk is voortgekomen
de ware Vrededorst,
de Zoon van God en de Messias,
die van het kwaad verlost.
Door Israël werd Hij verworpen,
zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden;
Gods werk is doorgegaan.

Hoor Israel, o volk van God,
keer weer terug naar Zijn gebod.
Hij zal Zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

Lied 07

Titel: Als God Zijn stem doet horen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Als God Zijn stem doet horen in Israël
dan zien wij al Zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
en zing dit feestlied in de nacht.

Hij 's de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.

Dan toont Hij Zijn kracht en de blinden zullen zien.
De doven verstaan Zijn stem.
De tong van de stomme zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.

Hij 's de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.

De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart van wie moe is en bang:
Wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht.

Hij 's de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.

Lied 08

Titel: Ose Shalom

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: John Leavitt

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Belle Magali

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Oseh shalom,
oseh shalom,
oseh shalom
oh.....

oseh shalom, bim'romav
Hu ya'ase shalom aleynu
veh'alkol, kol Yisrael,
Veh'imru, imru amen.

Ya'aseh shalom aleynu,
veh'al kol Yisrael, Amen.
Ya'ase shalom, aleynu,
veh'al kol Ysrael.

oseh shalom, bim'romav
Hu ya'ase shalom aleynu
veh'alkol, kol Yisrael,
Veh'imru, imru amen.

Ya'aseh shalom aleynu,
veh'al kol Yisrael, Amen.
Ya'ase shalom, aleynu,
veh'al kol Ysrael.

Oseh shalom,
oseh shalom,
oseh shalom,
oh....

Shalom, Amen!

Lied 09

Titel: Hava Nagila

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Hava nagila (3x) venish me cha.

Hava nagila (3x) venish me cha.

Hava ne ranena (3x) venish me cha.

Hava ne ranena (3x) venish me cha.

Uru, uru achim.

Ur'achim belev sameach (4x)

Ur'achim, ur'achim,

b'lev sameach.