

Lied 01

Titel: Hier in uw heiligdom

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Jeugd met een Opdracht

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Lied 02

Titel: Wees stil voor het aangezicht van God

Arrangement: André van Vliet

Componist: David J. Evans

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die Zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Lied 03

Titel: Here God en Koning

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Martin Zonnenberg, Traditional

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Here, God en Koning

Hoor naar onze bee

Hoor toch in uw woning

Deel ons uw zegen mee

Mag geheel ons leven

onze kracht en tijd

onze ziel en lichaam

U zijn toegewijd

Zalig U te volgen

op het smalle pad

Leid ons dan o Heere

naar de hemelstad

Om U toe te brengen

prijs en lof en eer

Gij, gij zijt dat waardig

aller scheps'len Heer.

Lied 04

Titel: Leer mij uw weg, o Heer

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: B. Mansell Ramsey

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Lied 5

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Miranda Vlieger & Vocals

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Lied 06

Titel: O kostbaar kruis

Arrangement: Rintje te Wies

Componist: Edward Miller

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Roder Jongenskoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

O kostbaar kruis, o wonder Gods
waaraan de Prins der glorie stierf
ik wil om U zijn zonder trots
ik acht verlies wat ik verwierf

En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel

Lied 07

Titel: Op die heuvel daarginds

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: G. Bennard

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaars kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht;
want Gods Zoon liet zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Lied 08

Titel: Meer dan ooit

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Paul Baloche

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Elise Mannah, Samenzang

Uitvoering: Solo, Koor en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Lied 09

Titel: God enkel licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.