

Lied 01

Titel: Vader God

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Ian Smale

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Lied 02

Titel: Mijn Vader, dank U wel

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Frannie Vink-Faasen

(Nederlandse) Tekst: Frannie Vink-Faasen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.

'k Dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U Zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
'k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Lied 03

Titel: Psalm 136

Componist: Claude Goudimel

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Looft Hem, looft Hem al wat leeft,
die al 't vlees zijn voedsel geeft.

Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Looft de Heer want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed.

Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft de God des hemels eer,
lof zij aller scheps'len Heer.
Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Lied 04

Titel: God dank er is een Koning

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

God dank. Er is een koning
die zorgt voor al wat leeft
die zwaluwen een woning
de vogels voedsel geeft
die als de sneeuw weer smelt
doet groeien, doet ontluiken
doet bloeien: bomen, struiken
de bloemen op het veld

Laat liever vrolijk zingen
een lied, een nieuw gezang
om al wat wij ontvingen
ons hele leven lang
God zorgt voor goede vrucht
wij weten van geen zaaien
wij eten zonder maaien
als vogels in de lucht.

Lied 05

Titel: Hij die de blinden weer liet zien

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Edward Miller

(Nederlandse) Tekst: Henk Jongerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Lied 06

Titel: Om bloesem aan de bomen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:

Om bloesem aan de bomen,
om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen,
om vogels in de lucht,
om volle korenaren,
om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde,
roepen wij, Heer, U aan!

Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!

Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Lied 07

Titel: Medley: Psalm 67:3 en Psalm 72:11

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Martinus Nijhoff

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwerkt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven,
waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov' Hem vroeg en spa.
De wereld hoor' en volg' mijn zangen,
met amen, amen na.

Lied 08

Titel: Dank U Heer voor al wat leeft

Arrangement: Minne Veldman

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht
dank dat duizend bloemen bloeiden

Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 09

Titel: Toon Mijn liefde

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Elise Mannah, Samenzang

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,

dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad,
zo heb ik ook jou liefgehad.

Lied 10

Titel: Overvloedig geef ik u

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Adrian Snell

(Nederlandse) Tekst: Elisabeth Harrison

Uitvoerende: JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Overvloedig geef ik u
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Lied 11

Titel: Samen eten wij

Componist: Adrian Roest en Peter Dijkstra

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest en Peter Dijkstra

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.

Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Deel je rijkdom met een ander;
liefde nog veel meer dan goud.
En wees lief voor wie je lief is;
zeg als je van iemand houdt.
Sluit je ogen maar vanavond
met een lach op je gezicht.
Wees maar dankbaar voor het leven
zoals het hier nu voor je ligt.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel...!

Whohoho, vier het leven om je heen.
Hang de slingers op en dans met iedereen.
Whoho, het leven is al veel te kort,
ja, en alleen is maar alleen.
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.

Hier aan tafel zijn wij één.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Lied 12

Titel: Jezus vol liefde

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Jezus vol liefde,

U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht, o Heer,

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer,

heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Lied 13

Titel: God van heel het universum

Componist: Traditional

Tweede componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

God van heel het universum,
van de ruimte en van tijd.
Sterrenstelsels en planeten,
spreken van Uw heerlijkheid.
Vader van de hemellichten,
U bracht heel het leven voort.
Het heelal in al haar schoonheid,
is geschapen door Uw woord.

Uw genade is onmeetbaar
en Uw liefde kent geen grens.
Met de zon en met de regen,
zegt U ook ieder mens.
Peilloos diep zijn Uw gedachten,
tot de wolken reikt Uw macht.
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,
ontzagwekkend is Uw kracht.

Met ontzag en vol verwond'ring,
buigen wij ons voor U neer,
U bent onze God en Koning,
onze Vader, onze Heer.

Lied 14

Titel: Zegen ons Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Hans Lieberton en Charles A.E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Nieuwe Kerk

Tekst:

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.

U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.

De Heer zegene u, de Heer zegene u.

Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.

Dank U Heer, dank U Heer.

U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.