

Lied 01

Titel: Ik zal er zijn

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Jubilate Deo, samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 02

Titel: Psalm 138: 1 en 4

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

U loof ik, Heer, met hart en ziel
in eerbied kniel ik voor U neder
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen
Gij zult, o Here, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen

Als, ik omringd door tegenspoed
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt
Uw rechterhand zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden
Verlaat niet wat uw hand begon
o Levensbron, wil bijstand zenden

Lied 03

Titel: Vader ik aanbid U

Arrangement: Henk Brouwer

Componist: Friedrich Filitz

(Nederlandse) Tekst: Henk Brouwer

Uitvoerende: Chr. Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden (D.E.V.), samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Vader, ik aanbid U
want U zond uw Zoon
om de weg t' ontsluiten
voor uw heil'ge troon.

Jezus, ik aanbid U
want U stierf voor mij.
Door uw smart'lijk lijden
werd mijn hart weer rein.

Geest van God, ik bid U:
maak mij als een kind,
dat slechts door uw leiding
't smalle pad weer vindt.

Halle, halleluja,
lof zij nu de Heer.
Zingen wij de lof U toe,
U zij alle eer!

Lied 04

Titel: Ik dank U Vader in de hemel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Nando van Essen
(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:

Ik dank U, Vader in de hemel
dat ook ik uw kind mag zijn.
Maar 't gaat vooral Heer, om uw naam,
die zo heilig is en rein,
die zo heilig is en rein.

Uw Koninkrijk, dat is en komt,
wordt steeds meer openbaar,
als overal uw wil geschiedt,
in de hemel en op aard,
in de hemel en op aard.

Door U kan ik in vrede leven
met de mensen om mij heen.
U die ook mij vergeven wilt,
laat mij vandaag niet alleen,
laat mij vandaag niet alleen.

O Vader, U die ons echt kent,
U eren wij als Heer,
van nu aan tot in eeuwigheid,
amen, ja zo is het Heer,
amen, ja zo is het Heer.

Lied 05

Titel: Met het oog op U gericht

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Henk Ruiter

(Nederlandse) Tekst: Jan Blei

Uitvoerende: Jubilate Deo

Uitvoering: Koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Leer ons Heer te leven met het oog op U gericht.
Draag ons door de wereld op de golven van uw licht.
Leer ons Heer uw liefde en de rijkdom van uw Woord.
Heer van alle tijden draag uw kind'ren voort.

Leer ons Heer te bidden met het hart op U gericht.
Voed ons met uw liefde, de genade van uw licht.
Leer ons Heer het zwijgen om uw stilte te verstaan.
Heer van alle tijden, zie de wereld aan.

Leer ons Heer te leven zoals Gij van ons verwacht,
draag ons uit genade tot voorbij de laatste nacht.
Leer ons Heer te leven met een hart U toebereid.
Heer van alle tijden, draag ons door de tijd.

Leer ons Heer te leven met het oog op U gericht,
draag ons door de wereld op de golven van uw licht.
Leer ons Heer uw liefde en de rijkdom van uw Woord.
Heer van alle tijden draag uw kind'ren voort

noe.....

noe.....

noe.....

noe....

Leer ons Heer te leven met het oog op U gericht,
draag ons door de wereld op de golven van uw licht.
Leer ons Heer uw liefde en de rijkdom van uw Woord.
Heer van alle tijden draag uw kind'ren voort

Heer van alle tijden draag uw kind'ren voort

Lied 06

Titel: Hoor Gij ons aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Carl Philipp Emanuel Bach

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Hoor Gij ons aan!

Wij heffen onze handen,

kom Gij tot ons, neem onze offeranden,

waarmee wij dankbaar voor U staan.

In stil ontzag

zijn wij voor U getreden.

Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,

waak met uw ogen nacht en dag!

Gij spreekt ons aan,

Ge hebt de mens verkoren:

aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,

hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

O, antwoord Gij,

als wij tezamen bidden,

daal neder uit uw hoogte in ons midden!

In uw vergeving wonen wij.

Lied 07

Titel: Geloofd zij onze God

Componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard-van Beelen, Bert Noteboom

Uitvoerende: Urker Mannenkwartet, Chr. Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden (D.E.V.), Jubilate Deo

Uitvoering: Koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Geloofd zij onze God
Geprezen zij zijn Naam
Loof Hem om wie Hij is
om wat Hij heeft gedaan
Geloofd zij onze God
Hem zij de heerlijkheid,
de lof, de eer van nu af aan
tot in de eeuwigheid

Gezegend is de mens
die op de Here bouwt
die altijd met Hem leeft
zich aan Hem toevertrouwt
Aan God zij alle eer
Aan God zij alle eer
Hij alleen geeft ware vreugde
Hij alleen is onze Heer

Laat ons tot zegen zijn
voor mensen om ons heen
getuigen van de hoop
die is in God alleen
Heer houd ons dicht bij U
en leid ons aan uw hand
totdat wij bij U zullen zijn
in het hemels Vaderland

Geloofd zij onze God
Geprezen zij zijn naam
Loof Hem om wie Hij is
om wat Hij heeft gedaan
Geloofd zij onze God
Hem zij de heerlijkheid,
de lof, de eer van nu af aan
tot in eeuwigheid

Halleluja

Halleluja
Halleluja
Amen

Lied 08

Titel: Eén naam is onze hope

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Samuel John Stone

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' kerk,
zij rust in énen dope
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!