

Lied 01

Titel: Psalm 100

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: G.A. Hoekstra

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Juicht alle volken, prijst de Heer
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

De Heer is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof 't zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de Heer

Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Lied 02

Titel: Wees niet bevreesd

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
al zie je niet over de toekomst heen.

Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.

God is nabij, Hij laat je nooit alleen.

Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.

Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.

God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.

Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.

Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.

God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.

Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.

Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.

Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.

God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 03

Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Michael Ledner

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord

U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer

You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 04

Titel: Stil (Verberg mij nu)

Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters

Componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Verberg mij nu

Onder uw vleugels Heer

Houd mij vast

In uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel

in God alleen

ken Zijn kracht

vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil

Dan word ik stil

U bent mijn God!

Lied 05

Titel: Psalm 43:3 en 4

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit en Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Lied 06

Titel: Psalm 121

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Lied 07

Titel: Ik zal er zijn

Componist: Kinga Ban, Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Lied 08

Titel: Psalm 116

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Genève

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Lied 09

Titel: Psalm 91: Mijn toevlucht

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Mijn God, ik kom bij U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd;
ik zie voor het raam de jaloerse gezichten.
Terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.
Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven,
wilt U van uw heerlijke liefde mij geven.
En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer.

Ik bevrijd wie Mij liefheeft
en bescherm wie Mij kent.
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.
In de nood ben Ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn,
Ik zal je redding zijn.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer.

Lied 10

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw

een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen