

Lied 01

Titel: Licht voor alle volken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Licht voor alle volken  
zon van mijn bestaan  
kom, breek door de wolken  
streel mij, raak mij aan

God, laat heel de aarde  
zien hoe Christus puur  
als een schat bewaarde  
stralend vreugdevuur

Daarin zal ik lopen  
heel de lange dag  
tot, de hemel open,  
ik naar binnen mag

Om U te omhelzen  
Vader van het licht  
zon, hoe onvoorstelbaar  
glanst uw aangezicht

## Lied 02

Titel: In het begin

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

In het begin lag de aarde verloren,  
in het begin in de duisternis;  
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,  
in het begin is de hemel ontstaan.  
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:  
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,  
in het begin uit de diepte der zee.  
In het begin kwam het gras en de bomen,  
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

In het begin zijn de sterren gaan branden,  
in het begin kwam de zon en de maan.  
Boven het land en de zee en de stranden  
wijzen zij wegen en tijden aan.

In het begin kwamen vogels gevlogen,  
in het begin werd hun lied al gehoord.  
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:  
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

In het begin riep God mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te leven,  
wat was God blij dat de wereld bestond.

Lied 03

Titel: Psalm 139

Componist: Loys Bourgeois

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Wouter Vink, samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij heb mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lied 04

Titel: God is getrouw zijn plannen falen niet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.  
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden  
de adem zijner lippen overmant  
de tegenstand

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt  
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant.

Lied 05

Titel: Er is een God die hoort

Arrangement: J. De Graaff, Riex van der Velde

Componist: George Coles Stebbins

(Nederlandse) Tekst: Jan de Graaf

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart.  
Er is een God, er is een God.  
Stort bij Hem uit, o mens toch uw smart,  
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord.  
Er is een God die hoort.

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal,  
Heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, Koning der aard  
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.  
Ga dan naar Hem nu 't morgenlicht gloort.  
Hij is de God die hoort.

Van oost en west, van zuid tot noord,  
zeg het voort, zeg het voort,  
wordt 's Heren liefd' alom gehoord,  
zegt het toch allen voort.  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.  
Dat al uw hoop op Hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig Licht.

Lied 06

Titel: Zoals ik ben

Arrangement: Henk Ruiters

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong & Meier Salomon Bromet

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Zoals ik ben, 'k pleit anders niet  
Dan dat uw bloed mij redding biedt  
En dat Gij mij nu zelf ontbiedt  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Zoals ik ben - niet meer gewacht  
Ik durf niet te staan in eigen kracht  
Uw bloed alleen heeft reddingskracht  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben Gij neemt mij aan  
Om mij van zond' en schuld te ontslaan  
Op uw beloften durf ik staan  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor Uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Lied 07

Titel: Wonderlijk

Componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,  
toen ik in het geheim gemaakt werd.  
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.  
U schreef het in uw boek;  
U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent.  
Zo volmaakt is uw liefde Heer.  
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.  
Leven met U, altijd.

U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben  
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.  
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering  
wordt door U gehoord.  
U kent mij.

Wie ben ik zonder U?  
U bent om mij heen.  
Waar ik ga houdt U mij vast.

Lied 08

Titel: Luister naar de wind

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rudolf Pantou

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Luister naar de wind  
die een lied van liefde zingt  
Kom zoals je bent  
met je treurend hart mijn kind  
En Ik zal jou verlossen  
dat je vrede vindt

Houd je vast aan Mij  
als je eenzaam bent en klein  
En wees niet bezorgd  
Ik zal altijd bij je zijn  
Ik geef je overwinning  
over dood en pijn

Jezus U bent Heer  
en ik ben uw zwakke kind  
Maar U geeft mij kracht  
als de vijand mij weer vindt  
O bron van eeuwig leven  
U die mij bemint



Lied 09

Titel: Wie ben ik

Componist: Mark Hall

(Nederlandse) Tekst: Rebecca Steenbergen

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solo

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Wie ben ik, dat de God van heel de aard'  
Geeft om wie ik ben, geeft om wat ik voel  
Wie ben ik, dat de heldere morgenster  
Juist de weg verlicht van mijn verdwaalde hart

Het gaat niet om wie ik ben, maar om wat U hebt gedaan  
Het gaat niet om wat ik deed, maar het gaat om wie U bent

Ik ben een bloem die snel vergaat, Heer  
Hier vandaag, maar morgen weg weer  
Een golf in de zee, een adem in de wind  
En toch hoort U als ik roep, Heer  
Als ik val dan vangt U mij weer  
En U vertelt me wie ik ben: Uw kind

Wie ben ik, dat Hij die al mijn zonden ziet  
In liefde naar mij kijkt en mij helpt weer op te staan  
Wie ben ik, dat de stem die de zee kalmeert  
Tot de regen roept en de storm in mij bedaart

Het gaat niet om wie ik ben, maar om wat U hebt gedaan  
Het gaat niet om wat ik deed, maar het gaat om wie U bent

Ik ben een bloem die snel vergaat, Heer  
Hier vandaag, maar morgen weg weer  
Een golf in de zee, een adem in de wind  
En toch hoort U als ik roep, Heer  
Als ik val dan vangt U mij weer  
En U vertelt me wie ik ben: Uw kind  
Uw kind

## Lied 10

Titel: Ik geloof in God de Vader

Componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Ik geloof in God de Vader  
Die een bron van vreugde is  
louter goedheid en genade  
licht in onze duisternis  
Hij, de Koning van de kosmos  
het gesternte zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam  
Zoon van God en Zoon des mensen  
goede Herder, Offerlam  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen God zij glorie  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood dit is Mijn lichaam  
door de wijn dit is Mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

## Lied 11

Titel: Abba Vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: David Bilbrough

(Nederlandse) Tekst: David Bilbrough

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe,  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.