

Lied 01

Titel: Psalm 118: 1 en 5

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hooft in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Lied 02

Titel: Morgenglans der eeuwigheid

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: C.B. Burger

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij, met U opgestaan,
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Lied 03

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Andre van Vliet

Componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 04

Titel: Omdat Hij leeft

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Bill & Gloria Gaither

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Eindeloos lief had God de wereld.
Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan.
Die stierf aan 't kruis om ons te redden...
Maar 't open graf getuigt dat Hij is opgestaan.

Omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft

Eindeloos groot is zijn genade.
Hij geeft mij moed om door te gaan.
Hij weet de weg en wat mij toekomt.
Ik heb het leven lief, want Hij is opgestaan.

Omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft

Hij leeft

Lied 05

Titel: Nabij Gods hoog verheven troon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Christie L. Bancroft

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon
en priester tot in eeuwigheid
Mijn naam, geschreven in zijn hand
bewaart Hij eeuwig in zijn hart
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand
wanneer mijn redder pleit voor mij
wanneer mijn redder pleit voor mij

Ja, Hij is mijn gerechtigheid
want zie, het Lam is opgestaan
Hij troont als Heer der heerlijkheid
wiens liefde eeuwig zal bestaan
Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Lied 06

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Peter Wildeman, Martin Zonnenberg

Componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Glorie aan God. Glorie aan God.

Glorie aan God. Glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. Glorie aan God.

Glorie aan God. Glorie aan God.

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:

'Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. Glorie aan God.

Glorie aan God. Glorie aan God.

Lied 07

Titel: Jezus alleen - Ik kies vandaag
Componist: Keith Getty - Sandra Gage, Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solo
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Vader God, Vredenvorst,
Wonderbare Raadsman,
Majesteit, toegewijd
Ik zal U blijven volgen!

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

Lied 08

Titel: Uw genade is mij genoeg

Arrangement: Denise Brand

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer

Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg.

Lied 09

Titel: Vervuld van uw zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
In Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade

uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkere dal
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Lied 10

Titel: Ik zal er zijn

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Samenzang, Jubilate Deo

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 11

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 12

Titel: U zij de glorie

Componist: Georg Friedrich Händel

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.