

Lied 01

Titel: Er is een land van louter licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodssee scheidt
ons van dat zalig land.

Hing niet het wolkendek, zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 02

Titel: O wat een dag

Arrangement: Martin Zonnenberg en Henk van der Maten

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem en samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag.
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag,
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand,
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
en geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn.
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon.
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag,
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand,
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Lied 03

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Lied 04

Titel: Wij danken U

Componist: Remco Hakkert

(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah, The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Voor uw trouw o Heer,
door alle jaren heen.
Voor uw zegen elke dag, danken wij U.
Voor uw liefde Heer,
dwars door het donker heen.
Voor uw Zoon die alles gaf, danken wij U.

Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Voor de mensen, Heer,
trouw door de jaren heen,
voor hun warmte elke dag,
danken wij U.
Voor dit samenzijn,
bouwend op U alleen,
voor het uitzicht naar die dag, danken wij U.

Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Wij danken U, o hoogste Heer,

ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Lied 05

Titel: Ik bouw op U

Componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: St. Opwekking

Uitvoerende: Joke Buis en samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,
sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan,
toch rijst in mij een lied van overwinning:
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning:
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Lied 06

Titel: O God die droeg ons voorgeslacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: William Croft

(Nederlandse) Tekst: Isaac Watts / Ned: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwak, die verdween.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Lied 07

Titel: Gods hart klopt voor jou

Componist: Rob Buis, Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis, Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Stel je eens voor dat jij een dag
zou kunnen zien wat Jezus zag.
Zou het je dan verbazen
als je jezelf ziet zoals Hij
die jou bedacht heeft naar je kijkt?
Zou je dan durven stralen?

Groot is Zijn trouw.
Groot is Zijn trouw.
Gods hart, het klopt
voor jou.

Stel je eens voor dat jij misschien
kostbaarder bent dan je kunt zien.
Zou je dan lichter leven?
Als je genade, die je niet verdient
omarmt en volop viert?
Zou dat je vleugels geven?

Groot is Zijn trouw.
Groot is Zijn trouw.
Gods hart, het klopt
voor jou.

Stel je eens voor dat jij een dag
zou kunnen zien wat Jezus zag.

Lied 08

Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland

Componist: James McGranahan

(Nederlandse) Tekst: Philip P. Bliss

Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem, The Martin Mans Formation, Young Ladies Choir

Hadassah en samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.