

Lied 01

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Herman Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft

O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade

nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof

Lied 02

Titel: Psalm 8

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk
van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt

Lied 03

Titel: Zie de Zon

Arrangement: Andre van Vliet

Componist: Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Suzanne van der Velde & kamerkoor Cantiago

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Zie de zon, zie de maan
zie de sterren in hun baan
sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regen als hij zingt
druppels ontelbaar, in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem, ruik een vrucht
ruik de geuren in de lucht
geuren ontelbaar, zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Lied 04

Titel: Heerser over alle dingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Matthijs Buwalda, Kees Kraaijenoord

(Nederlandse) Tekst: Matthijs Buwalda, Kees Kraaijenoord

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond'ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

Lied 05

Titel: De Heer is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn
verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Lied 06

Titel: Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Carl Boberg

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel
o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij

Lied 07

Titel: De schepping getuigt

Arrangement: Henk Ruiter

Componist: Brian Doerksen

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: The Choir Company

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ik hoorde hoe de wind sprak
hij fluisterde Uw naam
En ik zag Uw tranen-
als regendruppels op het raam

Hoe zou ik kunnen zeggen: "Er is geen God?"
Als alles getuigt van Uw bestaan.
De hoge bergen, de blauwe lucht
De weidsheid van de oceaan

U baant de rivieren
U bevoeit het land
Zegen en nieuw leven
komen uit Uw hand

Ik houd van het razen van de zee
De golven beukend op het strand
Ik houd van de velden getooid met graan
De heuvels, het uitgestrekte land

Starend naar de wolken,
Of de sterren in de nacht
Raak ik overweldigd door
Uw grootheid en Uw macht

Hoe zou ik kunnen zeggen: "Er is geen God?"
Als alles getuigt van Uw bestaan.
De hoge bergen, de blauwe lucht
De weidsheid van de oceaan

Ik houd van het razen van de zee
De golven beukend op het strand
Ik houd van de velden getooid met graan
De heuvels, het uitgestrekte land

Ik geloof, ik geloof, ik geloof.
Ik geloof, ik geloof, ik geloof.

Ik geloof, ik geloof, ik geloof.

Lied 08

Titel: Voor de bloemen op de velden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: George Bizet

(Nederlandse) Tekst: Martin Mans

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Voor de bloemen op de velden
voor de vogels, voor al uw werken
die uw grote naam vermelden
zingen w'een jub'lend loflied trouwe Heer

Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer

Voor de storm en voor de stilte
Voor de zon en ook voor de regen
Voor het licht en voor het donker
mogen wij danken in een juichend koor

Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer

Voor uw liefde en genade
voor uw trouw, ja voor al uw daden
voor uw komst naar deze aarde
prijzen en loven wij uw naam ter eer

Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest

Lied 09

Titel: O God van hemel zee en aard

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Christopher Wordsworth

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

O God van hemel, zee en aard
U bent ons loflied eeuwig waard
O liefde nooit geëvenaard
U gaf het al

Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht
en d'aren staan in volle dracht
U gaf het al

Wat wij ook gaven, U, o Heer
't keert duizendvoudig tot ons weer
wij geven 't enkel U ter eer
U gaf het al

Lied 10

Titel: Dank U, Heer, voor al wat leeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen bloeiden

Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 11

Titel: Schepper en Koning

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Isaac Watts

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoerende: Young Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst:

Schepper en koning, U klinkt mijn zang

U geldt mijn lof, mijn leven lang

Ja, al mijn dagen hier op aard'

Ik zal, zolang ik leven mag

uw naam bezingen dag aan dag

uw liefd' is aller lofzang waard

Juich dan, o Sion, Hem ter eer

Hem, onze Schepper, Koning, Heer

Verheug u in zijn liefd' en macht

Al staat de wereld ook in brand

uw God regeert met vaste hand

tot in het laatste nageslacht