

Lied 01

Titel: Opgevaren naar de hemel

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Opgevaren naar de hemel,
naar de Vader, naar de troon.
Wil in mij een plaats bereiden,
zodat U ook in mij woon'.
Leer ons uw beloften grijpen,
Vader, U vergeet ons niet!
Als wij zingen tot uw eer,
wil dan horen naar ons lied.

Heer, omgeef ons met uw liefde
leer ons prijzen uwe Naam.
Sterk ons met uw Woord en Geest,
als wij door dit leven gaan.
Onze Vader, hoor ons bidden
en geef ons uw wond're kracht.
Onze Vader in de hemel,
kom tot ons, de wereld wacht.

Lied 02

Titel: 'k Geloof in God, Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Casper C. Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

'k Geloof in God, Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer.

'k Geloof dat Hij ten derde dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemelopgeveren,
zit aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Ook wordt de Geest door mij beleden.
'k Geloof een kerk die God ons geeft
ware gemeenschap van de heil'gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid

Lied 03

Titel: In bidden en in smeken

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobijnerkerk

Tekst:

In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunk'ren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand

Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt

Lied 04

Titel: Psalm 47:1 en 3

Arrangement: Peter Wildeman

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
wees tezaam verheugd
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht
Zijne majesteit maakt
haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuïngeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaân.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv're galm,
met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard,
is die hulde waard.

Lied 05

Titel: Majesteit

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Jack Williams Hayford

(Nederlandse) Tekst: Joke Goldschmeding

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Majesteit,
Groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus,
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog
maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God
Kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit
groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood werd hij verhoogd,
Jezus regeert.

Lied 06

Titel: Houd vol

Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde

Componist: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees en Reni Kraayenoord, Sela, Vocaal Ensemble en samenzang

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars
bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd
achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Hij laat ons nooit alleen

Lied 07

Titel: Kom in mijn hart

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: H.D. Clarke

(Nederlandse) Tekst: B. Veltman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Kom in mijn hart,
kom in mijn hart,
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.

Blijf in mijn hart,
blijf in mijn hart,
o blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.

Leef in mijn hart,
leef in mijn hart,
o leef in mijn hart, Heer Jezus.
'k Ben dan Uw kind, dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus.

Lied 08

Titel: O grote God die liefde zijt

Componist: Johann Schop

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende: Roden Girl Choristers & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Lied 09

Titel: Jezus Hij is Koning

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Y. Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning

Jezus, Hij is Koning

Koning van het gans heelal.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof:

Jezus, Hij is Koning

Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus heeft ons vrijgekocht

vrijgekocht door 't dierbaar bloed.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof:

Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus, Hij zal komen

Jezus, Hij zal komen

komen zal Hij met gejuich.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof

Jezus, Hij zal komen.

Lied 10

Titel: Welkom thuis

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Peter Burger

(Nederlandse) Tekst: Peter Burger

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Soms voel ik een diep verlangen
naar een wereld zonder pijn
Naar een wereld zonder zorgen
Wat zal dat een zegen zijn

Soms verlang ik naar de hemel
bij de koning van 't heelal
Waar de rouw zal zijn verdwenen
en geen traan meer vallen zal

Op een dag zal het gebeuren
dat de tijd ten einde is
Jezus weerkomt op de wolken
Licht vervult de duisternis
Licht vervult de duisternis

Dan mag ik gaan door de poorten
van het nieuw Jeruzalem
Lopen door de gouden straten
hand in hand met hem

Jezus brengt mij naar zijn vader
die met open armen wacht
Welkom thuis mijn lieve kind
Ook voor jou is het volbracht
Ook voor jou is het volbracht

Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis.

Lied 11

Titel: Lichtstad met uw paar'len poorten

Componist: Alfred Dulin

(Nederlandse) Tekst: Margretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem