

Lied 01

Titel: Aan U vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat weergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 02

Titel: Heerlijk is uw naam

Arrangement: André van Vliet

Componist: Peter van Essen

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Heerlijk is uw naam

Heerlijk is uw naam

hoog verheven en vol van kracht,

heerlijk is uw naam

Jezus, Jezus,

heerlijk is uw naam

Heilig Lam van God

Heilig Lam van God

dat de zonden der wereld droeg

heilig is uw naam

Jezus, Jezus,

heilig is uw naam

Waardig bent u, Heer

Waardig bent u, Heer

alle macht en heerlijkheid

alle lof en eer

Jezus, Jezus,

waardig bent U, Heer

Lied 03

Titel: Heilige Geest van God

Arrangement: Pieter Stolk

Componist: Paul Armstrong

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Heilige Geest van God

vul opnieuw mijn hart

Heilige Geest van God

vul opnieuw mijn hart

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

Lied 04

Titel: De Meester is wachtend op u

Arrangement: P Knoester

Componist: Onbekend

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

De Meester is wachtend op u, mijn vriend
de Meester is wachtend op u
O, u dwaalde steeds weer
keer toch terug tot uw Heer
kom, keer tot de Heiland u nu

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Hij roept U al sinds U geboren bent
Zijn Geest roept Uw hart keer op keer
O, geef alles aan Hem
En vind rust in Zijn stem.
O, vestig Uw hoop op de Heer

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Lied 05

Titel: Zie ons wachten

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: G. H. Bates

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier;
straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.

Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Godspaleis;
't eng'lenlied klinkt uit de verte,
en verkwikt ons op de reis.

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt

Reeds zien wij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
horen wij d' ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon.

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 06

Titel: Rust mijn ziel uw God is Koning

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Pieter L. van de Kastele

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.

Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

Lied 07

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen

Lied 08

Titel: Leun op mij

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Winfried Kicken & Pascal Jakobsen

(Nederlandse) Tekst: Winfried Kicken & Pascal Jakobsen

Uitvoerende: Favor

Uitvoering: Vocaal Ensemble

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Als het lijkt alsof er niemand naar je kijkt
Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt
Leun op Mij

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn
Leun op Mij

Kom maar hier en leun op Mij
Kijk niet terug maar kijk naar Mij
Al het wachten is voorbij
Leun op Mij
Leun op Mij

Als het lijkt alsof er niemand om je geeft
Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft
Leun op Mij

En als je hart gebroken is
Leun op Mij

Kom maar hier en leun op Mij
Kijk niet terug maar kijk naar Mij
Al het wachten is voorbij
Leun op Mij
Leun op Mij

Lied 09

Titel: U maakt ons één

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Margaret Evans

(Nederlandse) Tekst: Jeugd met een Opdracht

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Lied 10

Titel: Samen in de naam van Jezus
Componist: Charles F Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles F Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Lied 11

Titel: Familie

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Lied 12

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
tekens van zijn grote trouw

Noe.....