

Lied 01

Titel: Laat komen Heer Uw rijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Leighton G. Hayne

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Samenzang Wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Laat komen, Heer, Uw rijk,  
Uw koninklijke dag,  
toon ons Uw majesteit,  
Messias, Uw gezag!

Waar blijft het overlang  
beloofde land van God,  
waar liefd' en lofgezing  
verdrijven leed en dood?

Zal ooit een dag bestaan  
dat oorlog, haat en nijd  
voorgoed zijn weggedaan,  
in deze werelddtijd?

Wij bidden, Heer, sta op  
en kom in heerlijkheid!  
Op U staat onze hoop  
die onze Herder zijt!

De nacht is als een graf,  
ontijz heerst in het rond.  
Kom van de hemel af,  
o Ster van Gods verbond!

Lied 02

Titel: Heimwee

Componist: Martin Zonnenberg  
(Nederlandse) Tekst: Ds. G.C. de Jong

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Eenmaal komt de grote dag  
dat de Heiland zal verschijnen  
in de volheid van de tijd  
dan zal al het leed verdwijnen

Hunk'rend zie ik daarnaar uit  
met een groot en diep verlangen  
dat de hemel nederdaalt  
eng'len zingen blijde zangen

Tranen worden afgewist,  
want Uw licht verjaagt het duister  
Zonne der gerechtigheid,  
eenmaal komt G' in grote luister

Hunk'rend zie ik daarnaar uit  
met een groot en diep verlangen  
dat de hemel nederdaalt  
eng'len zingen blijde zangen

Tranen worden afgewist,  
want Uw licht verjaagt het duister  
Zonne der gerechtigheid,  
eenmaal komt G' in grote luister

Eenmaal komt de grote dag

Lied 03

Titel: Licht der wereld

Componist: Martin Zonnenberg

(Nederlandse) Tekst: Ds. Wim Kok

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus, Belle Magali

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Licht der wereld, Heer der heren,  
Licht der wereld, Heer der heren.

Licht der wereld, Heer der heren,  
Licht der wereld, licht der wereld,  
in Uw licht zie ik het licht.

Licht der wereld, Heer der heren,  
Licht der wereld, Heer der heren.

Nooit kan duisternis mij deren,  
nooit kan duisternis mij deren,  
als mijn oog zich op U richt.

Licht der wereld, Heer der heren,  
Licht der wereld, Heer der heren.  
Licht der wereld, Heer der heren,  
in Uw licht zie ik het licht.

Blindelings kan ik U volgen,  
daar U als belofte geeft,  
dat wie in geloof zal volgen,  
dat wie in geloof zal volgen,  
nu het licht des levens heeft.

Licht der wereld, Heer der heren,  
Licht der wereld, Heer der heren.  
Licht der wereld, licht der wereld,  
in Uw licht zie ik het licht.

In Uw licht zie ik het licht.

Lied 04

Titel: Beveel gerust uw wegen

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Beveel gerust uw wegen,  
al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken,  
't is wijsheid wat Hij doet!  
Zo zal Hij alles maken,  
dat ge\_u verwond'ren moet,  
als Hij, die alle macht heeft,  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft,  
waarom gij thans nog schreit.

Maar blijft gij met vertrouwen  
naar God zien in de nacht;  
dan doet Hij u aanschouwen  
wat gij het minst verwacht.  
Eens zal Hij u bevrijden  
ook van de zwaarste last,  
houd moedig bij het strijden  
aan zijn beloften vast.

Lied 05

Titel: Vrienden

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Michael W. & Deborah D. Smith

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solo

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Als het zaad dat God kwam zaaien  
Eindelijk tot wasdom komt  
En je droom komt uit dan ga je  
Weer een nieuwe bladzij om

Maar je zult bij ons blijven  
Of je nooit bent weggegaan  
Want ons hart zal blijven drijven  
Op de liefde die er heeft bestaan

Want vrienden blijven vrienden  
Als de Heer hun samenbindt  
Echte vrienden blijven vrienden  
Door de jaren eensgezind  
Dat je gaat doet mij verdriet  
Maar de Heer verlaat ons niet  
En je blijft mijn leven lang  
Een echte vriend

In de trouw die God ons toonde  
Bidden wij voor jou mijn vriend  
Dat je krijgt waar jij van droomde  
Nieuwe kracht en vreugde vind

En je zult bij ons blijven  
Of je nooit bent weggegaan  
Want ons hart zal blijven drijven  
Op de liefde die er heeft bestaan

Want vrienden blijven vrienden  
Als de Heer hun samenbindt  
Echte vrienden blijven vrienden  
Door de jaren eensgezind  
Dat je gaat doet mij verdriet  
Maar de Heer verlaat ons niet  
En je blijft mijn leven lang  
Een echte vriend

Want vrienden blijven vrienden  
Als de Heer hun samenbindt  
Echte vrienden blijven vrienden  
Door de jaren eensgezind

Dat je gaat doet mij verdriet  
Maar de Heer verlaat ons niet  
En je blijft mijn leven lang  
Een echte vriend  
En je blijft mijn leven lang  
Een echte vriend

Lied 06

Titel: Wandelen in het licht met God

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

We are marching in the light of God  
We are marching in the light of God  
We are marching in the light of God  
We are marching in the light of God

we are marching, we are marching,  
we are marching in the light of God  
we are marching, we are marching,  
we are marching in the light of God

We are living in the love of God  
We are living in the love of God  
We are living in the love of God  
We are living in the love of God

We are living, we are living,  
we are living in the love of God  
We are living, we are living,  
we are living in the love of God

Ik wil wand'len in het licht van God  
Ik wil wand'len in het licht van God  
Ik wil wand'len in het licht van God  
Ik wil wand'len in het licht van God

Ik wil wand'len, ik wil wand'len,  
ik wil wand'len in het licht met God  
Ik wil wand'len, ik wil wand'len,  
ik wil wand'len in het licht met God

Ik wil wand'len in het licht met God

Lied 07

Titel: Mijn Herder

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende: Belle Magali

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

De Heer is mijn herder  
het ontbreekt mij aan niets  
Hij omringt mij met Zijn liefde  
De Heer is mijn herder  
het ontbreekt mij aan niets  
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid

Hij roept mijn naam  
Ik hoor Zijn stem, Hij de mijne  
Als ik dwaal zoekt Hij mij op  
brengt mij veilig thuis  
Mijn herder verzorgt al mijn wonden  
heeft mij teder verbonden  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn

De Heer is mijn herder  
het ontbreekt mij aan niets  
Hij omringt mij met Zijn liefde  
De Heer is mijn herder  
het ontbreekt mij aan niets  
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid

Hij gaat mij voor  
Ik volg Zijn spoor, Hij zal leiden  
Als ik val geeft Hij mij kracht om weer op te staan  
Mijn herder beschermt heel mijn leven  
door het Zijne te geven  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal  
Ik weet dat Hij mij brengen zal  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal  
Ik weet dat Hij mij brengen zal  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn



Al gaat mijn weg door een donker dal  
Ik weet dat Hij mij brengen zal  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal  
Ik weet dat Hij mij brengen zal  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

## Lied 08

Titel: Nabij Gods hoogverheven troon  
Arrangement: Mark Brandwijk  
Componist: Christie L Bancroft  
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen  
Uitvoerende: Pearl Jozefzoon, Samenzang  
Uitvoering: Solo en samenzang  
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk  
Tekst:

Nabij Gods hoogverheven troon  
is iemand die steeds voor mij pleit;  
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon  
en Priester tot in eeuwigheid.  
Mijn naam, geschreven in Zijn hand,  
bewaart Hij eeuwig in Zijn hart, ik weet  
geen aanklacht houdt meer stand,  
wanneer mijn redder pleit voor mij,  
wanneer mijn redder pleit voor mij.

Al klaagt de satan mij steeds aan,  
terwijl hij wijst op al mijn schuld,  
ik kijk omhoog en zie Hem staan  
die alles voor mij heeft vervuld.  
Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door Zijn bloed ben ik nu vrij,  
want Jezus' offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij,  
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,  
want zie, het Lam is opgestaan!  
Hij troont als Heer der heerlijkheid,  
wiens liefde eeuwig zal bestaan.  
Ik leef in Hem en Hij in mij  
zo één met Hem sterf ik niet meer;  
eens zal ik zitten aan zijn zij,  
mijn Jezus, Redder en mijn Heer,  
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.