

Lied 01

Titel: De dag van onze Vorst brak aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Loys Bourgeois

(Nederlandse) Tekst: Pieter Dinus Kuiper

Uitvoering: Samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

De dag van onze Vorst brak aan.

Zie, Gods gezalfde Koning

gaat tot zijn hemelwoning

Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,

omstraald van morgenlicht

voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,  
het leven weergenomen.

Nu is zijn uur gekomen;

Gods paradijs zal opengaan

en heel de hemel wijd

weerkaatst zijn heerlijkheid.

O, Heer, die onze Koning zijt,

laat niets uw rijk verhind'ren,

en open voor uw kind'ren

de poorten van uw woning wijd.

Laat, met uw feestkleed aan

ons tot uw bruiloft gaan.

Lied 02

Titel: Rock of ages

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Th. Hastings

(Nederlandse) Tekst: A.M. Toplady

Uitvoerende: Jongerenkoor Glory, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Rock of ages, cleft for me  
Let me hide myself in Thee  
Let the water and the blood  
From Thy wounded side which flowed  
Be of sin the double cure  
Save from wrath and make me pure.

Not the labors of my hands  
Can fulfill Thy Law's demands;  
Could my zeal no respite know,  
Could my tears forever flow,  
All for sin could not atone;  
Thou must save, and Thou alone.

Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schaûw,  
waar het bloed door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.

Lied 03

Titel: Alzo lief had God de wereld

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Concertino

Uitvoering: Koor

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Alzo lief heeft God de wereld gehad  
dat Hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat allen, opdat allen  
die in Hem geloven niet verloren gaan,  
maar het eeuwige leven hebben.  
Amen.

Lied 04

Titel: Er komen stromen van zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: James McGranahan

(Nederlandse) Tekst: B.D. Dykstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods woord ons beloofd,  
stromen, verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:  
op de valleien en bergen,  
zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer,  
geef ons die grote verkwikking,  
geef z' ons voortdurend, o Heer!

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Lied 05

Titel: Vreugde van mijn hart

Arrangement: Gerrit Dekker

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Jongerenkoor Glory

Uitvoering: Koor

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Ziet U mijn rusteloze hart,  
dat naar U vraagt, op antwoord wacht.  
Luister o Heer, waar moet ik heen?  
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.  
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.  
Houd mij met beide handen vast  
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;  
de plaats waar ik U tegenkom.  
Water dat sprankelt en dat leeft;  
het nieuwe leven door de Geest.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.

Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Lied 06

Titel: Kom tot ons, o Heil'ge Geest

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoering: Samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
woon in ons, o Heil'ge Geest.

Holy Spirit, come to us,  
kindle in us the fire of your love.

Holy Spirit, come to us,  
Holy Spirit, come to us.

Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
woon in ons, o Heil'ge Geest.

Lied 07

Titel: Give me oil in my lamp

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Concertino, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Give me oil in my lamp (5x) I pray.  
Give me oil in my lamp, keep me burning,  
give me oil in my lamp, I pray.  
Give me oil in my lamp, keep me burning,  
keep me burning till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

I sing praise and give thanks for your blessings,  
I sing praise ev'ry day I live.  
I sing praise and give thanks for your blessings,  
for the blessings You alone can give.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

Give me joy in my heart, keep me singing,  
give me joy in my heart, each day.  
Give me joy in my heart, keep me singing,  
keep me singing till the break of day.

Give me oil in my lamp, keep me burning,  
give me oil in my lamp, I pray.  
Give me oil in my lamp, keep me burning,  
keep me burning till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.



Lied 08

Titel: Halleluja! Zing voor Jezus

Arrangement: Richard Lloyd, John Scott

Componist: Richard Huw Prichard

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende: Gorcum Boys Choir, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Halleluja! Zing voor Jezus,  
zittend aan Gods rechterhand;  
halleluja, hoog verheven,  
heersend over zee en land.  
Allerwegen klinkt het loflied  
voor de Heer, want Hij is goed.  
Hij die ons uit alle volken  
vrijgekocht heeft door zijn bloed.

Alleluia, not as orphans are we left in sorrow now;  
Alleluia, He is near us,  
faith believes, nor question how;  
Though the cloud from sight received Him  
when the forty days were o'er,  
shall our hearts forget his promise,  
'I am with you evermore'?

Halleluja, Heer der heren,  
aard' uw voetbank, hemel uw troon.  
Halleluja, Gij wilt komen  
tot ons mensen, Mensenzoon.  
Gij maakt door uw levensbeker  
ons van dode werken rein:  
Gij de priester, Gij het offer -  
Gij geheim van brood en wijn.

Lied 09

Titel: In the name of the Lord

Arrangement: Mary McDonald

Componist: Sandi Patty

(Nederlandse) Tekst: Gloria Gaither, Phill McHugh, Sandi Patty

Uitvoerende: Jongerenkoor Glory

Uitvoering: Koor

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Crowds have lined the narrow street  
to see this man from Galilee  
just a carpenter some say  
leading fools astray  
yet many kneel to give Him praise

And in His eyes they glimpse the pow'r  
that sees the heart of all man  
and He knows the Father's mind  
He speaks the Father's words,  
for He comes in the name of the Lord

There is strenght in the Name of the Lord  
there is pow'r in the Name of the Lord  
there is hope in the Name of the Lord,  
Blessed is He who comes  
in the Name of the Lord!

When my plans have fallen through  
and when my strength is nearly gone  
when there's nothing left to do  
but just depend on you,  
and the power of your Name

And when we call upon your Name  
your strength though weakness to show  
we can know the Master's plan  
extend the Master's hand  
when we come in the Name of the Lord

There is strenght in the Name of the Lord  
there is pow'r in the Name of the Lord  
there is hope in the Name of the Lord,  
Blessed is He who comes  
in the Name of the Lord!

His Name will be worshipped forever

Creator, Redeemer and King

There is strenght in the Name of the Lord  
there is pow'r in the Name of the Lord  
there is hope in the Name of the Lord,  
Blessed is He who comes  
in the Name of the Lord,  
in the Name of the Lord!