

Lied 01

Titel: Wees gegroet gij eersteling der dagen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Hernhut

(Nederlandse) Tekst: Jan Jacob Lodewijk ten Kate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvreê!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen,
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor Uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Lied 02

Titel: Ik geloof in God de Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: J Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus:
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Lied 03

Titel: Dit is een dag van zingen

Arrangement: Dick Sanderman

Componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 04

Titel: Dit is de dag

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Dit is de dag die de Heer :

heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken

verheugd dat wij leven

Diep in de nacht:

heeft Hij verlossing gebracht

heeft Hij ons aan 't licht gegeven

Lied 05

Titel: Paaslied

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Uitvoerende: Koor Cappella

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Lied 06

Titel: Jezus Overwinnaar

Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde

Componist: Kees Kraayenoord, Reyer van Drongelen en Eline Bakker

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Reyer van Drongelen en Eline Bakker

Uitvoerende: Reni Kraayenoord, Kees Kraayenoord, Vocaal Ensemble en samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar

Lied 07

Titel: Jezus Hij is Koning

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Frank Hamilton, Guy H. Carawan, Pete Seeger, Zilphia Horton

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Lied 08

Titel: Koning Jezus, wij verhogen U / Hij is verheerlijkt

Arrangement: Henk Ruiter

Componist: Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Erik Riemens

Uitvoerende: Continentals Tribute en samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Groningen - Nieuwe Kerk

Tekst:

Koning Jezus, wij verhogen U
Lam van God wij brengen eer.
Aan die was en is en komen zal
aan de hoogverheven Heer.

Eeuwig duurt uw macht en heerschappij
daarom buigen wij ons neer.
En in Geest en waarheid brengen wij
U alleen de hoogste eer.

Koning Jezus, Heerser van 't heelal
en de Heer van heel de aard;
Koning die voor eeuwig heersen zal
U bent onze lofprijs waard.

Halleluja, Koning Jezus!
Halleluja, Lam van God!
Halleluja, Heer der Heren!
U die hoogverheven bent.
U die hoogverheven bent.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog

'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Lied 09

Titel: Licht voor alle volken (Glorie zij aan Jezus)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Licht voor alle volken:
zon van mijn bestaan,
kom, breek door de wolken:
streel mij, raak mij aan

God laat heel de aarde:
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur

Daarin zal ik lopen:
heel de lange dag:
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag

Om U te omhelzen:
Vader van het licht/ho
zon, hoe onvoorstelbaar:
glanst uw aangezicht

Lied 10

Titel: Kroon Hem met gouden kroon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: G.J. Elvey

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Lied 11

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie
Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig
Jezus is Heer, redder en Heer:
overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie
Heilig en vrij, alle tranen voorbij
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding
Waardig het Lam, waardig het Lam
overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God