

## Lied 01

Titel: Wil je wel geloven

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
Dat je had verborgen in de zwarte grond,  
En waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,  
Maar het zal een wonder boven wonder zijn  
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
Dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
Groeit de liefde uit boven de haat.

Lied 02

Titel: Zingen maakt blij

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Jan Visser

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij  
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij  
God heeft je lief en daarom zegt hij  
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Ben je alleen of heb je verdriet  
Lijkt het soms net of niemand je ziet  
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw  
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Zing maar in huis, op school en op straat  
en je zult zien hoe goed alles gaat  
Wees maar niet bang, want Jezus belooft  
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 03

Titel: Lees je bijbel bidt elke dag

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: H. D. Clarke

(Nederlandse) Tekst: H. D. Clarke

Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Lees je bijbel,  
bid elke dag  
bid elke dag  
bid elke dag  
Lees je bijbel,  
bid elke dag,  
dat je groeien mag

dat je groeien mag  
dat je groeien mag

Lees je bijbel,  
bid elke dag,  
dat je groeien mag

Lees je bijbel,  
bid elke dag  
bid elke dag  
bid elke dag  
Lees je bijbel,  
bid elke dag,  
dat je groeien mag

dat je groeien mag  
dat je groeien mag

Lees je bijbel,  
bid elke dag,  
dat je groeien mag

Lied 04

Titel: Laat de kind'ren tot mij komen

Arrangement: Marco den Toom

Componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Laat de kind'ren tot Mij komen,  
alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open,  
laat ze allen, groot en klein,  
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnen lopen.

Lied 05

Titel: Eens brachten de moeders

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional / Henriëtte Maaijen

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Eens brachten de moeders,  
hun kinderen tot Jezus  
Toen spraken de discipelen  
Ga weg van de Heer  
Maar Jezus zag ze henen gaan,  
en hij sprak ze o zo vriendelijk aan  
Laat o laat de kinderen komen tot Mij

Want juist aan de kleinen wil  
Ik Mijn liefde geven.  
Het Koninkrijk der hemelen  
dat is er voor hen".  
Toen spreidde Hij Zijn armen wijd  
en toonde Zijn genegenheid  
aan alle kinderen die kwamen bij Hem.

Wie niet als een kind wordt  
en leert om te ontvangen,  
die zal beslist niet binnengaan  
in Gods Koninkrijk.  
Heer', leert U mij als hen te zijn,  
maak mij ontvankelijk en klein  
Laat mij het kind zijn dat U ziet in mij.

Lied 06

Titel: Zegen de kind'ren, Heer  
Arrangement: Marcel Zimmer  
Componist: Jan Visser  
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser  
Uitvoering: Samenzang  
Opname: Naarden - Grote Kerk  
Tekst:

Zegen de kind'ren, Heer,  
neem ze in Uw armen.  
Wilt U ze als maar weer,  
met Uw liefde warmen.

Zegen de kind'ren, Heer  
en bescherm hun leven.  
Wilt U ze keer op keer,  
Uw genade geven.

Zegen de kind'ren, Heer,  
houd ze in U geborgen.  
Nu nog zo broos en teer,  
maak ze sterk voor morgen.

Lied 07

Titel: Daar word je pas gelukkig van

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Marcel en Lydia Zimmer

Tekst:

Het is het beste  
als je niet meedoet  
met mensen die niet eerlijk zijn  
en ook niet luistert  
naar al hun praatjes  
want wat ze zeggen is maar schijn

Luister naar het woord van God  
lees de Bijbel en dan  
leer je hoe je leven moet  
daar word je pas gelukkig van  
daar word je pas gelukkig van

Dus wees verstandig  
en laat je leiden  
door de dingen die God zegt  
ze geven richting  
daar word je blij van  
zo kom je altijd goed terecht

Luister naar het woord ... (2x)

Lied 08

Titel: Maak je niet druk

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Marcel en Lydia Zimmer

Tekst:

Maak je niet druk over wat je zult eten.  
wees niet bezorgd over kleren of geld.  
Vergeet niet dat God jou nooit zal vergeten  
Ja, Hij heeft zelfs al je haren geteld.

Maar geef God de eerste plaats in je leven  
en Hij zal je alles geven  
wat je nodig hebt, elke dag steeds weer  
Leef dus gewoon bij de dag met de Heer

Maak je niet druk voor de dag van morgen  
wat er misschien wel niet komen kan  
want iedere dag heeft z'n eigen zorgen  
en weet je, je wordt er geen dag ouder van

Maar geef God de eerste plaats in je leven  
en Hij zal je verder alles geven  
wat je nodig hebt, elke dag steeds weer  
Leef dus gewoon bij de dag met de Heer



Lied 09

Titel: Koning over alles

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Marcel en Lydia Zimmer

Tekst:

Heer in de hemel,  
wij prijzen U,  
onze God en onze Vader.  
U alleen weet wat  
gebeuren moet  
in de hemel en op aarde

Want U bent Koning over alles,  
nu en voor altijd,  
de allersterkste en de mooiste  
tot in eeuwigheid.

Heer in de hemel  
wij vragen U:  
geef ons elke dag te eten  
Vergeef onze fouten  
zoals wij  
iemand anders ook vergeven

Want U bent Koning over alles ...

Heer in de hemel  
wij bidden U:  
leer ons zien wat goed en echt is  
Wilt U ons beschermen  
voor elk gevaar,  
voor wat fout en nep en slecht is.

Want U bent Koning over alles ...

Amen, amen.

lied 10

Titel: 'k Stel mijn vertrouwen

Arrangement: Jan Mulder, André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional, Henriëtte Maaijen

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.

Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,  
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.  
Want God heeft lief, wie worden als een kind.  
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

## Lied 11

Titel: Als je bidt zal Hij je geven

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Elly & Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Als je bidt zal Hij je geven,  
als je klopt aan de deur,  
zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je vinden,  
halleluja.

Halleluja, halleluja,  
halleluja.

Als je mijn Vader iets wil vragen,  
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.  
ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen.

Als je bidt zal Hij je geven,  
als je klopt aan de deur,  
zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je vinden,  
halleluja.

Halleluja, halleluja,  
halleluja.

## Lied 12

Titel: Namen van God

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Ellen Laninga

(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

U bent de God die mij leidt  
en mijn vader voor altijd,  
U bent de redder die voor mij,  
op aarde kwam.  
In elke naam die U heeft,  
wordt verteld hoeveel U geeft,  
om de mensen en wat,  
op aarde leeft.

Immanuel, God met ons,  
U zal er zijn,  
elke dag.  
Immanuel, God met ons,  
U zal er zijn,  
elke dag.

U bent de God die mij leidt  
en mijn Vader voor altijd.  
U bent de Redder die voor mij,  
op aarde kwam.  
In elke naam die U heeft,  
wordt verteld hoeveel U geeft,  
om de mensen en wat,  
op de aarde leeft.

Sterke vorst, vredevorst,  
U kwam bij ons,  
als een kind.  
Sterke vorst, vredevorst,  
U kwam bij ons,  
als een kind.

U bent de God die mij leidt  
en mijn Vader voor altijd.  
U bent de Redder die voor mij,  
op aarde kwam.  
In elke naam die U heeft,

wordt verteld hoeveel U geeft,  
om de mensen en wat,  
op de aarde leeft.

Lam van God,  
hoogste Heer,  
U stierf voor ons,  
aan het kruis.

Lam van God,  
hoogste Heer,  
U stierf voor ons,  
aan het kruis.

U stierf voor ons aan het kruis.

Lied 13

Titel: Wees niet bang

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Elly & Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Elk moment, dag en nacht  
bent U heel dichtbij.  
Wees niet bang, Ik help je wel  
zegt U tegen mij

Elk moment, dag en nacht  
bent U heel dichtbij  
Wees niet bang, Ik help je wel  
zegt U tegen mij

Ik hoef niet bang te zijn  
Want U bent erbij  
U bent net zoals een schild  
Zo beschermt U mij

Ik hoef niet bang te zijn  
Want U bent erbij  
U bent net zoals een schild  
Zo beschermt U mij

God, de Heer, gaat mij voor  
Hij is groot en goed  
Ik hoef niet meer bang te zijn  
Hij is groot en goed  
Ik hoef niet meer bang te zijn  
Hij is groot en goed

## Lied 14

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U kent mij als geen ander  
U weet of ik zit of sta  
En U kent ook mijn gedachten  
voordat ik iets zeggen ga  
Dat u mij zo heel goed kent Heer  
daar snap ik dus echt niks van  
't is een wonder boven wonder  
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen  
of het verre oosten gaan  
Overal zult U mij leiden  
U zult altijd naast mij staan  
En u maakte heel mijn lichaam  
Telde ook nog al mijn haar  
Nee, dit kan ik ook niet vatten  
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen

U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen



Lied 15

Titel: Jezus is de Goede Herder

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Elly en Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,  
Jezus hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal,  
brengt mij veilig naar de stal.

Lied 16

Titel: Gebed voor mijn kinderen

Componist: Remco Hakkert

(Nederlandse) Tekst: Geke Wiersma

Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Ik leg de namen van mijn kinderen  
in Uw handen  
graveer Gij ze daarin  
met onuitwisbaar schrift.  
Dat niets of niemand  
ze meer ooit daaruit kan branden,  
ook niet als satan  
ze straks als de tarwe zift

Houdt Gij mijn kinderen vast  
als ik ze los moet laten  
en laat altijd Uw kracht  
boven hun zwakheid staan.  
Gij weet hoe mateloos  
de wereld hen zal haten  
als zij niet in het schema  
van de wereld zullen gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen  
elk verdriet te sparen,  
maar wees Gij wel hun troost,  
als ze eenzaam zijn en bang  
Wil om Uws naams wil hen  
in Uw verbond bewaren  
en laat ze nooit van U vervreemden  
nooit, hun leven lang  
en laat ze nooit van U vervreemden  
nooit, hun leven lang