

Lied 01

Titel: Komt laat ons zingen altezaam

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Edmund S. Lorenz

(Nederlandse) Tekst: Leger des Heils

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Komt, laat ons zingen altezaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn naam!
God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, zegt het voort aan 't verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in 't vaderland:
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij;
Als zijn verlost en juichen wij: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig':
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid;
Laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

Lied 02

Titel: Komt vermoeiden, kom tot Jezus

Componist: K Stainer

Uitvoerende: Orolius & Close singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Komt vermoeiden, komt tot Jezus
Jezus biedt u ruste aan
Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren
Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Eens zult gij de Heer' aanschouwen
in Zijn glorie en Zijn pracht
Stel uw hoop en uw vertrouwen
op Hem Die verlossing bracht

Zondaars komt, wat zou u hind'ren
Jezus neemt de zondaars aan
Hij maakt bidders tot Gods kind'ren
Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Lied 03

Titel: De rivier

Arrangement: Harold Schonewille

Componist: Brain Doerksen

Tweede componist: Michael Hansen

Uitvoering: Projectkoor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Lied 04

Titel: Heer ik kom tot U

Arrangement: Marco den Toom

Componist: George Whelpton

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegale

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn

Jezus, op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Lied 05

Titel: Volle verzeek'ring

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Phoebe P. Knapp

(Nederlandse) Tekst: M.S. Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle verlossing, om vrij te zijn
'k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, 't oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar 't vaderland

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Lied 06

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 07

Titel: In Zijn hand

Componist: Rineke de Wit

(Nederlandse) Tekst: Rineke de Wit

Uitvoerende: Filiae

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Groot, warm, oneindig, ontzagwekkend, heilig,
helend, leidend, veilig is de hand van de Vader.
Van de eerste Alef tot de laatste Tav,
van de wieg tot aan het graf laat Hij ons niet los.

In Zijn hand ligt een onvolmaakte parel.
Weggeborgen in de pal, glipt ze weg,
tussen de veilige vingers door,
koestert zich in het warme zand,
en vergeet de vaderhand...

Groot, warm, oneindig, ontzagwekkend, heilig,
helend, leidend, veilig is de hand van de Vader.
Van de eerste Alef tot de laatste Tav,
van de wieg tot aan het graf laat Hij ons niet los.

In Zijn hand ligt een onvolmaakte parel.
Weggeborgen in de pal, glipt ze weg,
tussen de veilige vingers door,
koestert zich in het warme zand,
en vergeet de vaderhand...

Ze ziet de plotselinge branding niet
van tranen die haar overspoelen,
het verraad van 't zand,
de golven uit de diepe zee van spijt

Maar uit de hemel reikt blindelings
de sterke hand die haar de vrijheid schonk.

En Zijn hand grijpt de parel vast,
en houdt haar liefdevol aan Zijn vader.
Zo zwart en nog vuil van wier en zee
is zij toch Zijn dierb're schat,
schoongespoeld met het water des levens, om niet

Groot, warm, oneindig, ontzagwekkend, heilig,
helend, leidend, veilig is de hand van de Vader.

Van de eerste Alef tot de laatste Tav,
van de wieg tot aan het graf laat Hij ons niet los.

Lied 08

Titel: Grote God die mij bevrijdt

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Dundel

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Lang bleef ik de Heer verwachten
tot Hij zich voorover boog
Want Hij had mijn roep gehoord en
trok mij uit de put omhoog
gaf mij uitzicht op de toekomst
zette mij op vaste grond
leerde mij om weer te zingen
gaf een nieuw lied in mijn mond

Wanneer zorgen mij omringen
en ik zie geen uitweg meer
wilt U mij dan uitkomst brengen
kom mij snel te hulp, o Heer
Geef mij uitzicht op de toekomst
zet mij weer op vaste grond
leer mij om te blijven zingen
geef een nieuw lied in mijn mond

en van uw rechtvaardigheid
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen
Grote God die mij bevrijdt

Lied 09

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 10

Titel: Hij redde mij

Componist: Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Joke Buis en band

Uitvoering: Solozang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Ik zonk in de golven weg
door zonden overspoeld
in de storm die om mij heen
en in mij woedt
Maar de Heer van zee en land
greep, toen ik riep, mijn hand
trok mij op en leidde mij
naar veilig strand

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

God heeft ons geen kalme reis
op deze zee beloofd
maar Hij brengt behouden thuis
wie op Hem hoopt
Hij is Heer van zee en land
wie rooft ons uit Zijn hand?
Hij verdient het mooiste lied
mijn lof en dank

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon,
hield Hij van mij
Hij redde mij. Hij redde mij
Toen niets mij helpen kon
hield Hij van mij

Lied 11

Titel: Heilige Geest van God

Arrangement: Jaap Kramer

Componist: Paul Armstrong

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 12

Titel: Uw rust in mijn wereld

Componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

De Heer is mijn herder,
en ik zal zijn schaap zijn
tevreden en veilig,
want hij zorgt voor alles;
hij weet waar het gras groeit,
en hij laat me slapen aan rimpelloos water.
Daar kom ik tot rust.

Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig
zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet.
Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;
uw herdersstaf troost mij.
Ik ben niet alleen.

Ik zit aan uw tafel,
persoonlijk uitgenodigd;
ik zie voor het raam
de jaloerse gezichten,
terwijl u mijn glas vult,
mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.
Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven
wilt u van uw heerlijke liefde mij geven
en altijd een plek met uw rust in mijn wereld
omdat ik uw huis weet te vinden,
mijn Heer.