

## Lied 01

Titel: De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Componist: Bernard Huijbers

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoerende(n): Elbert Smelt

Tekst:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt  
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Lied 02

Titel: Leef met volle teugen

Componist: Trinity, Jelmer van der Veer en Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Elbert Smelt en Kinga Bán

Uitvoerende(n): Elbert Smelt en Kinga Bán

Tekst:

Op de drempel van het leven  
Staar ik naar de horizon  
Voel me plompverloren en verlegen  
Dat ik sterk ben en gezond  
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet  
Ik zou willen dat je hier blijven kon

Ben niet bang, alleen soms even  
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen  
Voel me broos en moegestreden  
Verlangend naar de overkant, alleen  
Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is  
En ik tel ze, de kostbare momenten

Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht

We hebben het ervaren  
Dat het leven niet om ons draait  
Dat wij alleen maar kunnen varen  
Op de wind die waait waarheen hij waait  
En elke dag een nieuwe kans  
Om elkaar vast te houden

Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht

En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben  
Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden  
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet  
Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde  
Het niet meer weten, niets anders kunnen  
Dan maar bidden in een lied

Leef met volle teugen  
Glimlach elke morgen

Nooit gedacht  
Dat het zo tot een eind zou komen  
Maar ik ga met jou  
Dwars door de winter  
Naar de lente en naar de zomer  
Want jij en ik  
Wij blijven samen  
En blijven zingen  
Tot het eind  
Ik laat jou niet los

Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht

Geniet van je dagen  
Verlies je in de tijd  
Je wordt steeds gedragen  
Tot in alle eeuwigheid  
Geniet van je dagen  
Verlies je in de tijd  
Je wordt steeds gedragen  
Tot in alle eeuwigheid

Dwars door de winter  
Naar de lente  
En naar de zomer  
Want jij en ik  
Wij blijven samen  
Wij blijven zingen  
Tot het eind  
Want jij bent nooit  
Alleen

Lied 03

Titel: Dan zingt mijn ziel

Componist: Carl Gustav Boberg

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,  
de wereld zie die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt, met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!'

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Lied 04

Titel: God maakt vrij

Componist: Brenton Brown en Paul Baloche  
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

In de naam van de Vader,  
In de naam van de Zoon,  
In de naam van de Geest  
Voor uw troon,

Zijn wij hier gekomen  
En verhogen uw naam.  
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan.

Hoor ons loflied, Heer,  
Onze dank weerklinkt,  
Eng'len buigen neer,  
Uw gemeente zingt

En U draagt ons hoog  
Op uw vleugels mee.  
Heel de wereld ziet het:  
(Ja, de wereld ziet het:)

God maakt vrij, God maakt vrij  
In die hoop leven wij.

God maakt vrij, God maakt vrij.  
In die hoop leven wij.  
Ons verdriet wordt een lied.  
God maakt vrij, God maakt vrij.

Lied 05

Titel: Ik wens jou

Componist: Trinity en Gordon Groothedde

(Nederlandse) Tekst: Elbert Smelt / vertaling Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Trinity

Tekst:

Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou

'k wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Lied 06

Titel: Psalm 146 medley

Componist: a. Duitse melodie b. Geneefse melodie

(Nederlandse) Tekst: a. Ad den Besten b. Genootschap Laus Deo, Salus Populo

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God .  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft,  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja, Halleluja.

Zalig hij, die in dit leven  
Jacobs God ter hulpe heeft;  
hij, die door de nood gedreven,  
zich tot Hem om troost begeeft;  
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot  
vestigt op de Heer, zijn God

't Is de Heer van alle heren  
Sions God geducht in macht  
die voor eeuwig zal regeren  
van geslachte tot geslacht  
Sion zing uw God ter eer  
Prijs zijn grootheid, loof de Heer  
Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Lied 07

Titel: Fiësta Celestial

Componist: Johan Smelt, Elbert Smelt, Niek Smelt en Bert Bos  
(Nederlandse) Tekst: Johan Smelt en Elbert Smelt

Uitvoerende(n): Trinity

Tekst:

Estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir

Estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremo-mo-mos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir

Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Es tiempo para dejar tu sitio ven a ver y danzar  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Vida entera, hoy aquí te espera

Estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir

Ouh, estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir

Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Es tiempo para dejar tu sitio ven a ver y danzar  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Vida entera, hoy aquí te espera

Estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir

Estamos de fiesta con Jesús (uoh)  
Al cielo queremos ir (uoh)  
Y todos unidos en la fiesta  
Por Cristo que va a venir



Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Es tiempo para dejar tu sitio ven a ver y danzar  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Vida entera, hoy aquí te espera

Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta  
Vida entera, hoy aquí te espera

*Vertaling:*

*We vieren feest met Jezus  
We zijn onderweg naar de hemel  
en iedereen is verenigd op het feest  
door Jezus die komen gaat*

*Kom, kom, kom naar het feest  
het is tijd om op te staan en te dansen  
Kom, kom, kom naar het feest  
Nieuw leven in al zijn volheid wacht op je vandaag*

Lied 08 (alleen online)

Titel: Psalm

Componist: Marlou en Frank van Essen  
(Nederlandse) Tekst: Marlou van Essen

Uitvoerende(n): Elbert Smelt

Tekst:

Ik verhoog de Koning van 't heelal  
Ik eer Zijn naam mijn leven lang  
Hij die mijn ziel volmaakt behouden zal  
Ik vrees geen dood, ben niet meer bang

Mijn leven is volledig in Zijn hand  
En niemand rooft mij daar vandaan  
Niets kan mij scheiden van Zijn liefde want  
In 't boek des levens staat mijn naam

De Heer is trouw en vol bewogenheid  
Genadig, liefdevol en goed  
Ik kan niet zonder Zijn aanwezigheid  
Ik hunker naar Zijn liefdesgloed

Hij geeft mij kracht om steeds weer door te gaan  
In stormen, twijfels en verdriet  
Zijn plan, Zijn weg voor mij, ik kan het aan  
Omdat Hij telkens uitkomst biedt

Yeshua, Zoon van God, gezalfde Heer  
ik juich, ik roep El Elohim  
Kom Bruidegom, ja keer toch spoedig weer  
'k verlang Uw aangezicht te zien

Ik ben van mijn geliefde en Hij is  
van mij zoals geschreven staat  
Dat Hij mijn tranen in de Hemel wist  
Zijn liefde nimmer mij verlaat

Lied 09 (alleen online)

Titel: God is in ons midden

Componist: Leza Liversage

(Nederlandse) Tekst: Elbert Smelt

Uitvoerende(n): Elbert Smelt

Tekst:

God is in ons midden.  
Laten wij tot Hem bidden,  
nu wij hier in eenheid samen zijn.

God is in ons midden.  
Heilig is de Here;  
buig in stilte Hem ter ere.

Wie Hem roemt,  
wie Hem noemt;  
Heer en Hemelvader,  
kom nu tot Hem nader.

Lied 10 (alleen online)

Titel: Celtic Blessing

Componist: James Edward Moore

(Nederlandse) Tekst: Oud-Ierse zegenwens

Uitvoerende(n): Trinity

Tekst:

May the road rise to meet you  
May the wind be always at your back  
May the sun shine warm upon your face  
the rain fall soft upon your fields

May the road rise to meet you  
May the wind be always at your back  
May the sun shine warm upon your face  
the rain fall soft upon your fields

And until we meet again  
may God hold you in the palm of His hand  
And until we meet again  
may God hold you in the palm of His hand