

Lied 01

Titel: Zie ik sterren aan de hemel staan

Componist: Ralph Carmichael

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uit de bundel(s): Hemelhoog 258, Evangelische Liedbundel 163

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt,
de naam van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn eeuwig licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag
en die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen open gaan,
is het of de dag mij noemt,
de naam van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn eeuwig licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag
en die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.

Lied 02

Titel: God van licht

Componist: Rend Collective Experiment

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Opwekking 807

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

Lied 03

Titel: Hoor een heilig koor van stemmen

Componist: Traditioneel

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uit de bundel(s): Liedboek 2013 726, Liedboek voor de kerken 109

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice'

Tekst:

Hoor een heilig koor van stemmen
staande aan de glazen zee
halleluja, halleluja
God zij glorie, zingen zijn
Menigten die geen kan tellen
als de sterren in hun glans
psalmen zingend, palmen dragend
in de hemel is een dans

Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier
volgend U in uw verzoening
door de diepe doodsrivier
Met uw lijden medelijdend
medestervend in uw dood
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt
Vrede is hun deel voor immer
liefde is hun eeuwig recht
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht

Lied 04

Titel: The Lord's my shepherd

Componist: Stuart Townend / Trinity

(Nederlandse) Tekst: Stuart Townend / Trinity

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Trinity

Tekst:

The Lord's my Shepherd, I'll not want
He makes me lie in pastures green
He leads me by the still, still waters
His goodness restores my soul

He guides my ways in righteousness
And he anoints my head with oil
And my cup it overflows with joy
I feast on his pure delights

Your beauty and love
Pursue me Lord
All the days of my life
All the days of my life
I'll live in the house of my God all my days
For the rest of my life
Forevermore

And though I walk the darkest path
I will not fear the evil one
For You are with me and Your rod and staff
Are the comforts I need to know

And I will trust in You alone
And I will trust in You alone
For Your endless mercy follows me
Your goodness will lead me home

Lied 05

Titel: Heerser over alle dingen

Componist: Matthijn Buwalda & Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda & Kees Kraayenoord

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte 2015 188, Opwekking 672

Uitvoerende(n): Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond'ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

Lied 06

Titel: Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

Componist: William Henry Monk

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uit de bundel(s): Liedboek 2013 951

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice

Tekst:

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald,
ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet.
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.

Liefelijk Licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de door mij wenkt.
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.

Liefelijk Licht, brand als een stille wacht,
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.
Doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht!

Lied 07

Titel: Als alles duister is / We are marching

Componist: a: Jacques Berthier b: Traditioneel

(Nederlandse) Tekst: a: Taizé b: Traditioneel

Uit de bundel(s):

a. Liedboek 2013 598, Tussentijds 163, Op Toonhoogte 2015 251, Hemelhoog 413,
Evangelische Liedbundel 171, Youth for Christ liedbundel 25

b. (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
Een vuur dat nooit meer dooft

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
Een vuur dat nooit meer dooft

We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God

We are marching, we are marching
We are marching in the light of God
We are marching, we are marching
We are marching in the light of God

We are living in the love of God
We are living in the love of God
We are living in the love of God
We are living in the love of God

We are living, we are living
We are living in the love of God
We are living, we are living
We are living in the love of God

We are living in the light of God
We are living in the light of God
We are living in the light of God
We are living in the light of God

We are living, we are living

We are living in the light of God
We are living, we are living
We are living in the light of God

Lied 08 (alleen online)

Titel: Zoek eerst het koninkrijk

Componist: Karen Lafferty

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uit de bundel(s): Gereformeerd Kerkboek 38, Op Toonhoogte 2015 238, Weerklank 249, Opwekking 40, Hemelhoog 88, Evangelische Liedbundel 58, Johannes de Heer 105, Youth for Christ liedbundel 155

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.

En dit alles ontvangt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.

Lied 09 (alleen online)

Titel: Ik was hongerig

Componist: Elly en Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld

Uit de bundel(s): Hemelhoog 703, Evangelische Liedbundel 399, Op Toonhoogte 2015 373

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Lied 10 (alleen online)

Titel: Aan de vruchten

Componist: Henk Doest en Elise Mannah

(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Tekst:

Je hebt van die mensen
die alles wel weten
Geen ruimte voor grijs
Nee, alles zwart/wit

Ze prediken liefde
met wijzende vinger
Ze zeggen precies hoe het zit

Geen betere weg
dan die zij belopen
Wie niet doet als hen
valt buiten de boot

Ze heffen het boek
en ze zeggen heel stellig:
Wij zijn er voor mensen nood

Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom

Maar ook ikzelf heb nu op mijn beurt
direct als ik ben mijn oordeel paraat
Ik wijs naar die mensen die alles wel weten
en dan begint mijn geblaas:

‘Waar is de liefde waar zij over praten
Het gaat toch om doen, om leef liefde voor?’
Dit klinkt wel heel mooi, maar voor mij geldt hetzelfde:
Nu nog de daad bij het woord!

Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom

Plaats ons met wortel en al aan Uw water

zodat er vrucht komen zal
Liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid en trouw
Tederheid en zelfbeheersing
Vruchten in overvloed

Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom

Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom
Aan de vruchten herkent men de boom