

Lied 01

Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland
Componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Philip Paul Bliss
Uitvoerende(n): Martin Brand
Tekst:

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Lied 02

Titel: Leef Vandaag

Componist: Jan Willem van Delft

(Nederlandse) Tekst: Martin Brand

Uitvoerende(n): Martin Brand

Tekst:

'k Heb geen antwoord op jouw vragen
Ik zit hier stil, ik ben bij jou
Ik zal me niet aan antwoord wagen
Alsof ik wel begrijpen zou

Ik voelde mij toen net zo kwetsbaar
Met net zo weinig in de hand
Maar toen mijn avond was gevallen
Klonk een lied diep in mijn hart

Ik leef, jij leeft
Ik draag, jij draagt
En wat morgen zal gebeuren
is voor iedereen de vraag
Dus leef vandaag

'k Bedoel niet dat je niet mag huilen
Of dat je niet meer boos mag zijn
Ik weet alleen dat je mag schuilen
Bij iemand die het wel begrijpt

Je hoeft geen woord tot Hem te spreken
Hij kent jouw vragen en de strijd
Maar ik ben hier niet om lang te preken
Ik zal weer stil zijn, net als jij

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Als ik een ding nog mag zeggen
Voor ik strakjes weer zal gaan
Als jij eens praten wil, ik ben er
Ik zal in alles naast je staan
En als straks iedereen gaat slapen
Maar jij waakt nog in de nacht
Dan hoop ik dat ook jij mag horen
Wat mij toen zo'n vrede bracht

Ik leef, jij leeft
Ik draag, jij draagt
Ik leef, jij leeft
Ik draag, jij draagt
En wat morgen zal gebeuren
is voor iedereen de vraag
Dus leef vandaag

Lied 03

Titel: Medley: Psalm 42 en Als een hert dat verlangt naar water

Componist: a: Loys Bourgeois b: Martin J. Nystrom

(Nederlandse) Tekst: a: Willem Johan van der Molen en Jan Wit b: Martin J. Nystrom

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Lied 04

Titel: U geeft rust

Componist:

(Nederlandse) Tekst:

Uitvoerende(n): Martin Brand

Tekst:

Het litteken blijft..
verteld van de strijd
U heeft ons er door geleid
Toen duisternis kwam
Met nachten vol pijn
Bewees U steeds Uw Hart aan mij

O zing bij elke strijd die komt
Dat dit nooit verstomt

U geeft rust (U geeft rust) in mijn ziel (In mijn ziel)
U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel

'k Heb tranen gehuild
In tijden van rouw
Maar vreugde kwam als morgendauw
U bent bij het graf
Maar ook bij het feest
U bent altijd trouw geweest

O zing bij elk geschenk dat komt
Dat dit nooit verstomt:

U geeft rust (U geeft rust) in mijn ziel (In mijn ziel)
U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel

U leidt ons door lijden (echo: U leidt ons door lijden)
U leidt ons naar zegen (echo: U leidt ons naar zegen)
En U maakt ons krachtig (echo: U maakt ons krachtig)
In tijden van strijd, mijn God

U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel

U geeft rust (U geeft rust) in mijn ziel (In mijn ziel)
U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel

Ik vertrouw (Ik vertrouw)
U bent trouw (U bent trouw)
U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel
U geeft rust
U geeft rust in mijn ziel

Lied 05

Titel: Hoor een heilig koor van stemmen

Componist: Albert de Klerk

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice

Tekst:

Hoor een heilig koor van stemmen
staande aan de glazen zee
halleluja, halleluja
God zij glorie, zingen zijn
Menigten die geen kan tellen
als de sterren in hun glans
psalmen zingend, palmen dragend
in de hemel is een dans

Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier
volgend U in uw verzoening
door de diepe doodsrivier
Met uw lijden medelijdend
medestervend in uw dood
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt
Vrede is hun deel voor immer
liefde is hun eeuwig recht
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht

Lied 06

Titel: Anthem of Love

Componist:

(Nederlandse) Tekst:

Uitvoerende(n): Trinity

Tekst:

Si daría todo lo que tengo
Pero sin tener el Amor
Todo-lo-otro no vale la pena
Es la fuerza mas superior

If I would give up everything
Without ever giving true love
Than I haven't given a thing
'Cause love is more than enough

There's more to this life than we'll ever know
Or we could imagine, until we are home

Love is the anthem, the song of our hearts
The hymn of forgiveness where everything starts
From the first breath we take to the last one we breathe
Let's sing the anthem of love in between

El verbo no altera el futuro
Las obras lo pueden cambiar
Donde dos o tres están juntos
Nuestro Dios en su amor estará

Words alone can't change the future
But actions can change history
If we would just love one another
What a beautiful life this could be

Nana

Nana

El amor

El amor

Nothing else

Nothing more

It's all that we need it's enough

Hemos sidos llamados
A Reflejar el amor de Jehova
Compartiendo la vida con otros
Compartiremos Su vida aca

We have been called
To reflect God's love
As we share life with others
We share Your life here

Lied 07

Titel: Dan zingt mijn ziel

Componist: Carl Gustav Boberg

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en Vocals 'Circle of Friends'

Tekst:

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt, met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!'

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.