

Lied 01

Titel: Psalm 66: 1 en 7

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Breek, aarde, uit in jubelzangen  
Gods glorieijke naam ter eer  
Laat van alom Hem lof ontvangen  
Geducht zijn uwe daden, Heer  
Uw tegenstanders, diep gebogen  
aanvaarden veinzend uw beleid  
Heel d'aarde moet uw naam verhogen  
psalmzingen uwe majesteit

De naam des Heren zij geprezen  
Hij, die getrouw is en nabij  
heeft mijn gebed niet afgewezen  
De Heer is goed geweest voor mij

Lied 02

Titel: Heer wees mijn gids

Componist: C H Purday

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Heer, wees mijn gids  
op heel mijn levenspad,  
wees Gij mijn gids.  
Wijs mij de weg  
naar Sions gouden stad,  
wees Gij mijn gids.  
Blijf dicht bij mij,  
ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust  
en veilig volg 'k uw spoor.

'k Was vroeger blind  
en dwaalde van het pad,  
want 'k had geen gids;  
ver dwaald' ik af,  
totdat ik ernstig bad:  
'Wees Gij mijn gids'.  
Hij heeft verhoord  
'k ben nu verheugd en blij  
want Jezus kwam  
en nu is 't licht voor mij

Nu aan zijn hand  
dwaal 'k nimmer van de weg,  
Hij is mijn gids.  
't Zij door moeras  
of wel langs struik en heg  
leidt mij mijn gids.  
Licht, vriend'lijk licht  
stroomt van zijn aangezicht,  
'k houd daarom steeds  
het oog op Hem gericht.

Lied 03

Titel: Jezus is de Goede Herder

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Elly en Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,  
Jezus hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal,  
brengt mij veilig naar de stal.

Lied 04

Titel: Wees mijn leidsman

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: J. Hughes

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoerende(n): Christelijk mannenkoor Stadskanaal en samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Wees mijn Leidsman, trouwe Here,  
voer mij, pelgrim, door de nacht.  
Ik ben zwak, maar U bent machtig,  
van wie 'k al mijn steun verwacht  
Brood des hemels, brood des hemels,  
voed mij door uw heil'ge kracht,  
voed mij door uw heil'ge kracht.

Open uw kristalfonteinen  
waar de heilstroom uit ontspringt.  
Laat uw wolkkolom verschijnen,  
als mij moed en kracht ontzinkt.  
Doe mij reizen, doe mij reizen  
door uw trouwe zorg omringd,  
door uw trouwe zorg omringd.

Lied 05

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Martin Zonnenberg & Riex van der Velde

Componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende(n): Christelijk mannenkoor Stadskanaal en samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen  
Vader, wat Gij doet is goed  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

Lied 06

Titel: Daar bij Hem

Componist: Charles Albert Tindley  
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Joke Buis

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Als je in de storm bezwijkt  
op de golven van de tijd.  
Als de wolken het doen lijken  
of de zon niet langer schijnt.  
In dat land van louter licht  
hebben wij veel beter zicht  
en begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Als je moe of eenzaam bent,  
zelf de weg vooruit niet kent.  
Richt je hart op Gods beloften  
want Hij blijft ons fundament.  
Blijf vertrouwen, want je bouwt  
op de Heer die van ons houdt.  
Eens begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt  
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.  
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Dreigt gevaar aan elke kant,  
gaat het boven ons verstand  
hoe God deze weg kon wijzen  
naar het lang beloofde land.  
Hij is altijd trouw geweest  
en Hij leidt ons met zijn Geest.  
Eens begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt  
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.  
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt  
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.

Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Lied 07

Titel: Psalm 91 - U bent mijn schild

Componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende(n): The Psalmproject

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobijnerkerk

Tekst:

Hij die op God's bescherming wacht  
krijgt van de hoogste koning  
een schuilplaats waar hij overnacht  
beschutting in z'n woning

Hij die op God's bescherming wacht +band  
krijgt van de hoogste Heer  
een schuilplaats waar hij overnacht  
beschutting keer op keer

Ik zeg tot God U bent mijn schild  
mijn vesting in de nood  
Op U vertrouw ik Heer  
U bent mijn toevlucht in de dood

Ik steun op God mijn toeverlaat  
in angst en in mijn pijn  
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat  
Hij zal mijn redding zijn

Ik zeg tot God U bent mijn schild  
mijn vesting in de nood  
Op U vertrouw ik Heer  
U bent mijn toevlucht in de dood



Lied 08

Titel: 'k Stel mijn vertrouwen

Arrangement: Jan Mulder, André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional, Henriëtte Maaijen

Uitvoerende(n): Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.

Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,  
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.  
Want God heeft lief, wie worden als een kind.  
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Lied 09

Titel: Zo stevig als wat

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende(n): Marcel & Lydia Zimmer, kinderkoor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven  
zo is de Heer altijd om je heen.  
En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven  
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen

Wie in alles op de Heer vertrouwt  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk  
dan maak je God zo ontzettend blij  
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk  
Wie van Hem houdt, die zegent Hij

Wie in alles op de Heer vertrouwt  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Lied 10

Titel: Heer U bent altijd bij mij

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U doorgrondt en kent mij  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten  
mijn liggen en mijn gaan  
De woorden van mijn mond, o Heer  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zal gaan  
ik weet dat U daar bent

Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
elke dag

Heer U doorgrondt en kent mij  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven  
U bent oneindig groot  
ik dank U voor dit wonder, Heer  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal  
dat U steeds bij mij bent

Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
elke dag

Heer, doorgrond en toets mijn hart

wat ik denk en doe en zeg  
Laat me zien waar ik niet moet gaan  
Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
Heer, U bent altijd bij mij  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
elke dag.

## Lied 11

Titel: Ik wandel in het licht met Jezus

Arrangement: M den Toom

Componist: Onbekend

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Alt

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Ik wandel in het licht met Jezus  
het donk're dal ligt achter mij  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen  
Welk een liefdevolle vriend is Hij

Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,  
Die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus  
mijn ziel is Hem gans toegewijd  
met Hem verrezen tot nieuw leven  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid

Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem

Lied 12

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Newton

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Genade, zo oneindig groot  
dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond