

Lied 01

Titel: Jezus wat een heerlijke naam

Componist: Tanya Riches

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uit de bundel(s): Opwekking 493, Hemelhoog 600

Uitvoerende(n): Dwight Dissels (zang), Elisha Amonoo Neizer (piano), Joël Slagtand (cajon)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Jezus, wat een heerlijke naam,
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
Al mijn schuld is weggedaan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam,
Zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
Waarheid die mij sterk doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam,
Heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
Held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
Liefde die mij op doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Lied 02

Titel: Echte Nederlander

Componist: Dwight Dissels

(Nederlandse) Tekst: Dwight Dissels

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Dwight Dissels (zang), Elisha Amonoo Neizer (piano), Joël Slagtand (cajon)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

'k Ben geboren en getogen
In het noorden van Zaandam
Op zo'n 5 minuten lopen
Van de Zaanse Schans

En ik zag vanuit van mijn zolder
Dat was het penthouse bij ons thuis
Hoe het licht scheen door de wieken
van de molen op ons huis

Ik speelde voetbal in de straten
Met de kinderen uit de buurt
En we droomden van de toekomst
In een fel oranje shirt

En m'n moeder kookte 's avonds
Gewoon om half 6
Met de smaak van Suriname
Een oer-Hollands gerecht

Van het verhaal zoals het mijne
Zijn er 17 miljoen
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik deel
En hoe ik omga met mijn burens
Dat ik een echte Nederlander ben

Ik heb mijn zussen moeten leren
Als ze op straat werd gepest
Je bent geen millimeter minder
Maar ook niet beter dan de rest

Je zult de waarheid moeten vinden
In een zee van meningen en shows
Maar tegelijk ook respecteren
Waar een ander in gelooft

En soms vecht je voor je plekje
Heel even ondergaan
En soms geef je mensen voorrang
'Wilt u zitten, ik kan staan'

Ik kan werken of studeren
Ik kan worden wat ik wil
We zijn hetzelfde hoe ik ook van jou verschil

Van het verhaal zoals het mijne
Zijn er 17 miljoen
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik meeleef
Hoe ik zorg draag voor mijn naaste
Dat ik een echte Nederlander ben

Van het verhaal zoals het mijne
zijn er 17 miljoen
En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend

Maar je ziet aan hoe ik deel
hoe ik omga met mijn burens
Dat ik een echte Nederlander ben

Lied 03

Titel: Psalm 126 - De Nieuwe Psalmberijming

Componist: Traditioneel

(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper

Uit de bundel(s): De Nieuwe Psalmberijming 126

Uitvoerende(n): Hollands Mannen Ensemble en Kloosterkerk Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Het was een droom, toch was het waar:

de Heer bracht ons weer bij elkaar.

Naar huis, naar Sion gingen wij.

Wat lachten wij, we waren vrij!

De volken die het zagen, zeiden:

'Groot is de Heer die hen bevrijdde.'

De Heer was met ons lot begaan.

Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

Heer, help ons en sta ons weer bij;

herstel ons land en keer het tij.

Wil, als een beek in de woestijn,

ook ditmaal levensreddend zijn.

Wie huilen moet als hij gaat zaaien,

zal juichen bij het koren maaien.

In tranen ging hij weg van huis,

blij komt hij met de oogst weer thuis.

Lied 04

Titel: Voor hen die ons regeren

Componist: Heinrich Schütz

(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 994, Tussentijds 214, Zingend Geloven 2-97

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Voor hen die ons regeren
de hoofden van het land
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen
die ons zijn aangezegd

Wij bidden ook om vrede
de aftocht van geweld
Heer, dat wij niet vergeten
hoe Gij de namen telt
bewaars het land voor overmoed
en voor het blinde razen
de stemmen van het bloed

O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven
O God van Israël

Lied 05

Titel: Heer ik roep vanuit het dal - Psalm 42 - The Psalm Project

Componist: Matt Boswell, Matt Papa

(Nederlandse) Tekst: Roeland Smith, Wicher Schuurman

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): The Psalm Project

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Heer, ik roep vanuit het dal,
hopeloos verloren,
zwaar gehavend door de val.
Kunt u mij wel horen?
Eindeloos heb ik gesmeekt:
Heer, kom mij bevrijden!
Toch, ook als de doorn nog steekt,
zal mijn hart U prijzen.

Oh, mijn ziel, houd je vast aan God!
Mijn hulp, mijn rots zal ik prijzen.
Zing het uit in de zwaarste storm.
U blijft mijn God, mijn bevrijder.

Als het goede leven stopt,
welvaart tot een eind komt.
Als ik arm word zoals Job,
God, wees dan mijn rijkdom.
In de nacht kijk ik omhoog,
laat uw trouw toch blijken.
Tot ik zie wat ik geloof,
zal mijn hart U prijzen.

Lied 06

Titel: De Heer is mijn Bevrijder

Componist: Keith Getty, Kristyn Getty, Nathan Nockels, Jonas Myrin

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Opwekking 826

Uitvoerende(n): Vocal Collective

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdrong
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn Bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn Bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de Trooster
De Heer is mijn Bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de Trooster

De Heer is mijn Bevrijder
De Heer is mijn Bevrijder
De Heer is mijn Bevrijder

Lied 07

Titel: God maakt vrij

Componist: Brenton Brown, Paul Baloche

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 322, Opwekking 720, Hemelhoog 475

Uitvoerende(n): Dwight Dissels (zang), Elisha Amonoo Neizer (piano), Joël Slagtand (cajon)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

In de naam van de Vader

In de naam van de Zoon

In de naam van de Geest voor Uw troon

Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam

U geeft ons genade, U roepen wij aan

In de naam van de Vader

In de naam van de Zoon

In de naam van de Geest voor Uw troon

Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam

U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt

En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee

Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij

In die hoop leven wij

Ons verdriet wordt een lied

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij

Lied 08 (alleen online)

Titel: No longer slaves

Componist: Brian Johnson, Jonathan David Helser, Joel Case

(Nederlandse) Tekst: Brian Johnson, Jonathan David Helser, Joel Case

Uit de bundel(s): Opwekking 794

Uitvoerende(n): Dwight Dissels (zang), Elisha Amonoo Neizer (piano), Joël Slagtand (cajon)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
'till all my fears are gone.

I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother's womb, You have chosen me.
Love has called my name.
I've been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

I am surrounded by the arms of a Father
I am surrounded by songs of deliverance
We've been liberated from our bondage
We're the sons and the daughters
Let us sing our freedom

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

Lied 09 (alleen online)

Titel: Jezus Overwinnaar

Componist: Kees Kraaijenoord, Eline Bakker, Reyer van Drongelen

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraaijenoord, Eline Bakker, Reyer van Drongelen

Uit de bundel(s): Opwekking 832

Uitvoerende(n): Dwight Dissels (zang), Elisha Amonoo Neizer (piano), Joël Slagtand (cajon)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilld door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht

Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar

Lied 10 (alleen online)

Titel: Glorie aan God

Componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 306, Opwekking 354, Hemelhoog 583, Evangelische Liedbundel 245

Uitvoerende(n):

Locatie:

Tekst:

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God
glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn trouw, eeuwig Zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God
glorie aan God.

Kondigt het aan door de kracht van Zijn naam,
heel de aard' wordt vervuld van Zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God

glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en Zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God
glorie aan God.