

Lied 01

Titel: Kom tot uw heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: G F Root

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

Kom tot uw Heiland, toef langer niet
kom nu tot Hem, die redding u biedt
die ook voor u de hemel verliet
hoor naar Zijn roepstem, kom

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad'ren rond om de troon
daar waar de eng'len staan

Laat kind'ren komen zo klonk Zijn stem
spring op van vreugd, verblijd u in Hem,
o, luister naar die lief'lijke stem,
toef langer niet, maar kom!

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad'ren rond om de troon
daar waar de eng'len staan

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad'ren rond om de troon
daar waar de eng'len staan

Lied 02

Titel: Heilig, heilig, heilig

Componist: Nicaea

(Nederlandse) Tekst: W. Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

Heilig, heilig, heilig! Heer God, almachtig!
Vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al Uwe eng'len, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Lied 03

Titel: Eens brachten de moeders

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional / Henriëtte Maaijen

Uitvoerende(n): Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare en samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Eens brachten de moeders,
hun kinderen tot Jezus
Toen spraken de discipelen
Ga weg van de Heer
Maar Jezus zag ze henen gaan,
en hij sprak ze o zo vriendelijk aan
Laat o laat de kinderen komen tot Mij

Want juist aan de kleinen wil
Ik Mijn liefde geven.
Het Koninkrijk der hemelen
dat is er voor hen".
Toen spreidde Hij Zijn armen wijd
en toonde Zijn genegenheid
aan alle kinderen die kwamen bij Hem.

Wie niet als een kind wordt
en leert om te ontvangen,
die zal beslist niet binnengaan
in Gods Koninkrijk.
Heer', leert U mij als hen te zijn,
maak mij ontvankelijk en klein
Laat mij het kind zijn dat U ziet in mij.

Lied 04

Titel: Zegen de kind'ren, Heer
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:

Zegen de kind'ren, Heer,
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze als maar weer,
met Uw liefde warmen.

Zegen de kind'ren, Heer
en bescherm hun leven.
Wilt U ze keer op keer,
Uw genade geven.

Zegen de kind'ren, Heer,
houd ze in U geborgen.
Nu nog zo broos en teer,
maak ze sterk voor morgen.

Lied 05

Titel: Psalm 105

Arrangement: Klaas Jan Mulder, André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, Jan Wit

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Looft God den Heer, en laat ons blijde

Zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,

verblijdt u, geeft Zijn naam de eer.

Vraagt naar des Heren grote daden;

zoekt Zijn nabijheid, Zijn genade.

Gedenkt hoe Hij Zijn oordeel velt,

Zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.

God, die aan ons Zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in 't duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham Zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.

Lied 06

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Denise Brand

Componist: Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende(n): Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven;
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
Zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag,
Aan wat Zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.

Prijs zijn naam (4x)

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust,
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 07

Titel: Bron van liefde, licht en leven
Arrangement: Bert Kruis
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:

Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 08

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 09

Titel: Verborgen zegen

Arrangement: Mark Brandwijk

Componist: Laura Story

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Wij vragen zegen en levenskracht,
Voorspoed voor ons gezin,
Bescherming voor de nacht.
Wij vragen vrede, genezing, troost,
Bidden dat Uw sterke hand
de pijn verdrijft, verzacht.
En al die tijd hoort U ons smeekgebed
en in Uw liefde geeft U wat het beste is.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

Wij vragen wijsheid: Heer, spreek tot ons.
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons.
U bent toch liefde, U bent toch goed
Zijn dan de beloften uit Uw Woord soms niet genoeg
En al die tijd hoort U ons hulpgeroep
en smeedt U een beproefd en diep geloof.

Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
hoe dichtbij U bent
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.

En als het donker het lijkt te winnen,
worden wij eraan herinnerd,
Wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis,
nog ver van huis.

Want wat als Uw zegen komt door regen
en U ons heelt door tranen heen
Wat als die slapeloze nachten tonen,

hoe dichtbij U bent.

Wat als ons onvervuld verlangen,
Het verdriet dat ons verlamt,
Wijst op een dorst die groter is,
dan deze wereld lessen kan.
Wat als moeite en strijd,
regen en storm, verdriet en pijn,
Uw verborgen zegen zijn.

Lied 10

Titel: Bij God ben ik geborgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: J. Berthier

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Zanggroep Vocaal & samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.

In God alone my soul can find rest and peace,
in God my peace and joy.
Only in God my soul can find it's rest,
find it's rest and peace.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.