

Lied 01

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Lied 02

Titel: Eén naam is onze hope

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Samuel John Stone

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' kerk,
zij rust in énen dope
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!

Lied 03

Titel: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Arrangement: Henk van der Maten
Componist: Stuart Townend, Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 04

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 05

Titel: Bewaar de eenheid van Gods Geest

Arrangement: André van Vliet

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. de Vries

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Bewaar de eenheid van Gods Geest,
den eenheid die God geeft.

Hij scheidt gemeenschap onderling,
waar de gemeent' uit leeft.

De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.

Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.

Eén lichaam en één heil'ge Geest,
die de gemeente leid.

Eén hoop omdat de Heer ons riep
in zijn goedgunstigheid.

Eén Heer en één geloof in Hem,
één doop in 't watergraf.

Eén God en Vader, die aan ons
zijn heil en vrede gaf.

Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.

God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.

Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.

Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 06

Titel: Bouw uw koninkrijk

Componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Sharon Kips & At Once

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Lied 07

Titel: Heer uw licht en uw liefde

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uitvoerende(n): Vocals, Gerald Troost, JGK Immanuel en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard' vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest

stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Lied 08

Titel: Kroon Hem met gouden kroon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: G.J. Elvey

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!