

Lied 01

Titel: Hark the herald angels sing

Componist: Felix J.L. Mendelssohn-Bartholdy

(Nederlandse) Tekst: Charles Wesley

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Hark! The herald angels sing
glory to the newborn King.
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled.
Joyful all ye nations rise,
join the triumph of the skies.
With th'angelic host proclaim:
Christ is born in Bethlehem.
Hark! the herald angels sing
glory to the newborn King.

Christ, by highest heav'n adored,
Christ, the everlasting Lord.
Late in time behold Him come
offspring of a virgin's womb.
Veiled in flesh the Godhead see,
hail th'incarnate Deity!
Pleased as man with man to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Hark! the herald angels sing
glory to the newborn King.

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft.
Gij die ons geworden zijt,
taal en teken in de tijd.
Al Uw glorie legt Gij af,
ons tot redding uit het graf.
Dat wij ongerept en rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer.

Lied 02

Titel: Negen maanden lang

Componist: Onbekend

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis (zang), Rob Buis (piano), Cor Mutsers (gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Negen maanden lang
heb ik op Jou gewacht,
het licht in mij verborgen,
eeuwenlang verwacht.

Negen maanden lang
gekoesterd, heel dichtbij.
Ik voelde Je bewegen,
God zelf groeide in mij.

En nu dat jij er bent
staat de tijd heel even stil
en heel de schepping houdt haar adem in.
Voor een God
die zo kwetsbaar en klein,
verweven met mij raakte,
mijn Kindje wilde zijn.
Het licht van de wereld,
Verlosser uit de allerdiepste nacht.
Jezus, God met ons,
Jij groeide in mijn eigen schoot.

Met mijn eigen ogen
zie ik hoe Gods trouw,
zomaar in mijn armen,
zichtbaar wordt in Jou.

Negen maanden lang
en nu kijk Jij me aan.
Door jou wordt alles anders
een nieuwe dag breekt aan.

En nu dat jij er bent
staat de tijd heel even stil
en heel de schepping houdt haar adem in.
Voor een God
die zo kwetsbaar en klein,
verweven met mij raakte,

mijn Kindje wilde zijn.
Het licht van de wereld,
Verlosser uit de allerdiepste nacht.
Jezus, God met ons,
Jij groeide in mijn eigen schoot.
Jij groeide in mijn eigen schoot.

En nu dat jij er bent
staat de tijd heel even stil
en heel de schepping houdt haar adem in.

Lied 03

Titel: Ik hoor de klokken klinken

Componist: Jean Baptiste Calkin, Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver
(Nederlandse) Tekst: Trijnie Hilberts, Rob Favier, Raëma Hamersma

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Virtueel koor van diverse artiesten

Locatie: thuisopnames

Tekst:

Ik hoor de klokken in de nacht.
De oude klanken vol van kracht.
Ze zingen van het Koningskind
en wie bij Hem de vrede vindt.

En de klokken zingen: "vrede op aarde"
als een koor dat jubelt: "vrede op aarde"
in mijn hart weerklinkt het "vrede op aarde"
Vrede op aarde, ook voor ons.

Maar in mijn wanhoop kniel ik neer
en vraag: waar is die vrede Heer?
Het lied verstomt, haat overheerst
Geen vrede op aarde, niet voor mij

Maar de klokken zingen: "vrede op aarde"
als een koor dat jubelt: "vrede op aarde"
Wie kan de klank nog horen? Vrede op aarde.
Vrede op aarde, ook voor ons

Dan klinkt opeens voluit en sterk:
God is niet dood, maar aan het werk
Vrede op aarde, vrede op aarde
zodat zijn liefde overwint
met vrede op aarde, ook voor ons.

En met het hemelse gezang,
breekt er een nieuwe wereld aan.
Een stem klinkt in het hoogste lied,
van vrede op aarde, ook voor ons.

En de klokken zingen: "vrede op aarde"
als een koor dat jubelt: "vrede op aarde"
in ons hart weerklinkt het "vrede op aarde"
Vrede op aarde, ook voor ons.

Hoor je ook de klokken zingen? "Vrede op aarde"
Als boodschap van het leven? "Vrede op aarde"

Laat het in je hart weerklinken: Vrede op aarde
Vrede op aarde, ook voor ons.

Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, ook voor ons.

Lied 04

Titel: O come all ye faithful

Componist: John F. Wade

(Nederlandse) Tekst: John F. Wade

Uit de bundel(s): Hemelhoog 142

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice en samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

O come, all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
Come and behold Him
Born the King of Angels!
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord

God of God,
Light of Light,
O Lo! He abhors not
the Virgin's womb
Very God,
Begotten, not created:
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord

Sing, choirs of angels
Sing in exultation
Oh, come, oh come
ye to Bethlehem
Come and behold Him
Born the King of Angels
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, Die ons liefhebt,
U behoort ons harte.

Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden,
Die Koning.

Lied 05

Titel: In Bethlehems stal

Componist: William Croft

(Nederlandse) Tekst: Ds. Jan de Liefde

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 84, Weerklank 126, Evangelische Liedbundel 103, Johannes de Heer 613, Lieder van het Leger des Heils 460

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Lied 06

Titel: Nu sijt willekome

Componist: Louis Toebosch

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Ars Musica Kamerkoor

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Nu sijt willekome

Jesu lieven Heer,

Gij komt van alsoo hoghe,

van alsoo veer

Nu sijt willekome

van den hoghen hemel neer.

Hier al in dit aertrijck

sijt Gij gesien noijt meer.

Kyrieleys

Christe kyrieleison

laet ons singen blij

Daar meed'ooch onse leijsen

beghinnen vrij

Jezus is geboren

op den heijligen Kersnacht

Van een maget reijne

die hoog moet sijn geacht

Kyrieleys

D' herders op den velde

hoorden een nieu liedt

Dat Jezus was geboren

sij wisten 't niet

Gaet aan geender straten

en gij sult hem vinden klaer

Beth'lem is de

Beth'lem is de

Beth'lem is de stede

daer 't is geschiet voorwaer

Kyrieleys

Lied 07

Titel: Ik kniel aan uwe kribbe neer

Componist: Johann Sebastian Bach

(Nederlandse) Tekst: Pauline Wefers Bettink, Jan Wit

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 475, Op Toonhoogte (2015) 83, Weerklank 125,

Hemelhoog 139, Hervormde Bundel 21

Uitvoerende(n): Urker Mans Formatie en samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Ik kniel aan uwe kribbe neer
o Jezus, Gij mijn leven
Ik kom tot U en breng U, Heer
wat Gij mij hebt gegeven
O, neem mijn leven, geest en hart
en laat mijn ziel in vreugd' en smart
bij U geborgen wezen

Ik lag in donkerheid en nacht
Gij waart mijn zon, mijn luister
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister
O Jezus, wil mijn zonneshijn
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn
dan heb ik niets te vrezen

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen
O zonlicht, mild en mateloos
uw gloed heeft mij genezen
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Lied 08

Titel: Joy to the world / Blaas de bazuin

Componist: G.F. Händel

(Nederlandse) Tekst: Isaac Watts, André F. Troost

Uit de bundel(s): Zingende Gezegend 106

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice, Urker Mans Formatie, Ars Musica Kamerkoor en samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Joy to the world, the Lord has come.

Let earth receive her King.

Let every heart

prepare Him room.

And heaven and nature sing

and heaven and nature sing,

and heaven, and heaven

and nature sing.

Blaas de bazuin, de loftrompet

en richt hoog op uw hoofd.

De toekomst staat in deze ster,

nu is de vrede niet meer ver.

De dag die God belooft,

de dag die God belooft.

Hosanna, de dag

die God belooft.

Blaas de bazuin en sla de trom

en roep: Victoria!

Geen leven is nu zonder zin.

Gegeven is: een nieuw begin.

O, zing halleluja.

O, zing halleluja.

Hosanna, o zing,

halleluja.

Lied 09

Titel: Hoor je wat ik hoor

Componist: Gloria Shayne Baker

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis (zang), Rob Buis (piano), Cor Mutsers (gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Zegt de wind zacht tot het kleine lam:

Zie je wel wat ik zie?

Heel hoog in de lucht, lief klein lam.

Zie je wel wat ik zie?

Een ster, een ster,

dansend op haar vlucht.

Met een staart als vliegers in de lucht.

Met een staart als vliegers in de lucht.

Zegt de lam tot de herder in het veld:

Hoor je wel wat ik hoor?

Luister goed, herder in het veld.

Hoor je wel wat ik hoor?

Een lied, een lied,

hoger dan het bos.

En het bruist als de branding van de zee.

En het bruist als de branding van de zee.

Zegt de herder wat hij heeft gehoord:

Weet je al wat ik weet?

Aan de koning, wat hij heeft gehoord:

Weet je al wat ik weet?

Een kind, een kind,

rillend van de kou.

Hij verdient ons zilver en ons goud.

Hij verdient ons zilver en ons goud.

Hij verdient ons zilver en ons goud.

Zegt de koning aan het hele volk:

Luister naar mijn woorden.

Bid om vrede voor het hele volk.

Luister naar mijn woorden.

Dat kind, dat kind

slapend in de nacht

zal het licht zijn dat lang is verwacht.

Zal het licht zijn dat lang is verwacht.

Hij zal het licht zijn dat lang is verwacht.

Weet jij al wat ik weet?
Hoor je wel wat ik hoor?

Lied 10

Titel: Vrede daalt op aarde neer

Componist: Frederic Chopin

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis (zang), Rob Buis (piano), Cor Mutsers (gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Zijn ster aan de hemel
Die leidt ons naar de Heiland;
het Kind van Bethlehem, Hij kwam
als Immanuël.

Gods Zoon brengt genezing,
herstelt gebroken harten.
Zijn liefde straalt; de koudste ziel
smelt als sneeuw voor de zon.

In de lucht klinken stemmen;
engelen die zingen:
Ere zij God! Zijn vrede daalt nu neer.

Aan wie Hem geloven,
geeft Hij het eeuwig leven.
En Christus' koninkrijk houdt stand
tot in eeuwigheid!

In de lucht klinken stemmen;
engelen die zingen:
Ere zij God! Zijn vrede daalt nu neer.

Glorie aan God!
Glorie aan God!
Zijn vrede daalt op aarde neer.
Zijn vrede daalt op aarde neer.

Lied 11

Titel: Daar is uit 's werelds duist're wolken

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets

Uit de bundel(s): Liedboek 26, Op Toonhoogte (2015) 76, Johannes de Heer 593, Lieder
van het Leger des Heils 450

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een Licht der lichten opgegaan.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is 'Wonderbaar', Zijn daden

zijn wond'ren van genaad' alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders treên.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden

de vreed' op aard' en in mijn ziel

Doe alle volken tot U vlieden,

dat al wat ademt voor U kniel

Des Heren ijver zal bewerken,

dat Hij de zetel, U bereid

met recht en met gericht zal sterken.

Hem zij de lof in eeuwigheid.

Lied 12

Titel: Gij zijt het Licht

Componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Jan Stolk

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Gij zijt het licht,
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.

Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht.

Lied 13

Titel: Still, still

Componist: Bob Chilcott

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Ars Musica Kamerkoor

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Still, still,
still, still, still
weil's Kindlein schlafen will
Maria tut es nieder singen,
ihre keusche Brust darbringen,
Still, still, still,
weil's Kindlein schlafen will
Still

Schlaf, schlaf, schlaf
mein liebes Kindlein schlaf
Die Engel tun schon musizieren
vor dem Kindlein jubilieren
Schlaf, schlaf, schlaf
mein liebes Kindlein schlaf, schlaf

Groß, groß, groß
die Lieb' ist übergroß
Gott hat den Himmelsthron verlassen
und muss reisen auf der Strassen
Groß, groß, groß
die Lieb' ist übergroß

Lied 14

Titel: Go tell it on the mountain

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 484, Op Toonhoogte (2015) 79

Uitvoerende(n): Vocal Group Voice, Urker Mans Formatie, Ars Musica Kamerkoor en samenzang

Locatie: Laurenskerk in Rotterdam

Tekst:

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth!

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Lied 15

Titel: Eer zij God in onze dagen

Componist: Frans volkslied

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 487, Op Toonhoogte (2015) 77, Weerklank 117,
Hemelhoog 128, Lieder van het Leger des Heils 6

Uitvoerende(n): Joke Buis (zang), Rob Buis (piano), Cor Mutsers (gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lied 15

Titel: Ere zij God

Componist: Franz Albert Schulz

(Nederlandse) Tekst: Isaac Bikkers

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 78, Weerklank 118, Evangelische Liedbundel 101,
Johannes de Heer 48

Uitvoerende(n): Virtueel koor

Locatie: thuisopnames

Tekst:

Ere zij God,
ere zij God,
in den hoge,
in den hoge,
in den hoge.

Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde,
vrede op aarde,
vrede op aarde,
vrede op aarde.

In de mensen,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen
een welbehagen,
een welbehagen.

Ere zij God,
ere zij God,
in den hoge,
in den hoge,
in de hoge.

Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen en welbehagen.

Amen, amen.

