

Lied 01

Titel: O kom o kom Immanuel

Componist: Thomas Helmore

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 466, Op Toonhoogte (2015) 97, Hemelhoog 145,

Evangelische Liedbundel 99

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

Lied 02

Titel: Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Componist: Johann Wolfgang Franck

(Nederlandse) Tekst: Everard Egidius Gewoin

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 442, Op Toonhoogte (2015) 99, Weerklank 112, Johannes de Heer 595a, Hervormde Bundel 1938 7, Liederen van het Leger des Heils 449

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.
O Gij, wiens aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Lied 03

Titel: Een lied weerklinkt in deze nacht

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 479

Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid.

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid

Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied.
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis

Lied 04

Titel: In de nacht gekomen

Componist: Gustav Holst

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 505, Zingende Gezegend 121

Uitvoerende(n): Vocals of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen -
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskkenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Lied 05

Titel: Mary did you know

Componist: Buddy Green, Mark Lowry
(Nederlandse) Tekst: Buddy Green, Mark Lowry

Uit de bundel(s): Hemelhoog 146

Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Mary did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

Mary did you know that your baby boy
Will give sight to the blind man?
Mary did you know that your baby boy
Would calm a storm with His hand?
Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod
And when you kissed your little baby,
You've kissed the face of God?
Oh, Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb!

Mary did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy
Will one-day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?
And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM.
Great I AM!

Lied 06

Titel: Wij staan aan een kribbe

Componist: William James Kirkpatrick

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 503

Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Lied 07

Titel: Ere zij God

Componist: Franz Albert Schulz

(Nederlandse) Tekst: Isaac Bikkers

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 78, Weerklank 118, Evangelische Liedbundel 101, Johannes de Heer 48

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool) en online koor

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

In de mensen

Een welbehagen

In de mensen

Een welbehagen

Een welbehagen

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Amen

Amen

Lied 08 (alleen online)

Titel: Minuit Chrétien

Componist: Adolphe Adam

(Nederlandse) Tekst: Adolphe Adam

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d'espérance
À cette nuit qui lui donne un sauveur

Peuple, à genoux, attends ta délivrance
Noël, Noël, voici le Rédempteur
Noël, Noël, voici le Rédempteur

Le Rédempteur a brisé toute entrave
La Terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer
Qui lui dira notre reconnaissance
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt

Peuple, debout, chante ta délivrance
Noël, Noël, chantons le Rédempteur
Noël, Noël, chantons le Rédempteur

Lied 09 (alleen online)

Titel: Mary had a baby

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Mary had a baby, yes my Lord

Mary had a baby, yes my Lord

Mary had a baby, yes my Lord

The people keep a coming and the train done gone

Born in a manger, yes my Lord

Born in a manger, yes my Lord

Born in a manger, yes my Lord

The people keep a coming and the train done gone

She named Him mighty Counselor yes my Lord

She named Him mighty Counselor yes my Lord

She named Him mighty Counselor yes my Lord

The people keep a coming and the train done gone

Lied 10 (alleen online)

Titel: Wijs mij de weg naar Bethlehem

Componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat, Anneke van Dijk-Quist

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 105

Uitvoerende(n): Maria den Hertog (zang), Martin Zonnenberg (piano), Robert Cekov (viool)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.

In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.

Vertel mij dan tot wie ik ga,
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga,
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.

Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.

Toon mij hoe U Verlosser bent,
als Koning, zonder kroon.

U heeft Uw rijkdom afgelegd,
zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik Hem,
zit aan Zijn voeten neer.

Met lege handen zie ik Hem,
mijn koning die 'k vereer.

U toont het beeld van God aan mij,
Zijn menselijk gezicht.

O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.