

Lied 01

Titel: Tot aan die dag

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 397, Opwekking 665, Hemelhoog 732

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Daniël van der Lei (piano)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Ooit komt er een dag
Dat de Hemel openbreekt
En de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag
Dat U terugkomt op een wolk
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon

Ooit zal het zo zijn
Dat we leven in een stad
Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
Als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist

Maar tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ik verlang zo naar die dag
Dat ik neerkniel aan uw voeten
En ik U mag herkennen aan uw stem
Dat we samen hand in hand
Het hemels paradijs betreden
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

Maar tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij u
En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt

En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Lied 02

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Componist: Keith Getty, Kristyn Getty, Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 234, Opwekking 717, Hemelhoog 433

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Daniël van der Lei (piano)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen
de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Ik rust in U alleen

Lied 03

Titel: Heer herinner U de namen

Componist: Herman Strategier

(Nederlandse) Tekst: Mattheus Verdaasdonk

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 730

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn
Langs de wegen van het lijden
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid

Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis
Laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs
Heer, herinner U hun namen
oordeel hen en spreek hen vrij
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij

Lied 04

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Componist: Johan Stainer

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 801, Op Toonhoogte (2015) 391

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble en Hollands Mannen Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort
Vol verlangen naar de morgen
waar de hemel hen verhoort

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal
Dat ons blinkend zal omgeven
als ons God ontvangen zal

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht
Door één Geest tezaam verbonden
naar de kust waar God ons wacht

Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs

Lied 05

Titel: Psalm 32 - Nieuw geboren

Componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): The Psalm Project

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Zo liefdevol Heer rust op mij uw oog
U leidt mij uit de diepte weer omhoog
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan
als nieuwgeboren ziet u mij nu aan
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken
U zult mijn leven vol van vreugde maken
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan
U gaat mij voor u maakt voor mij ruim baan

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan
Zwaar woog uw hand op mij Heer dag en nacht
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht
Mijn ontrouw Heer heb ik aan U beleden
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden
Ben ik om omringd door storm en watervloed
Op U vertrouw ik Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door uw trouw bewaken
U zult mijn leven vol van vreugde maken
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan

Lied 06

Titel: Jezus leeft in eeuwigheid

Componist: Charles A.E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 395, Weerklank 448, Opwekking 71, Hemelhoog 728, Evangelische Liedbundel 411, Johannes de Heer 93

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Daniël van der Lei (piano)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
En het licht voor altijd overwint,
Zal de hemel opengaan,
Komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 07

Titel: Toekomst vol van hoop

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Vocal Collective

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Lied 08 (alleen online)

Titel: Hoor mijn gebed

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Daniël van der Lei (piano)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Is er licht aan het eind van de tunnel
Al is het maar een kleine straal
Alle zicht lijkt volledig verdwenen
waardoor ik in wanhoop ver dwaal

Zal het wolkendek ooit nog verdwijnen
al gaat het maar even opzij
zodat ik de zon weer zie schijnen
Wanneer is de kilte nou voorbij

Ik roep het uit, hoor mijn gebed
want ik zie geen uitweg meer
U bent toch de God, de God die mij redt.
Ik strek mij uit naar U, naar U
Heer, hoor mijn gebed

Ik wordt omringd door tegenslagen
en heb geen kracht om door te gaan
Ik kan het echt niet meer verdragen
Waarom wordt mij dit aangedaan

Ik roep het uit, hoor mijn gebed
want ik zie geen uitweg meer
U bent toch de God, de God die mij redt
Ik strek mij uit naar U
Heer, hoor mijn gebed

Lied 09 (alleen online)

Titel: Jasmijn

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Reni Krijgsman

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Daniël van der Lei (piano)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt
Dat was wat ik geloofde, dat was voor mij waar
Maar nu op dit moment zou ik wel willen weten
Waar bent u eigenlijk nog, of bent u mij vergeten?

Ik bid en ik roep, maar U hoort mij telkens niet
Ben ik dan helemaal alleen, alleen met mijn verdriet?
Heer geef mij een teken, laat me zien dat U er bent
Zodat ik weer hoop krijg en weet dat U mij kent.

Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik ben altijd om je heen
Wees niet bang, kind, Ik vergeet jou nooit en ik laat je niet alleen
Ik heb je in Mijn handpalm gegrift
Jij hoort bij Mij, jij bent Mijn kind
Straks veeg ik alle tranen van jouw gezicht.

Heer U bent mijn wachter, U waakt over mij
Ik hoef niet bang te zijn want U bent dichtbij

Mijn kreet heeft U bereikt
U heeft mijn schreeuw gehoord
Ik verlang te zijn daar waar U woont
Daar ben ik eindelijk thuis, eindelijk thuis
Bij U is mijn ware huis
Daar ben ik eindelijk thuis, eindelijk thuis

Ik zal leven omdat ik U ken
Ik zal leven omdat ik eindelijk bij U ben.

Lied 10 (alleen online)

Titel: Zie ons wachten aan de stromen

Componist: Asa Hull

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uit de bundel(s): Johannes de Heer 73

Uitvoerende(n): Hollands Mannen Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
Straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
't Eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Velen die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruitgegaan
Straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w'ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt