

Lied 01

Titel: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 379, Opwekking 334, Hemelhoog 679, Evangelische Liedbundel 382, Johannes de Heer 965

Uitvoerende(n): Gerald Troost (zang en piano), Nelinda Troost (zang), David Wilschut (saxofoon en gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Heer uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons uw vuur
zend uw rivier
laat uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in uw nabijheid
uit de schaduwen in uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons uw vuur
zend uw rivier
laat uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U, Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons uw vuur
zend uw rivier
laat uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Lied 02

Titel: Maak een verschil

Componist: Gerald Troost

(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Gerald Troost (zang en piano), Nelinda Troost (zang), David Wilschut (saxofoon en gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Op de straten en de pleinen
Voor de groten en de kleinen
Voor een moeder zonder eten
Die gevlucht is en vergeten
Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

In de kroegen en de kerken
Voor de zwakken en de sterken
Voor een meisje zonder uitzicht
Die voor een leugen van een man zwicht
Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Breng je wereld in beweging
Breng de mensen bij elkaar
En leef met liefde
Steek je handen uit de mouwen
Geef het beste wat je hebt
O help de ander
En maak een verschil

Voor een jongen zonder vader
Voor een slachtoffer en dader
Voor een buurman in problemen
Voor de zoekers en ontheemden
Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Voor een moeder in de bijstand
Voor een baby uit een ver land
Voor een oma in de stilte
Voor een engel in de kilte
Ook al lijkt het niet zoveel

Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Breng je wereld in beweging
Breng de mensen bij elkaar
En leef met liefde
Steek je handen uit de mouwen
Geef het beste wat je hebt
O help de ander
En maak een verschil

Ik had een droom
ik zag een gezicht
Op een plek
Waar geen tranen meer zijn
Waar de mensen de oorlog niet meer leren
Zich dankbaar zullen keren
Naar Hem!

Alle zelfzucht gaat verloren
En de vrijheid wordt geboren
Als we met ons hart gaan geven
Kom Naar voren om te leven
Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Wat we zaaien in vertrouwen
En met liefde onderhouden
Zal uiteindelijk gaan groeien
En in de zon gaan open bloeien
Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Alle dingen gaan vervagen
Maar de liefde blijft bestaan
Ze zal voor altijd
Gegeven in vertrouwen
Zal zijn waarde altijd houden
Als een echo
Die weerklinkt in de tijd

Ook al lijkt het niet zoveel
Elke daad van liefde
Maakt een verschil

Lied 03

Titel: In bidden en in smeken

Componist: Melchior Teschner

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uit de bundel(s): Liedboek 235, Weerklank 188, Hemelhoog 214

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble en Hollands Mannen Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

In bidden en in smeken,

maak onze harten één.

Wij hunk'ren naar een teken,

o, laat ons niet alleen.

De Heiland is getreden

aan 's Vaders rechterhand:

wij wachten hier beneden

de gaven van zijn hand.

Wijd open staan de deuren,

nu is de toegang vrij.

Voor wie verweesd hier treuren

is Jezus' hulp nabij.

Al dreigen nog gevaren,

al wacht ons kruis en strijd,

de Geest zal ons bewaren,

de Geest, die troost en leidt.

Lied 04

Titel: Daar is het leven goed - Psalm 133 (The Psalm Project)

Componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw, Eelco Vos

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): The Psalm Project

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Wat is het heerlijk, wat is het goed.
Daar waar de liefde de vrede ontmoet, geeft God zijn zegen.
Goed is het daar samen te leven, één met elkaar.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Het is als olie, rijk uitgestort,
waarmee uw dienaar gezalfde wordt.
Zoals de regen bergen bedauwt,
zo heeft uw liefde gemeenschap gebouwd.
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Wat is het goed,
daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.

Wat is het goed,
daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.

Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Wat is het leven goed, leven in eeuwigheid,
waar God zijn zegen geeft, voor altijd.

Lied 05

Titel: Wij willen gaven delen

Componist: Willem Vogel

(Nederlandse) Tekst: E. Hoogerwerf

Uit de bundel(s): Hemelhoog 712, Evangelische Liedbundel 401

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble en Hollands Mannen Ensemble

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd
want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood
zo heelde Hij ons leven
Hij is het Levend Brood

Meer dan wij konden dromen
Geschiedt in onze tijd
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid
Nu leren wij ontvangen
zij geven van hun kant
Geen strijd meer om belangen
Zo komt Gods rijk tot stand

Lied 06

Titel: Gebed om zegen

Componist: Gerrit A. Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 167, Opwekking 710, Hemelhoog 473

Uitvoerende(n): Vocal Collective

Locatie: Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 07

Titel: Heer ik prijs uw grote naam

Componist: Rick Founds

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 315, Opwekking 430, Hemelhoog 177, Evangelische Liedbundel 342

Uitvoerende(n): Gerald Troost (zang en piano), Nelinda Troost (zang), David Wilschut (saxofoon en gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

Heer, ik prijs uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn
Van het kruis naar het graf
Uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn
Van het kruis naar het graf
Uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn
Van het kruis naar het graf
Uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam
Heer, ik prijs uw grote naam

Lied 08 (alleen online)

Titel: Hemelhoog

Componist: Gerald Troost

(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost

Uit de bundel(s): Opwekking 831

Uitvoerende(n): Gerald Troost (zang en piano), Nelinda Troost (zang), David Wilschut (saxofoon en gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

U gaat uw eigen wegen
Geen leger houdt U tegen
Door liefde voortgedreven
Brengt U de dwalende naar huis
En als de nacht gaat komen
Mogen wij bij U wonen
U blijft uw liefde tonen
Uw grote trouw reikt hemelhoog

Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee

U gaat uw eigen wegen
Geen leger houdt U tegen
Door liefde voortgedreven
Brengt U de dwalende naar huis
En in de tijd van zorgen
Zijn wij in U geborgen
Wij zien het licht van morgen
Uw grote trouw reikt hemelhoog

Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon

U troont hemelhoog
Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee

Uw grote trouw reikt hemelhoog
Hoger dan de lucht

Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon

U troont hemelhoog
Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee

Lied 09 (alleen online)

Titel: Goede gaven

Componist: Gerald Troost

(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Gerald Troost (zang en piano), Nelinda Troost (zang), David Wilschut (saxofoon en gitaar)

Locatie: EO-gebouw in Hilversum

Tekst:

De Geest geeft goede gaven aan wie er om vraagt
En wie zoekt die zal zijn liefde steeds meer zien
De één die spreekt met wijsheid, de ander profeteert
En alles komt van God om de ander mee te helpen

De Geest geeft goede gaven aan wie nederig is
En wie klopt die zal een deur zien opengaan
De één die brengt genezing, de ander vindt geloof
En alles komt van God om de wereld te bereiken

Jaag naar de liefde, streef naar de gaven van de Geest
Blijf steeds geloven. Altijd hopen, maar de liefde is het meest!
Jaag naar de liefde en vind vrede voor je hart
Open je handen. Stil verwachtend. Tot zijn liefde jou geneest

De geest geeft goede gaven aan wie vrede zoekt
En wie bidt die zal ontvangen wat hij vraagt
De een spreekt nieuwe talen en de ander legt ze uit
Alles komt van God om zijn kerk weer op te bouwen

Jaag naar de liefde, streef naar de gaven van de Geest
Blijf steeds geloven. Altijd hopen, maar de liefde is het meest!
Jaag naar de liefde, want de wereld staat in brand
Mensen die wachten. Harten smachten. Tot zijn liefde ons geneest

Open je hart. Open je ziel. Ontvang zijn Geest. Ontvang het leven
Open je hart. Open je ziel. Ontvang zijn Geest. Ontvang het leven
Open je hart. Open je ziel. Ontvang zijn Geest. Ontvang het leven
Open je hart. Open je ziel. Ontvang zijn Geest. Ontvang het leven

Jaag naar de liefde, streef naar de gaven van de Geest
Blijf steeds geloven. Altijd hopen, maar de liefde is het meest!
Jaag naar de liefde en vind vrede voor je hart
Open je handen. Stil verwachtend. Tot zijn liefde jou geneest

Lied 10 (alleen online)

Titel: Tienduizend redenen

Componist: Jonas Myrin, Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 302, Opwekking 733, Hemelhoog 617

Uitvoerende(n): Mannenkoor Ichthus, Belle Magali, Samenzang

Locatie: Sint Catharijnekerk in Brielle

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige naam (2x)