

Lied 01

Titel: Grote God wij loven U

Componist: Duitse melodie

(Nederlandse) Tekst: Ignaz Franz

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 413, Op Toonhoogte (2015) 310, Weerklank 433, Johannes de Heer 724, Lieder van het Leger des Heils 14

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Lied 02

Titel: Morgen dans je weer

Componist: Matt Hooper

(Nederlandse) Tekst: Sjoerd Visser, Serge Visser

Uit de bundel(s): Opwekking 824

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Prijs Hem, in je dag vol zorgen,
in je angst voor morgen: zing!
Zing dan je lied en prijs Hem,
als de storm tekeergaat,
als je nergens licht meer ziet,
want God vergeet jou niet.

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer.
Hij maakt je heel en morgen dans je weer.

Prijs hem, laat de hele wereld weten
dat God ons niet is vergeten.
We zingen samen:
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons.
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons.
Prijs Hem. We zingen samen:
Prijs Hem. Onze God is machtig.
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig.
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind.
Zijn liefde kent geen eind.
Zijn liefde kent geen eind.

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer.
Hij maakt je heel en morgen dans je weer.

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk:
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn.

Hij zal koning zijn.

Lied 03

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 374, Weerklank 264, Opwekking 378, Hemelhoog 395, Evangelische Liedbundel 213

Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 04

Titel: Abba Vader

Componist: David Bilbrough

(Nederlandse) Tekst: David Bilbrough

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 886, Op Toonhoogte (2015) 265, Weerklank 419,
Opwekking 136, Hemelhoog 627, Evangelische Liedbundel 376, Johannes de Heer 100,
Liederen van het Leger des Heils 53

Uitvoerende(n): Men of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Lied 05

Titel: Goed is de Heer (Klaagliederen 3)

Componist: Gea & André Bijleveld

(Nederlandse) Tekst: Gea & André Bijleveld

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Roep ik om hulp en krijg ik geen antwoord

Roep ik tot God maar hoor niet Zijn stem

Roep ik om rust en vind ik geen vrede

Wacht op vergevende liefde van Hem

Geef ons de moed om liefde te delen

Geef ons de kracht om verder te gaan

Geef ons Uw licht in donkere dagen

Door de vergevende liefde van Hem

Toch geef ik de hoop niet op

want hieraan houd ik vast

Goed is de Heer voor wie Hem verwachten

Goed is de Heer voor de ziel die Hem zoekt

Goed is de Heer voor wie Hem verwachten

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt

Breng ons terug, breng ons terug.

Breng ons terug bij U Heer.

Breng ons terug, breng ons terug.

Breng ons terug bij U Heer.

Zing van de Heer en Zijn grote daden

Zing van de Heer en hoor naar Zijn woord

Zing van de Heer Hij geeft je Zijn vrede

Leef de vergevende liefde van Hem

Toch geef ik de hoop niet op

want hieraan houd ik vast

Goed is de Heer voor wie Hem verwachten

Goed is de Heer voor de ziel die Hem zoekt

Goed is de Heer voor wie Hem verwachten

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt!

Lied 06a

Titel: Psalm 91 - Wie in de schaduw Gods mag wonen

Componist: Antoine Oomen

(Nederlandse) Tekst: Jan Duin

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 91a, Weerklank 10, Evangelische Liedbundel 17

Uitvoerende(n): Men of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als Vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade
opdat je eens geluk zult zien.

Lied 06b

Titel: Psalm 91 - Mijn Toevlucht

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 38

Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

De Heer is je Schild en Bevrijder
de Redder die niet van je wijkt
onder zijn vleugels ben je veilig
zijn wieken beschermen,
zijn trouw is een veilig schild

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag
Jou zal niets overkomen
Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw
zegt tegen de Heer:
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God
ik vertrouw op U

Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God
ik vertrouw op U

Lied 07

Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer

Componist: Michael Ledner

(Nederlandse) Tekst: Michael Ledner, vertaler onbekend

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 211, Weerklank 462, Opwekking 176, Hemelhoog 436, Evangelische Liedbundel 230, Johannes de Heer 997

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben
steun ik op U.

Ik vertrouw op U,
als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Telkens als ik angstig ben
steun ik op U.

Ik vertrouw op U,
als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Lied 08 (alleen online)

Titel: God is met ons

Componist: Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Wees niet bang

Als je zoekt naar een plek om te schuilen

En de wind om je hart en je huis

blijft huilen

Wees niet bang

Als jouw leven niet loopt zoals jij wilt

Als de waarheid zo veel van je droom

verschilt

Zelfs als er niets meer klopt

Klopt het hart van God

God die overwint, Hij is met ons

Dus laat de hoop niet los

Los van wat er komt

Komt er redding, want God is met ons

Geef niet op

Als je rug al een tijdje de muur raakt

Een ontsnapping geen enkele kans

Meer maakt

Geef niet op

Ook al ben je door zorgen omgeven

Ben je elke dag bezig met

Overleven

Zelfs als er niets meer klopt

Klopt het hart van God

God die overwint, Hij is met ons

Dus laat de hoop niet los

Los van wat er komt

Komt er redding, want God is met ons

Dus recht je rug

En kijk naar boven

Er is leven voor wie

Blijft geloven

Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God
God die overwint, Hij is met ons
Dus laat de hoop niet los
Los van wat er komt
Komt er redding, want God is met ons

Hij is met ons

Lied 09 (alleen online)

Titel: Avondlied (Psalm 4)

Componist: Jelmer & Christa van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Jelmer & Christa van der Veer

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Ik roep U als de avond valt
en het leven mij benauwt
U die recht doet: antwoord mij
Geef mij ruimte, maak mij vrij

Wie maakt ons gelukkig Heer?
We willen altijd meer en meer
Ik heb mijn hart en huis gevuld
zodat de leegte wordt verhuld

Er is niets dat mij zo gelukkig maakt
Niets dat zo vredig voelt en zo goed smaakt
Als de vreugde die heel mijn hart ervaart
Wanneer Uw licht mij raakt

U luistert al voordat ik roep
U vindt mij al voordat ik zoek
Dus wacht ik stil totdat U spreekt.
Ik heb genoeg aan wat U geeft.

Er is niets dat mij zo gelukkig maakt
Niets dat zo vredig voelt en zo goed smaakt
Als de vreugde die heel mijn hart ervaart
Wanneer Uw licht mij raakt

Aan het einde van de dag
weet ik dat ik slapen mag
in Uw rust en veiligheid
want U hebt zelf mijn bed gespreid

Lied 10 (alleen online)

Titel: Dansen in de regen

Componist: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): LEV

Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht

Tekst:

Er is geen hart volkomen ongebroken

Er is altijd wel een stukje weg

Je raakt er aan gewend

En je leeft er mee, ieder moment

Maar geen reden om je te verstoppen

Dat leer ik, dat voel ik elke dag

Je hoeft niet te schuilen

Je hoeft niet te schuilen voor het leven

Zoek je geluk maar bij de Levende

Als de wolken huilen

Hoef je niet te schuilen

Maar mag je leren dansen in de regen

Er is pijn die nooit helemaal weggaat

Ik weet het, want die heb ik ook

Het slijt wat met de tijd,

maar je raakt het niet helemaal kwijt

Maar geen reden om je te verstoppen

Dat leer ik, dat voel ik elke dag

Je hoeft niet te schuilen

Je hoeft niet te schuilen voor het leven

Zoek je geluk maar bij de Levende

Als de wolken huilen

Hoef je niet te schuilen

Maar mag je leren dansen in de regen

Lied 11 (alleen online)

Titel: Ik zal er zijn

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 189, Weerklank 443, Opwekking 770, Hemelhoog 460

Uitvoerende(n): Sela en samenzang

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.